

Protestantse Gemeente Sassenheim

Mei 2024



# Op weg



# Opmaat



...als een mosterdzaadje

Marcus 4: 31

Teylingen is er trots op; al is het sinds jaar en dag niet meer dan een ruïne. Ooit woonde er Jacoba van Beieren, tussen 1417 en 1433 gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Het kasteel was voor haar letterlijk een slot; ze zat er gevangen tot haar overlijden op 9 oktober 1436 op 35-jarige leeftijd.

'n Bijzondere dame, eigenzinnig en soms enigszins excentriek. Ze is daarmee een aansprekende figuur tot in onze tijd.

Bij ons om de hoek ligt Slot Zeist. Voor wie een keer in de buurt is, zeker de moeite waard.

Sinds 1745 centrum van de Evangelische Broedergemeente, ook wel Herrnhutters genoemd, naar de kolonie waar ze vandaan kwamen.

Deze groep christenen werd -zouden wij zeggen- gesponsord door Graf Nikolaus von Zinzendorf en zo komen wij na een flink aantal kilometers en eeuwen bij de tekst van Marcus uit. 'Het mosterdzaadje'.

Want toen Nicolaas 15 jaar oud was richtte hij de orde van het mosterdzaadje op. Je ziet het voor je! Maakt me niet uit wat een ander vindt, dit ga ik doen.

Met een 123'tje formuleerde hij z'n verlaten.

- 1 Toewijding aan God, puur en oprecht
- 2 Vriendelijk zijn voor alle mensen
- 3 Het evangelie voor alle volken

Het werd het begin van een wereldwijde zendingbeweging. Eén zaadje, één mens, één idee werd tot een veelheid van dingen.

## Het mosterdzaadje

Als kerk van Sassem zitten we (opnieuw) op een historische plek, midden in het dorp, midden in het leven. Tijd voor nieuwe toewijding, kijken hoe we als kerk present kunnen zijn temidden van alle mensen die door de winkelstraat lopen, even binnenstappen in de stilte van de oude kerk of doorlopen



voor een kop soep in Het Venster. Het evangelie dat klinkt in diverse soorten diensten, nieuwe vensters op het leven.

Het mosterdzaadje groeit uit tot een struik waar vele vogels een plekje vinden.



Erik Borgman schreef in 'Waar blijft de kerk?'

De kerk van de toekomst is als een mosterdstruik waarin vogels nestelen, waarbij ieder onderdeel beurtelings de rol speelt

van vogel en de rol van mosterdstruik. Want de kerk maakt zichzelf juist zo tot plaats waar vogels van velerlei pluimage kunnen nestelen: zich thuis mogen weten, uit kunnen rusten, nieuw leven kunnen uitbroeden.

Ziet u het voor zich?

Mooi om naar te verlangen, voor te bidden, elkaar uit te dagen om kerk te zijn, niet alleen voor de bekende club om in stand te houden wat ons toch tussen de vingers door glipt. Maar om een struik te zijn.

Hoe je dat wordt?

Vergelijk jezelf, je leven, je woorden en daden eens met dat mosterdzaadje. Het hoeft niet mega groot te zijn. Niet alles kan, niet alles hoeft.

Het mosterdzaadje begint bij individuele keuzes. Leven als een mosterdzaadje;

Een klein gebaar, een woordje links of rechts of een knik. Het zijn de kleine dingen die het doen.

Strooien maar...

ds. Marius van Duijn



## agenda - agenda - agenda - agenda

- Elke maandag : Wandelgroep, start 4 september om 13.30 uur vanuit Het Venster.  
Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.
- woensdag 15 mei : Pastoraatsgroep 80+ Koffie en lunch om 10.30 uur in Het Venster  
woensdag 22 mei : Officiële opening van Het Venster om 17.00 uur  
zaterdag 25 mei : Open huis in Het Venster en de Dorpskerk van 12.00 - 15.00 uur  
zaterdag 25 mei : Jongerenraad - Afscheidsmiddag van de Julianakerk voor de jeugd en kinderen tijd volgt nog...  
woensdag 29 mei : Pastoraatsgorpe 67+ Bezoek Ruïne van Teylingen begint met een kopje koffie in Het Venster om 10.00 uur  
zaterdag 6 juli : Pastoraatsgroep 50+ Shared Dinner plaats en tijd volgen nog

*Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.*

*Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A*

*Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster  
(data en plaats worden vermeld op de Zondagsbrief)*



De volgende 'Op weg' verschijnt op 3 juli

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk maandag 24 juni

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

'kopij Op weg' op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: [opweg@pgsassenheim.nl](mailto:opweg@pgsassenheim.nl)

## Troost

*“Staar je niet blind op de hemel”,*

*zei Jezus tegen zijn leerlingen.*

*“Je denkt toch niet dat het voorbij is tussen jullie en mij en tussen God en jullie?”*

*En hij wees op een kracht die ze mee zouden dragen, een kracht waarin ze iets van hem zouden herkennen.*

*“Ik blijf bij jullie”, zei Jezus.*

*“Ik zal je aanraken*

*zoals de winde langs je wang strijkt.*

*Dan zul je troost vinden.*

*Je zult mijn stem horen*

*overal waar stemmen protesteren tegen onrecht.*

*Je zult mijn hulp ervaren in de hulp van mensen,*

*want ik heb mijn geloof in een betere wereld*

*in hun handen gelegd.*

*Later zouden zijn leerlingen ontdekken wat hij bedoelde.*

*En nog altijd zijn er mensen die dat opnieuw ontdekken.*



van: Greet Brokerhof-van der Waa  
uit: Jaarringen

---

# Predikanttekeningen

pastoraat



---

## Nu-hier-dan-daar predikant

Voor veel gemeenteleden was de maand april hectisch. Voorbereidingen voor de laatste dienst in de Julianakerk op zondag 14 april, gebruiksklaar maken van Het Venster, de eerste dienst in de Dorpskerk na sluiting van de Julianakerk en de ingebruikname van Het Venster op zondag 21 april. Voor alle gemeenteleden is de verhuizing nu een feit. Veel maar nog niet alles is gestroomlijnd en de komende tijd zullen hiertoe nog wel overwegingen en beslissingen nodig zijn.

Naast enkele zorgen is er vooral veel dankbaarheid voor de grote inzet van velen om deze voor de kerk van Sassenheim historische overgang te realiseren. Als ambulante predikant ben ik daar beperkter bij betrokken dan mijn collega en interim predikant Marius van Duijn. Veel waardering voor zijn inzet samen met de Kerkenraad, de werkgroepen en met velen van u. Mooi en gepast dat Marius in de kerkdienst van zondag 14 april voor kon gaan. En ik vond het een eer om op zondagmorgen 21 april de kerkdienst te mogen leiden.



Op zondag 21 april, de Vierde zondag van Pasen, dragend de naam 'Jubilate' (Juig!), tevens Roe-pingenzondag, staat wereldwijd in de kerk Johannes 10 op de zondagskalender. Het gaat daar over de schaapskooi, de schapen of het kleinvee, en over de herders. Het gaat kortgezegd over de geloofsgemeenschap. Jezus zegt daar onder andere: Ik ben de deur van de schaapskooi. Daarnaast wordt op deze Vierde zondag van Pasen ook uit het Bijbelboek Nehemia gelezen, hoofdstuk 9: 6-15. Hierin wordt o.a. verwezen naar de Tien Geboden. In de voorbereidings-

groep bespraken we deze lezingen en omdat de jongeren van de Maaltijd & Gespreksgroep met de Tien Geboden bezig zijn, werd ingestemd met mijn voorstel om naast Johannes 10 de Tien Geboden te lezen in de versie waar de jongeren mee doende zijn. Velen hebben de kerkdienst op de 21e meegemaakt, ter plekke of thuis. Wie de tekst van de preek zou willen lezen: hieronder is hij te vinden.

### **Jezus zegt: *Ik ben de deur van de schaapskooi***

Gemeente van Jezus Christus,  
Hier zijn we dan, volgelingen van Jezus Christus, kinderen van God, het kleinvee van zijn weidegrond - zoals Psalm 100 dicht. Kleinvee van zijn weidegrond: ik sprak daar over met een veeboer in Leimuiden en die zei: "Schapen zijn goed voor het land."

Als dan de Psalm over ons mensen zegt: God heeft ons gemaakt, zijn volk zijn wij, en kleinvee van zijn weidegrond, dan lees ik daarin samen met de woorden van de veeboer dat wij mensen goed zijn voor deze aarde, bescheidener gezegd: goed kunnen zijn voor deze aarde.

Hier zijn we dan. We zijn kleinvee, dat wil ons bescheiden houden, maar tegelijk zijn we ook herders. We zijn allen geroepen als het nodig en wenselijk is om herder te zijn voor ieder die op onze weg komt. Een eervolle maar allerminst eenvoudige opdracht.

Hier zijn we dan, vanmorgen - of u of jij beleeft dit uur thuis mee via internet.

Een eerste vraag: Zijn wij vanmorgen, hier of thuis, door de deur van de schaapskooi binnengekomen? In principe wel. Die deur, 'tura' genoemd in de Griekse taal van het Johannesevangelie, klinkt in het evangelie als 'Tora'. En de kern van de joodse Tora, de eerste vijf boeken van de bijbel, die kern zijn de Tien Geboden.

Via de deur van de schaapskooi, oftewel via de Tien Geboden en als gemeente van Jezus Christus via Jezus Christus, zo willen we hier binnenkomen. Maar ben ik echt wel door deze

deur van de schaapskooi binnengekomen? Ben ik -zonder het te beseffen - misschien ergens anders naar binnen geklommen?

Ja, ik weet het, zonder vernislaag -ben ik- en u weet hier in Sassenheim hoe vernis gemaakt wordt -ik ben zonder vernislaagje- zonder cultuur, religie, opvoeding - niet veel meer dan een dief, een rover, een om zich heen bijtende wolf.

Laat ik maar bescheiden blijven: ik wil graag door die genoemde deur hier naar binnen, maar misschien is het vanmorgen niet gelukt.

De synagoge, de kerk, de mandir, de moskee: deze schaapskooien willen van de mens een dapper en toegenegen wezen maken, betrokken op de ander. Ze willen van ons, laten we het zo dan maar zeggen, een medemens maken.

In kerk en synagoge, in die schaapskooien, kun je je herderschap oefenen door de Tien Geboden te oefenen, in de kerk doe je dat 'ziende op Jezus'.

Hier op deze hoge strandwal worden ze al sinds het houten kapelletje uit de elfde eeuw beoefend, die Tien Geboden. En sinds 1596, dus al meer dan vierhonderd jaar, hangt daar, bij de deur van de schaapskooi, dat grote bord waar ze in het Nederlands van die tijd alle tien staan geschreven. Ik leerde dat in vroeger tijd die grote rode deur op het zuiden een binnendeur was van deze kerk. Ervoor, aan de buitenkant zou zich een klein portaal bevonden hebben.

Dat het een binnendeur was kun je nu volgens kenners nog zien aan de nis, rechts - gezien van buiten af. Nog nooit opgevallen? Kijk dan straks bij het verlaten van de kerk door die deur als u buiten bent eens naar links. De holte in die nis was gevuld met wijwater. Kwam je in het portaal, dan doopte je je vingers in het wijwater en raakte daarmee je hoofd aan. Ik zie dat opnieuw als een teken van bescheidenheid. Met water gedoopt, wordt ons ook ingeprent dat we als mens lieflijk als water kunnen zijn maar ook gewelddadig verwoestend.

Ja, deze schaapskooi heeft al een hele geschiedenis: gebouwd als houten kapel in de 11e eeuw, in de 12e eeuw een tufstenen kerk - tufsteen is een bouwsteen die uit vulkanisch gesteente is gehou-

wen. Je zou kunnen zeggen: kosten nog moeiten werden gespaard om hier een kerk, een schaapskooi te bouwen die tegen een stootje zou kunnen, zoals ook de mensen die hier gevormd zouden worden tegen een stootje zouden moeten kunnen, zeg maar: mensen, gedoopt en gaandeweg incas-seerproof - al heeft ook dat z'n grenzen.

En vanaf de 12e eeuw is er heel wat gebeurd: Floris V zal de kerk gezien en misschien wel bezocht hebben in de 13e eeuw - heeft hij opdracht gegeven om de toren te bouwen? Jacoba van Beijeren en Frank van Borssele zullen hier toch binnen geweest zijn in de 15e eeuw, om de rooms-katholieke mis bij te wonen.

Daarna is de kerk in 1573/74 door de geuzen ernstig beschadigd maar weer herbouwd, in de eeuwen daarna hersteld, gerenoveerd, en zeer grondig gerestaureerd in de vorige eeuw.

Eerst was deze schaapskooi een rooms-katholieke plek, toen na de overval en vernieling door de geuzen een protestantse, later een hervormde gemeente en sinds 1 mei 2004 in één landelijk



kerkelijk verband met de gereformeerde kerk die een paar jaar later, na de plaatselijke fusie, tot Juliana-kerk omgedoopt werd. En tot op vandaag een kerk, een schaapskooi van de Protestantse Gemeente Sassenheim.

Eerst was dit Godshuis de enige schaapskooi in Sassenheim, gewijd aan de heilige Pancratius. Toen

kwam er in de 16e eeuw scheiding, een scheiding vanwege de kerkhervorming van Luther en Calvijn en het oorlogsgeweld, kerkscheiding tussen rooms-katholiek en protestant. Later, in 1863 volgde een afscheiding die uiteindelijk uitgroeide tot de kerkgemeenschap aan de Juliana-laan. Ja, die scheidingen hebben andere scheidingen tussen mensen soms vijandig aangescherpt.

Wat zullen veel rooms-katholieken zich rond 1573 overvallen hebben gevoeld door de protestantse geuzen. Een overval blijft je je hele leven bij en vraagt van hen die overvallen werden inspanning om er boven te gaan staan. En ook de overvallers kunnen zich weer oefenen in de Tien Geboden waarin staat dat je niet zult stelen. Best bijzonder dat er zo'n goede samenwerking is tussen rooms-katholiek en protestant, ook hier in Sassenheim.



Hier zitten we dan in dit Godshuis, in dit gebedshuis, in deze schaapskooi met z'n lange geschiedenis. Een aantal van ons zijn moe van alle werkzaamheden en alle emoties die zich voordeden tot op deze dag. Want er is op deze hoge oude strandwal veel gebeurd in de laatste jaren, in de afgelopen decades, eeuwen.

Het klokgelui vanuit de toren heeft al eeuwenlang emoties van mensen vergezeld, emoties helpen uiten. De klokken hebben opgeroepen tot gebed, tot vrolijkheid, ernst, alertheid.

We proberen het in de kerk goed te doen, proberen, want.... Want we kunnen ook blind zijn voor één en ander. Want we hebben het verleden min of meer wél, of, min of meer niet verwerkt. Want we zien wat anderen hebben bijgedragen, maar ook vergéten we om dat te zien of verzuimen om het op juiste waarde te schatten.

De kerk is een gemeente; dat is geen loos begrip. Dat betekent dat je je in principe schikt naar de meerderheidsbesluiten.

Maar het kan zijn dat je zo bevlogen bent op een thema, dat je je eigen weg gaat buiten wat besloten is om, maar de gemeente niet verlaat. Het lijkt mij goed dat de kerkelijke gemeente tegelijk kritisch en in zekere mate tolerant is.

Dat we in contact en in gesprek blijven. Elkaar blijven bevragen en ook bedanken voor alle verdiensten, ook al vonden ze niet allemaal plaats binnen de regels van de kerkorde. Het kan zelfs zijn dat conflicten hoog oplopen, tot aan geschillencommissies toe of de rechter. Hoe blijven we dan 'het kleinvee van zijn weidegrond'? Hoe blijven we dan goed voor het land?

Het getuigd van gemeente-zijn en van herderschap wanneer we, zelfs na een uitspraak van een commissie of rechter, de zaak kunnen scheiden van de mens. Goede herders blijven elkaar zoeken, wetend dat ze mensen zijn - al te menselijk - en zomaar dolende schapen kunnen worden. Elkaar blijven zoeken ook als je om een zaak uit elkaar gedreven bent.

Wat kan ons daarbij helpen? Het kleine wijwaterijsje aan de andere kant van de muur daar - eens gevuld met water dat ons bescheidenheid wil bijbrengen. Bescheidenheid, zelfinzicht, zelfkritiek zal ons helpen samen te blijven en te komen. En ook erkenning geven aan elkaar, complimenteren, bedanken. En je ogen toestaan dat de ander er genade in kan vinden.

Want: Doe ik alles goed? Ken ik de zorgen, de frustraties, van de ander? Neem ik tijd om te luisteren? Heb ik de verdiensten van die ander wel op juiste waarde geschat? Heb ik wel gezien

wat het die ander allemaal heeft gekost? Heb ik me nooit eens verborgen tussen de schappen van de supermarkt om die ander te ontlopen omdat ik me ongemakkelijk voelde vanwege een vooroordeel of oordeel? Zal ik dan niet genadig zijn, zoals een goede herder genadig zal zijn?

Ook de Tien Geboden bij de deur van de schaapskooi maken je bescheiden. Want ze beweren tussen de regels door dat ieder mens kan vervallen tot doodslaan, ontrouw, stelen, vals getuigen en begeren wat niet van jou is.

De Tien Geboden maken ons duidelijk dat we niet zomaar vanzelf de God aanbidden die ons wegtrekt uit slavernij - De Tien Geboden roepen ons er toe op! Verslaafd als we kunnen zijn aan ons eigen gelijk, onze vooroordelen, ons gemak.



Deze schaapskooi op de vijfduizend jaar oude strandwal heeft veel rijkdom in zich om ons te verlichten. Haar oude deur aan de zuidoostkant met ernaast, aan de binnenkant het Tien Geboden-bord en aan de buitenkant de kleine waternis: dat we vol overtuiging door die deur als kleinvee en als herders naar binnen zullen gaan, dat die deur ons bescheiden zal maken, en kráchtig, omdat die deur, die tura, die Tora, tegelijk naast de Tien Geboden ook Jezus Christus is, de genadige, de liefdevolle, de geen blad voor de mond nemende, de geen mens loslatende.

Dat we in bescheidenheid elkaar tegemoet treden en dat we een gastvrije gemeenschap zullen zijn, vanuit de Dorpskerk en vanuit Het Venster.

Want we bezitten na sluiting van de 112 jaar oude Julianakerk opnieuw en nog steeds twee prachtige schaapskooien waarin en van waaruit we ons leven en onze overvloed kunnen delen. En wat ons ook bescheiden zal maken over onze schaapskooien: we zijn geroepen om telkens

weer de schaapskooi te verlaten - Jezus, de Goede Herder werpt ons telkens weer naar buiten zegt het Evangelie ons vanmorgen.

Waarom? Om de Tien Geboden met wat we in huis hebben waar te maken in een weerbarstige wereld, in Jezus' naam.

Tien Zaken of Tien Geboden

**1 Ik ben de Aanwezige, jouw God, een God die bevrijdt**

Word in Gods Naam tot wie je bestemd bent: een verantwoordelijk en vrij mens.



**6 Je zult niet doodslaan**

Sta niemand dood want dan verwoest je leven van anderen en van jezelf. Het leven keert zich tegen je en je verspeelt je vrijheid.



**2 Je zult geen andere goden dienen**

Leef het leven en sta open voor verrassingen want het leven wil zich vernieuwen. Ontrefel het kwade en vertrouw op oneindige doorwerking van goede daden.



**7 Je zult geen overspel plegen**

Blijf trouw aan je beloften. Blijf trouw aan de mensen die jij trouw beloofde en respecteer de relaties van anderen.



**3 Je zult Mijn Naam niet zomaar noemen**

Wees creatief, heb mededogen en wees rechtvaardig, dan doe je recht aan de naam van God, die Liefde is. Ja-zéggén maar nee-dóén is funest.



**8 Je zult niet stelen**

Steel niet. Heb weet van je hebzucht en wees er meester over. En open je ogen voor verborgen diefstal.



**4 Houd samen één wekelijkse rustdag**

Denk eraan dat je minstens één dag per week echt vrij mens zult zijn. Gun ook anderen zo'n wekdag zonder opgelegde verplichtingen.



**9 Je zult geen vals getuigenis spreken**

Sprek geen onwaarheid over een ander. Vertrouw op goede doorwerking van waarheid spreken.



**5 Eer je vader en moeder opdat jij zult leven**

Geef je vader en moeder gewicht, leer je opvoeders, zo goed mogelijk kennen want daardoor leer je jezelf kennen. Het zal je helpen om *jouw eigen weg* te vinden in het leven, verbonden met anderen.



**10 Je zult niet begeren wat van anderen is**

Wees niet jaloeers op wat een ander heeft. Wees niet afgunstig op wie een ander is. Maar, word wie je bent: een mens die vrij en verantwoordelijk staat tegenover anderen en vrij en verantwoordelijk tegenover de God die bevrijdt.



## In memoriam

### \* Dick Oosthoek

Op dinsdag 26 maart 2024 is overleden in de leeftijd van 90 jaar Dirk Pieter Oosthoek, sinds 6 november 2023 weduwnaar van Lourina Oosthoek-van Rooijen. Dick werd geboren in Zoutelande en groeide daar op in een gezin van negen kinderen van wie een tweeling, geboren in de oorlog, maar kort het levenslicht zag. Vanaf zijn kindertijd bespeelde hij het orgel totdat de ziekte van Parkinson het hem onmogelijk maakte. Na de middelbare school en de HTS belandde hij bij Phillips. Daar werkte hij onder meer bij het Natuurkundig Laboratorium en raakte er betrokken bij de ontwikkeling van de CD. Samen met Laura bracht hij twee kinderen groot. Zijn kinderen en kleinkinderen brachten hem in herinnering als een vader en opa die er ondanks alles voor hen wilde zijn, veelzijdig en avontuurlijk, graag actief op allerlei terreinen van de samenleving, sociaal bewogen, ondernemend en nieuwsgierig, grensverleggend en onbevooroordeeld, een liefhebber en onderzoeker van de natuur, onvoorwaardelijk in zijn liefde voor hun moeder en oma: zijn geliefde Laura. (Correspondentieadres: Pancraszicht 8, 2171 EN S'heim)

### \* Wichert Stoffer

Op vrijdag 12 april 2024 is overleden in de leeftijd van 95 jaar Wichert Stoffer, weduwnaar van Trijntje Elizabeth Stoffer - van der Veen. Hij woonde de laatste tijd in de Bernardus en daarvoor aan de Ter Leedelaan. Geboren en getogen in Zuid Limburg in Brunssum in een gezin met nog twee jongere zussen, maakte hij als tiener soms angstig dichtbij de Tweede Wereldoorlog mee. Na de Mulo volgde hij de kweekschool in het ernstig beschadigde Nijmegen. Via Stadskanaal, Heerlen en Amsterdam kwam hij als leraar op de Mulo in Sassenheim. Hij en zijn vrouw Trijntje brachten vier kinderen groot. Velen in Sassenheim leerden hem kennen als leraar Engels en Duits, waardering genietend, ook wat betreft de omgang met zijn leerlingen. In de kerk was hij onder meer actief als ouderling. Zijn kinderen en kleinkinderen brachten hem in herinnering als een lieve, zorgzame vader en opa en zijn dankbaar dat hij zo lang in hun midden was. (Correspondentieadres: Tijloosstraat 22, 2171 XM S'heim)

### \* Georg Verhoog

Op maandag 22 april 2024 is overleden in de leeftijd van 85 jaar Georg Friedrich Verhoog, echtgenoot van Marry Verhoog-van Waveren. Georg kwam ter wereld in Sassenheim, in 1939, in een gezin met een Duitse moeder. Zijn vader stierf kort voor zijn geboorte. Hij groeide op, als jongste, met twee zussen en twee broers, met veel liefde, onder heel arme omstandigheden. Zijn motto werd 'meer' en geen armoede meer. Na de Mulo werkte hij bij Sikkens waar hij Marry leerde kennen en vervolgens bij Zwaan dat later onder zijn leiding uitgroeide tot een bedrijf dat internationaal handelde in tegels en natuursteen. Hij en Marry ontvingen vier kinderen in vreugde en verdriet want hun dochtertje Marianne, intensief verzorgd vanwege een ernstige aandoening, overleed tweeënhalve jaar jong. Zowel in Sassenheim als in Nieuwe Niedorp waren hij en zijn vrouw graag en op uiteenlopend gebied kerkelijk betrokken. Zijn kinderen brachten hem in herinnering als ondernemend en avontuurlijk, gedreven en betrouwbaar, een denker in concepten en visies, hij dacht, praatte en hielp graag mee met anderen, ook iemand die weg kon zinken als hij het licht niet meer zag, hij was zowel open en vrijmoedig als zeer serieus, een liefhebber van bloemen, stenen, structuren in hout, een mens in wie een diepe hunkering verankerd en gewekt was naar God als de Bron van het Licht.

Martin Koster, *ambulant predikant*

tel: 070-406 58 71

e-mail: [m.koster@kpnplanet.nl](mailto:m.koster@kpnplanet.nl)

In principe op maandag en dinsdag in Sassenheim



# Kerkenraadsberichten

## Onderweg naar onze toekomst

De afgelopen periode besprak de Kleine Kerkenraad een aantal onderwerpen. Ook de Brede Kerkenraad kwam bijeen. De overgang van Julianakerk naar Dorpskerk was uiteraard een onderwerp waarover in beide vergaderingen werd gesproken.

In de vorige 'Op weg' kon u in deze rubriek lezen, dat in de Kleine Kerkenraad van maart is gesproken over het voorstel van Werkgroep 11 om na te gaan of delen van het liturgisch centrum van de Julianakerk wellicht een plek zouden kunnen krijgen in de Dorpskerk. De werkgroep had tijdens een vergadering hier zelf naar kunnen kijken, omdat voor even alle elementen hiervoor waren verhuisd van de Julianakerk naar de Dorpskerk.



Wat we in die vergadering merkten, was dat de meningen hierover sterk uiteenliepen. Dat gebeurt niet heel vaak in de Kerkenraad. Besloten werd om alleen de standaard voor de Paaskaars en de antependia mee te nemen. Op initiatief van het Moderamen is het voorstel van Werkgroep 11 vervolgens ook besproken in de Brede Kerkenraad van 21 maart 2024. Daar bleek een ruime meerderheid voor om op korte termijn het plaatsen van het grootste deel van het liturgisch centrum uit de Julianakerk, maar wel met behoud van de antependia uit de Dorpskerk.

Het Moderamen heeft vervolgens nog eens over dit onderwerp gesproken en besloten om hierover nogmaals in de Kleine Kerkenraad te spreken. We hebben, als Jakob bij de Jabbok, echt met dit onderwerp geworsteld. We wilden het werk van Werkgroep 11 recht doen, de geschiedenis van 112 jaar Julianakerk niet wegpoetsen, maar tegelijkertijd voelde de door de Brede Kerkenraad gevraagde snelheid van invoering niet goed. Dat heeft tot een nieuw gesprek geleid in de Kleine Kerkenraad. Inmiddels was ook door Werkgroep 11 aangegeven dat invoering van het voorstel meer tijd mag kosten. In het gesprek in

de Kleine Kerkenraad hebben we met elkaar gezocht naar woorden om al die elementen goed te bespreken. Daarom is besloten om aan de Brede Kerkenraad te vragen om het genomen besluit in een minder snel tempo uit te voeren en de komende tijd te gebruiken om in samenspraak met de gemeente na te gaan wat kan en wat past. Daarbij is gestart met het plaatsen van de standaard voor de Paaskaars en de antependia. Overigens blijven alle overige elementen van het liturgisch centrum van de Julianakerk behouden. Ze verhuizen naar Het Venster, waar ze misschien ook van pas kunnen komen en zullen in de komende tijd in wisselende opstelling in de Dorpskerk zichtbaar zijn.

Als Kleine Kerkenraad hebben we op 4 april ook teruggekeken op de vieringen in de Stille Week en Pasen. Zowel voorgangers als kerkenraadsleden ontvingen veel positieve reacties op de vieringen in de Stille Week die door ds. Martin Koster met een aantal gemeenteleden was voorbereid. Waardering was er voor het in de kring vieren van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag, waarbij nieuwe houders voor de bekertjes zijn gebruikt. De viering met Pasen was indrukwekkend, mede door het opnieuw door vele handen van met name jongeren versierde kruis, waarbij het goed was om te zien hoeveel bloemen hiervoor beschikbaar waren gesteld. Zo veel dat we nog konden uitdelen. We willen de traditie van het Bloemenkruis met Pasen graag voortzetten. Aan de pas opgerichte Commissie Liturgie en Vieren zal worden gevraagd om dit voor volgend jaar te coördineren.

## Zoeken en vinden

Als PG Sassenheim zijn we gezegend met een relatief grote Kerkenraad. Door deze omvang kunnen we veel taken die in en buiten de gemeente liggen, worden opgepakt. Misschien goed om u te realiseren, die in enkele omliggende gemeentes de Kerkenraad uit aanmerkelijk minder mensen bestaat. In de Kleine Kerkenraad van 4 april is gesproken over het vervullen van vacatures die dit najaar ontstaan omdat voor een aantal leden de taak er op zit. En dus is het tijd voor nieuwe leden voor de Kerkenraad. Twee jaar geleden hebben we ervoor gekozen om hiervoor gemeenteleden te benaderen en uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Dat heeft toen goed gewerkt. We denken dat het misschien nog wel wat laagdrempeliger kan.



Daarom zijn er na de kerkdiensten van 26 mei en 2 juni in Het Venster korte bijeenkomsten waar ambtsdragers kort uitleggen aan u wat het werk inhoudt. Misschien levert dat wel een ander beeld op dan dat u van dit werk hebt. Noteer alvast de data van deze twee kerkdiensten. We hopen dat we er met elkaar in slagen om met voldoende gemeenteleden te kunnen blijven bouwen aan onze toekomst. En als Kerkenraad denken we ook na over andere manieren van het besturen van een kerk. Immers, wij zijn niet de eerste kerk die met een kleinere Kerkenraad te maken krijgt.

### Jaarplan en Beleidsplan

In de vorige 'Op weg' hebt u kunnen lezen dat er tijdens de Gemeentebijeenkomsten op 28 februari veel suggesties zijn gedaan voor activiteiten in onze gemeente. Door de organisatie zijn al deze suggesties gerubriceerd en zijn er keuzes gemaakt voor uit te voeren acties. Elders in deze 'Op weg' is hierover meer te lezen. Daarmee is met dank aan Arjet Vriend, Mirjam Betting en Jaap de Ruijter een hele mooie basis gelegd voor de Jaarplannen 2024 en begin 2025.

Namens de Kerkenraad,

Arie Dwarswaard, *scriba*

### Pinksteren

*Zij hebben op de Geest gewacht  
zoals zij Hem verwachten kónden:  
eendrachtig, en in God verbonden.  
Zij hebben op de Geest gewacht.*

*Zij hebben op de Geest gewacht  
en zijn, ondanks hun vurig hopen  
niet op Gods zaak vooruit gelopen,  
zij hebben rustig Hem verwacht.*

*Zij hebben op de Geest gewacht  
en zo is Hij tot hen gekomen:  
Hij overdekte hen met stromen  
van zegeningen en van kracht.*

*Zij hebben op de Geest gewacht  
en hebben, door die Geest gedreven,  
getuigd, met inzet van hun leven,  
en duizenden tot God gebracht.*

van: Enny Ijskes-Kooger  
uit: Een fluit van riet



De bloemen uit de kerk gingen met een groet naar...

24-03

31-03

07-04

14-04

21-04

28-04

03-05



---

# Predikanttekeningen

---



**In memoriam** Yttje van Zonneveld-Disselkoen (1 juli 1923 - 28 maart 2024)

Vorig jaar zomer werd ze 100 jaar. Dus een heel lang leven om op terug te kijken. Als Yttje dat deed, genoot ze er volop van. Dat kon, omdat ze in die hele eeuw met weinig tegenslagen of ziekte te maken kreeg. En omdat ze gewoon was om het positieve in wat er gebeurde te benadrukken. Een levenshouding die haar en haar gezin goed heeft gedaan.

Bij haar op bezoek gaan was vooral delen in de vreugde en de genoegens van het leven. Wat haar verdriet deed of zorgen baarde, hield ze eerder voor zichzelf.

Als een van de eerste stewardessen van de KLM ging ze de wereld over. Een van haar laatste vluchten eindigde in een vliegtuigcrash in Thailand. Ze overleefde, en dankzij haar gedrag, alle passagiers ook. Ze was op haar taak berekend en dat bleef ze levenslang. Zelfstandig en ook (eigen)wijs.

In 1952 trouwde ze met George van Zonneveld, die in de bollenexport zat. Daardoor kwam ze te wonen in Sassenheim. Vanaf het begin maakte ze deel uit van de Gereformeerde Kerk, thuishaven van de Van Zonnevelds. Ze had haar vaste plek in de Julianakerk. Haar man en zij vormden een koppel dat prima op elkaar aansloot, meer dat zeventig jaar waren ze samen en ze voelden zich gezegend. Van hun genegenheid voor elkaar konden anderen met wie ze optrokken, genieten.

Ze kregen drie gezonde kinderen en in de loop der jaren breidde de kring zich uit met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Temidden van hen was ze echt thuis.

Na het overlijden van George eind 2022 vielen steeds langere schaduwen over haar leven. Lijf en ziel waren moe. Gaandeweg groeide Yttje van het leven weg. Zonder terughoudendheid kon ze zich toevertrouwen aan Hem over wie gezongen wordt:

*Waar de weg mij brengen moge  
Aan des Vaders trouwe hand  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.*



Dit lied en psalm 100, een danklied, waren de grondtonen van de afscheidsdienst op 4 april.

ds. Tim Moll

---

---

## Bedankt



Ik wil u allemaal hartelijk bedanken voor de belangstelling, welke ik mocht ondervinden tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Het herstel gaat goed. Ik ben nu bezig, doormiddel van hartrevalidatie, de conditie weer op peil te brengen.

Het heeft Anke en mij goed gedaan dat de Protestantse Gemeente Sassenheim zo heeft meegeleefd.

Met een hartelijke groet,

Theo Zandbergen

---

---

## Bedankt



Lieve mensen,

Graag wil ik iedereen bedanken, die mijn 90-ste verjaardag tot een feestelijke dag hebben gemaakt. Heel veel kaarten en tekeningen, ook uit het buitenland.

Een heel bijzondere kaart met gedicht voor een 90 jarige kwam van de Gebedsgroep. Ik kon mij er helemaal in vinden. Ook attenties in bloemen en nog meer kwamen op 22 maart binnen.

Het was een feest van grote dankbaarheid en blijdschap samen met kinderen, kleinkinderen en mijn achterkleinzoon van 3, vriendinnen en vrienden. Het was een gezellige 'boel'.

Ik voel mij een gezegend mens en heb van alles voor de volle 100% genoten.

Nogmaals hartelijk bedankt.

Een warme groet,

Greet Broekstra-Polderman

# De voorzitter schrijft....



Met herinneringen aan wat was en met open blik kijkend naar de toekomst is PG Sassenheim verhuisd van de Julianakerk naar de Dorpskerk en Het Venster. Een proces van jaren ligt achter ons en een tijd van kerkelijke gemeente zijn in het centrum van Sassenheim ligt voor ons.

In de afgelopen weken zijn al met enige regelmaat korte berichten geplaatst op de PGsamen app omtrent hetgeen hiervoor is genoemd. Over het inlooptmoment vrijdag 12 april in de Julianakerk met orgelspel, koorzang en historisch beeldmateriaal. Over de laatste dienst in de Julianakerk, zondag 14 april met genodigden, een doordachte liturgie, koorzang, orgelspel, het vertonen van beeldmateriaal en het 'uitdragen van doopschaal, Avondmaalszilver, Bijbel en Paaskaars'. Met elkaar voor de laatste keer koffie en thee drinken na de eredienst in de Blauwe Zaal. Een week later in de Dorpskerk, de wandeling van Julianakerk naar Dorpskerk, opnieuw een passende liturgie en het binnendragen van de liturgische elementen als hiervoor genoemd.



Het voelde goed dat vrijwel iedere kerkganger na afloop van de dienst de korte openingsceremonie bij de hoofdingang van Het Venster heeft bijgewoond en daarna met elkaar (zo'n 200 gemeenteleden) koffie en thee dronken en ook het (grotendeels) ingerichte kerkelijk centrum Het Venster bewonderden. Wat is er hard gewerkt en veel gedaan in al die (voorbereidende) bouwjaren, in de laatste periode voor de verhuizing en tijdens de inrichting. PG Sassenheim is geland in de Dorpskerk en Het Venster! En... dan te bedenken dat het kerkelijk werk 'gewoon' is doorgegaan. De diensten voor en tijdens Pasen, Paasontbijt, pastoraatsactiviteiten en zeer recent

het Walking Dinner. Wat kan en gebeurt er toch veel op het kerkelijk erf!

## Geland

Voor degenen die de PGsamen app niet lezen nog een 'herhaald bericht' in deze 'Op weg'.

PG Sassenheim is geland in het centrum van Sassenheim. Evenals op Schiphol zijn we nog op weg naar de bagageband voor de koffer(s). Oftewel de verdere afronding van de verhuizing heeft de komende periode nog de volle aandacht nodig.

Het verder leegruimen van de Julianakerk met kijkmoment(en) voor PG Sassenheim en belangstellenden. Heeft u interesse in de overgebleven goederen en materialen? U leest erover in deze 'Op weg'. Het vervreemden van de Julianakerk en het wachten is op de burgerlijke gemeente om een vervolgstap te kunnen zetten. En dat al meer dan een half jaar lang! Maar ook de lopende bezwaren omtrent inrichting Dorpskerk worden genoemd. Hoewel de burgerlijke gemeente 'met restricties' al toestemming heeft gegeven om bijvoorbeeld beam & stream te bewerkstelligen, is er nu nog sprake van een tweetal bezwaren gelinkt aan de gegeven toestemming. Noem dit zelf 'procedurele democratie', het is zoals het is en wetende dat dit veel tijd en aandacht vraagt. Met daarbij de melding dat het bezwaar bij het Classicaal College Bezwaren en Geschillen (PKN), als genoemd in de vorige 'Op weg', niet ontvankelijk is verklaard door het CCBG.

## Julianakerk en verder

Werkgroep 5 en Kerkelijk Waardebeheer zijn druk doende om stappen te maken om te komen tot de vervreemding en herbestemming van de Julianakerk. Hoe lang of wanneer dit wordt afgerond is nog onbekend. Maar wat de Kerkenraad betreft, 'zo snel mogelijk'. Onroerend goed, gebouwen blijven in de verzekering (bij niet bewoning wordt de premie zelfs hoger) en vragen onderhoud. En het geheel wordt er niet beter op als het lang leeg blijft staan. Daarbij komt dat PG Sassenheim de centjes, die hopelijk met de verkoop worden verdiend, meer dan welkom zijn. Crescendo blijft de komende maanden nog gebruik maken van de Blauwe Zaal. De Oekraïense burens (achterzijde kerk en Julianalaan 10) blijven vooralsnog tot het einde



van 2024 wonen in de Julianakerk. Zoals het er nu naar uitziet is het Leeflangorgel verkocht. U hoort er meer over.

### **Dierbare momenten**

Heeft u bij de laatste dienst in de Julianakerk en een week later de dienst in de Dorpskerk ook dierbare momenten meegemaakt? Momenten waarvan u (met emotie) dacht 'dit is, wat het is of dit gaat worden wat het gaat worden'. Afscheid nemen met een traan en de toekomst zien als een uitdaging waarin ook dan weer dierbare momenten en herinneringen worden 'gebouwd'. Mag ik er twee noemen die er bij mezelf waren.

Bij het dragen van de liturgische 'elementen' uit de Julianakerk werd ik een ietwat emotioneel bij de 'uitgeleide' van de Bijbel. Dat was voor mij het moment dat het binnenkwam. Het gebouw zijn stenen maar de Bijbel is het Woord, de bouwstenen voor ons allen.

Het tweede moment was in de Dorpskerk en wel de gezamenlijke Bijbellezing van jeugdig gemeentelid Leia samen met ds. Martin Koster. 'Dat is de toekomst' dacht ik bij mezelf. 'Dat is de heldere stem van de nieuwe generatie'. Een stem die gehoord mag worden, nu en in de toekomst. In Dorpskerk en Het Venster. Een stem die uitdaagt (en ook uitdraagt) 'hoe de kerk jeugdig te houden', 'hoe de kerk haar plaats in maatschappij en samenleving' naar de toekomst kan borgen. Ik werd er blij van, dankjewel Leia!

### **Officiële opening, open dag**

Volgend op de sluiting van de Julianakerk en ingebruikname van Het Venster is er ook nog een officiële opening gepland van het kerkelijk centrum. Enkele dagen later wordt er een 'open huis' gehouden. Achter de schermen wordt een en ander voorbereid voor woensdagmiddag 22 mei en zaterdagmiddag 25 mei. U leest er meer over in de uitnodiging op de achterkant van deze 'Op weg', voor een ieder bij PG Sassenheim betrokken.



### **Koninklijke onderscheiding**

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd.... Vrijdag 26 april was een kleine delegatie van PG Sassenheim aanwezig bij de uitreiking van de lintjes in Het Trefpunt. Tevoren hadden slechts enkele kerkenraadsleden weet van het feit dat scriba Arie Dwarswaard een lintje zou krijgen opgespeld. Een meer dan terechte waardering

voor Arie. Voor de consciëntieuze wijze waarop hij nu al zes jaar het scribaat invult. En al sinds 2007 doende is met Vorming & Toerusting. Maar ook zijn inzet voor de samenleving (wijk, woonplaats en regio) wordt genoemd. En niet te vergeten zijn (schrijvende) rol gerelateerd aan de bollenteelt, de natuur in het bijzonder.

Enkele dagen voor de uitreiking wordt vernomen dat gemeentelid Marijke Loenen-Jansen eveneens koninklijk wordt onderscheiden. Vanwege haar verdienste voor PG Sassenheim. Actief in de Gebedsgroep en al heel lang actief in het ouderenspastoraat o.a. als coördinator van de Pastoraatgroep 80+ tot ongeveer een jaar geleden. Daarnaast vrijwilliger bij Kringloopwinkel Op Dreef en ook jarenlang betrokken bij de EHBO.



Vrijdag 26 april wordt tijdens de uitreiking in Het Trefpunt vernomen dat in Lisse gemeentelid Lenie Kooy-van de Wetering een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Vrijwel vanaf de start van de Kringloopwinkel Op Dreef (vanaf 1989) is Lenie actie betrokken bij de verkoop van tweedehands artikelen ten behoeve van hulpverleningsprojecten in Roemenië en Oekraïne. Nog steeds is Lenie in actie in de winkel en wel op de afdeling Curiosa. Ook is zij jarenlang bestuurslid geweest van het Pastoraal Fonds namens PG Sassenheim. Namens PG Sassenheim is hen een felicitatiebrief overhandigd, gevolgd door een boeket bloemen.

Opvallend (of juist niet opvallend!) is het feit dat bij een groot aantal gedecoreerden hun betrokkenheid bij parochie of kerkelijke gemeente wordt genoemd. Voor het vrijwilligerswerk binnen de kerkelijke omgeving en voor de samenleving. Niet alleen in Teylingen maar ook in tal van Nederlandse gemeenten wordt dit gezien. Mooi dat kerkelijke betrokkenheid resulteert in vrijwilligerswerk en voor de ander klaar staan! Zal dit de komende jaren gestand blijven of zal bij de minder wordende kerkelijke gezinnszin ook het 'voor een ander klaar staan' minder worden? Ik spreek de nadrukkelijke hoop uit dat vrijwilligerswerk onlosmakelijk verbonden zal blijven met kerk en samenleving.

### **Groeiemeente?**

In tegenstelling tot tal van burgerlijke gemeenten is er bij vrijwel alle kerkgemeenschappen sprake van een (sterk) dalend aantal gemeenteleden.

Toch wordt gezien dat het sommige geloofs-gemeenschappen het ledental stabiel blijft en zelfs nog groeit. Wat is er naar de toekomst toe nodig om de kerkgang en de loop naar Het Venster erin te houden?

Een andere vorm van eredienst vieren? Wat is er aan doordeweekse activiteiten nodig om bijvoorbeeld gezinnen bij de kerk te houden? Zijn we als PG Sassenheim in staat om de sterke teruggang te keren? Of zijn we hiermee al te laat en heeft PG Sassenheim de slag gemist? Ik moet u zeggen, ik hecht zelf (veel) waarde aan een liturgie van Gebed, Bijbellezing, Overdenking, Lied en Zegen. Maar is dit wat alleen nodig is om de teruggang te keren? In de afgelopen tien jaar zijn binnen PKN enkele honderden (wijk)gemeenten opgehouden te bestaan. Dat wil zeggen, de kerk is gesloten, er is geen kerkelijke gemeente meer.

We staan erbij en kijken ernaar. We zien in de directe omgeving dat het nog wel lukt om te bouwen aan een gemeente die stabiel blijft en zelfs nog groeit. Wat lukt hen wel wat ons niet lukt? PG Sassenheim heeft voorgesorteerd op de toekomst door Het Venster te bouwen. Maar dit is slechts een gebouw. Belangrijk is hoe en op welke wijze willen we kerkelijke gemeente zijn in de komende tien jaar en decennia? Het nieuwe beleidsplan 'Venster op onze Toekomst' spreekt erover. En zeker in het Jaarplan '24 worden initiatieven ontplooid om 'meer te zijn dan kerk alleen'. De scriba schrijft erover in deze 'Op weg'.

### **Herdenking gevallen & vrijheid**

Al jarenlang bezoek ik de herdenking van de gevallen bij het gemeentelijk monument. In Sassenheim gebeurt dit -met dank aan de Oranjevereniging Sassenheim- op waardige wijze mede door de medewerking van Adest Musica en Crescendo. Muziek verbindt immers en dat is meer dan ooit nodig in een wereld waar dagelijks mensen in het oorlogsgeweld omkomen vanwege hun strijd voor vrijheid.

Maar wat is het de laatste jaren een 'gedoe' om dergelijke bijeenkomsten nog te kunnen organiseren. Demonstraties, registratie, protocollen, procedures, regels om de herdenking te kunnen bijwonen, uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor hen die worden herdacht. Vroeger staatsman Benjamin Franklin heeft eens genoemd 'wie vrijheid opoffert voor veiligheid is beiden niets waard'. Oftewel als het herdenken van hen die zijn gevallen voor onze vrijheid

gepaard moet gaan met uitgebreide veiligheid dan.... vult u zelf maar in.

### **Bijbels en Liedboeken**

In de Julianakerk zijn tal van bijbels en liedboeken achtergebleven. Noem het zelf 'boeken met herinneringen'. Oudere en nieuwere boeken zonder naam, met plaatsnummer of persoonsnaam. Boeken met herinneringen aan vroeger en nu, aan hen die ons zijn ontvallen en hen die nog wel of niet meer de eredienst bijwonen. Voor alle bijbels en liedboeken met een naam wordt getracht deze bij de eigenaar of nabestaanden te bezorgen. Voor alle boeken met een (zit)plaatsnummer wordt nog een 'ophalmoment' georganiseerd, zie het bericht in deze 'Op weg'. U zult opmerken de Bijbels en liedboeken zijn toch geschonken aan de kerk? Inderdaad dit is ook zo maar er zijn nu meer boeken dan dat er kerk-gangers zijn bij een eredienst. En dan is het goed om de Bijbel of het Liedboek op de plaats van de schenker te laten landen, indien gewenst.

### **Liederensbundel der Gereformeerde Jeugdorganisaties**

Bij het leegruimen van de zalen Julianakerk kwam ik de 'Liederensbundel der Gereformeerde Jeugdorganisaties' tegen met daarin het stempel van Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag 'Jonathan', Sassenheim.



In de bundel zo'n 70 liederen op christelijke grondslag, Kerst-, Paasch-, Hemelvaarts-, Pinkster-, Lof- en Algemeen Christelijke liederen. Ongeveer 30 liederen in het kader van Vereenigings- en Bondsleven, Vaderlandsche- en Oud-Vaderlandsche liederen. En afgesloten met een twintigtal Volksliederen.

Er zitten 'juweeltjes tussen' en ik kan me voorstellen dat als een groep jongemannen of jongedames dergelijke liederen zingt je er helemaal blij van wordt en dan gesterkt huiswaarts gaat. Deze bijdrage afsluiten met een couplet van Lied 94 met de vraag aan de redactie om nog een drietal coupletten van andere liederen her en der in de 'Op weg' op te nemen.

Het laatste christelijke couplet in de Liederensbundel is een lied geschreven door H.S.S. Kuiper en moet 'met overgave' worden gezongen. Dacht eerst 'dat is een lied van ds. P. Kuiper'.

Toch niet, het is geschreven door Henriëtte Kuyper, dochter van de bekende Abraham Kuyper. Een wel heel druk bezette vrouw die o.a. erepresidente was van de Bond van Meisjesverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Maar ook hoofdredactrice van het Bondsorgaan 'Bouwen en Bewaren' en nog tal van andere functies in de samenleving. Zij werd slechts 52 jaar.

*Leer mij blij U volgen, Heer!  
Tot het eind!  
Hoe zwart de nacht, hoe zwaar m'n plicht  
Uw weg loopt altijd uit op Licht!  
Leer mij dan blij U volgen, Heer!  
Tot het Licht.*

Lied 94, couplet 4 (Leer Mij volgen)

Het ga u allen goed, met elkaar op weg naar Pinksteren.

Kees de Jong

## Pinksteren

*Stem van God  
die oren opent  
om zijn roepen te verstaan,*

*Geest van God  
die harten opent  
dat de liefde in kan gaan,*

*Vuur van God  
die onze lauwheid  
doet ontvonken en doorgloeit.*

*Kom, vervul ons  
steeds intenser  
tot ons antwoord openbloeit.*

van Inge Lievaart

## BERICHTEN VAN DE DIACONIE



### Speeddate met Team Diaconie

\* *Wie zijn we?*

We zijn een groep verschillende mensen, met diverse achtergronden, ervaringen en taken.

We vinden het fijn elkaars kwaliteiten te benutten.

We zijn kritisch op onszelf, op elkaar en op 'de zaak'.

We durven in de spiegel te kijken!

We koesteren onze dromen en verwachtingen en durven die na te streven.

We nemen het initiatief voor verbeteringen en veranderingen.

Als Team Diaconie zijn we graag bezig.

We werken samen in een plezierige sfeer en hebben oog voor elkaar.

\* *Wat drijft ons, wat is ons doel?*

We geven als Diaconie invulling aan de zorg voor de naaste en voor de wereld; binnen en vooral buiten PGS.

We zijn als diakenen bij het Avondmaal verantwoordelijk voor het uitdelen van brood en

wijn. We verzorgen de collectes tijdens de kerkdienst.

Als Diaconie verdelen we de opbrengsten van de collectes en giften uit de gemeente onder goede doelen, nabij en ver weg.

We bieden als diakenen van de PGS vooral praktische hulp waar die nodig is. Denk aan vormen van stille hulp, bloemengroet of het (mede) organiseren en uitvoeren van tal van activiteiten.

Vanuit onze geloofsovertuiging ondersteunen, helpen en delen we waar dat kan.

\* *Nieuwsgierig geworden?*

Meld je aan voor de speeddate met Team Diaconie. e-mail.: [diaconie@pgsassenheim.nl](mailto:diaconie@pgsassenheim.nl)

tel.: 0252-21 02 89

Of spreek Els, Jantien, Joan, Lumke, Nel, Gert, Jaap, Jan, Rene of Raymond aan voor verdere informatie.

Team Diaconie, je zal er maar bij horen.  
Je bent welkom!



# prikbord

## Napraten over kerkdienst

**Zondag 9 juni 2024**

Tijdens de laatste gemeenteavonden van onze kerk is er door diverse gemeenteleden nadrukkelijk gevraagd om na de kerkdienst met de predikant te kunnen napraten over de kerkdienst.

Op zondag 9 juni 2024 preekt ds. Thea de Ruijter.

Zij is predikant in Dronten. Er is in Dronten al een beetje ervaring opgedaan met 'napraten over de kerkdienst'. Thea wil graag met u de kerkdienst van 9 juni nabespreken.

Als u hiervoor belangstelling heeft, dan graag vooraf aanmelden bij scriba:

Arie Dwarswaard, tel: 0252-23 34 66

- e-mail: [scriba@pgsassenheim.nl](mailto:scriba@pgsassenheim.nl)

Arie Dwarswaard

## Collectemunten bestellen?

Via bankrekeningnummer:

- NL36 RABO 0373 7284 76  
t.n.v. CvK PGSassenheim

**Vermeld bij de omschrijving:**

- Uw volledige adres
- Uw woonplaats
- Gewenste munten

## Parkdienst

**zondag 15 september 2024**

**20 jaar Parkdienst!**

Thema: 'Samen kom je verder'

**Voorgangers zijn:**

- Jan Joost Snoek
- diaken Jan Lamberts
- m.m.v. Soul2Soul uit Sassenheim

## Van Julianakerk naar Dorpskerk

Op de website GereformeerdeKerken.info staat een kort verslag van de laatste dienst in de Julianakerk en ook van de eerste dienst in de Dorpskerk.

Dit verslag is te lezen via onderstaande link: [gereformeerdekerken.info/2024/04/15/het-houdt-niet-op-jezus-gaat-door/gereformeerdekerken.info/2024/04/22/van-julianakerk-naar-dorpskerk-in-sassenheim/](http://gereformeerdekerken.info/2024/04/15/het-houdt-niet-op-jezus-gaat-door/gereformeerdekerken.info/2024/04/22/van-julianakerk-naar-dorpskerk-in-sassenheim/)

## Programma Havencafé

U bent van harte welkom bij onze middagactiviteiten, van 14.15 uur tot 16.15 uur.

We serveren daarbij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, gebakken door cliënten van het Raamwerk. De activiteiten zijn gratis, maar u bent vrij om iets in onze Havencafé-bus te doen.



**Activiteiten:** 16 mei: schilderworkshop  
30 mei: insectenhotel  
13 juni: medium tea  
27 juni: schelpendecoratie

Eén keer per maand maken onze vrijwillige kokers een heerlijke driegangenmaaltijd voor u. Inloop 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. We vragen een bijdrage van € 6,00.

Graag aanmelden bij Anita de Kreij (tel: 21 82 68) op de maandag in de week van de betreffende maaltijd, vanaf 9.00 uur. Er is plaats voor 20 personen.

**Maaltijden:** 30 mei en 27 juni

Adres: Bijweglaan 4, Sassenheim

Zie ook: [www.havenkerksassenheim.nl](http://www.havenkerksassenheim.nl)



Open huis op zaterdag 25 mei  
van 12.00-15.00 uur

# Jongerenraad....



*Ook de Jongerenraad en alle geledingen voor alle jeugd hebben niet stil gezeten de laatste tijd. De verhuizing vroeg onze aandacht voor alles rond de jeugd maar ook zijn we bezig met andere activiteiten en nieuwe plannen.*

## Jeugdruimtes in Het Venster

Zowel de Oppas- als Kinderdienst zijn verhuisd naar hun nieuwe ruimtes in Het Venster. Voor de leiding is het soms nog wat wennen en zoeken maar veel kinderen waren direct gewend aan de nieuwe plek. Tijdens de laatste dienst in Julianakerk hebben de kinderen mooie vogels geknutseld. De vogels zijn overgevoerd naar het Venster waar ze de jeugdruimte meteen opfleurd.



Momenteel wordt er door een aantal creatieve vrijwilligers van de Kinderdienst gewerkt aan het schilderen van de zit- en opbergbank en worden er kussens versierd. Iedereen die nieuwsgierig is hoe het geworden is, is welkom eens te komen kijken. Tijdens de keuzedienst in juni is het zelfs mogelijk eens een keerje mee te doen met de Kinderdienst.



## Afscheid Julianakerk

De Jongerenraad organiseert op zaterdag 25 mei voor kinderen een leuke middag om afscheid te nemen van de Julianakerk. In de volgende 'Op

weg' leest u ongetwijfeld wat de kinderen hebben gedaan.

## Hulp gezocht voor rooster Oppasdienst

De oppasdienst zoekt iemand die twee keer per het rooster voor de oppassers wil maken. Het is niet veel werk en u helpt ons er ontzettend mee. Neem bij interesse of vragen contact op met Linda Meijer-Koning:

- e-mail: [linda\\_meijer85@hotmail.com](mailto:linda_meijer85@hotmail.com)

## Activiteiten jongeren

Jongeren van 12 tot 14 zijn o.l.v. ds. Martin Koster driemaal bijeen geweest over het thema vrijheid. Binnenkort zijn er nieuwe catechese-bijeenkomsten over een ander onderwerp.

Solid Friends heeft met Pasen het Paaskruis versierd met bloemen: ook dit jaar was het weer mooi en kleurrijk geheel. De leiding is bezig een nieuwe activiteit te organiseren voor de jongeren van Solid Friends.

## Penningmeester gezocht!

Na vele jaren heeft Cees van Egmond aangegeven afscheid te willen nemen van de Jongerenraad; we bedanken Cees voor zijn tijd en inzet. Dit betekent ook dat we op zoek zijn naar iemand die onze financiën wil bijhouden en zo'n 5 à 6 keer per jaar met ons mee wil praten over zaken rondom de jeugd in onze gemeente. Ook hiervoor geldt neem contact op met Linda Meijer-Koning bij evt. interesse of vragen.

Tot slot willen we iedereen die examen doet veel succes wensen!

Hartelijk groet namens de Jongerenraad,

Vera Kortenoever



## Pastoraatsgroep 50+

### Heden en verleden

Op donderdag 18 april zijn we met de Pastoraatsgroep 50+ te gast geweest in gebouw De Coy van Stichting Oud Sassenheim. Deze verzorgde een avond vol Sassemsse geschiedenis.

Een mooie presentatie over het ontstaan en de vele verbouwingen van de Bernardus in de loop der jaren. Wie weet er nog dat er een kraamkamer in het oude pand van de Bernardus aanwezig was?

We hoorden over de aanleg van de Parklaan en de vele aanpassingen die daarvoor nodig waren. Hier van waren ook veel oude foto's te zien met hoe het er voorheen heeft uitgezien nabij de huidige aansluiting Hoofdstraat, Parklaan.



Wandelend door heden en verleden kwamen bekende beelden van oud Sassenheim voorbij. Dank voor de interessante presentaties!

Voor degenen die niet aanwezig konden zijn en toch wat in oude archieven en foto's willen kijken wijzen we u op de website van de Stichting Oud Sassenheim waar een beeldbank te vinden is met vele oude foto's die digitaal te bekijken zijn.

Een geslaagde avond, afgesloten met een drankje waarbij nagepraat kon worden en er herinneringen konden worden gedeeld.

Op de volgende activiteit willen wij met onze Pastoraatsgroep het kerkelijk jaar gezellig en informeel eindigen door middel van een shared diner, op zaterdag 6 juli 2024! Reserveert u deze datum vast in uw agenda.

Met vriendelijke groet, namens de activiteitencommissie,

Marieke Lutjeboer

## Pastoraatsgroep 67+

### Uitnodiging bezoek Ruïne van Teylingen

Hierbij nodigt de Pastoraatsgroep 67+ u uit voor een bezoek aan de Ruïne van Kasteel Teylingen onder begeleiding van een gids.

De ruïne van Teylingen is een indrukwekkende ronde waterburcht die het vlakke landschap domineert. Vermoed wordt dat de burcht rond 1200 werd gebouwd.



Heer Dirk van Teylingen liet deze waterburcht rond 1250 uitbouwen en versterken tot een woonburcht. Van oorsprong werd het slot gebouwd om in het graafschap Holland de noord-zuidroute te beschermen. Later werd het een houtvestersslot voor de houtvesterij van de graven van Holland, te beginnen met graaf Willem IV van Holland.

De bekendste bewoner was de Hollandse gravin Jacoba van Beieren, die zich in het slot terugtrok na de Hoekse en Kabeljauwse twisten en haar

gemaal Frank van Borssele, de eerste stadhouder van Holland na de graventijd. Jacoba is hier ook overleden.

Voorafgaand bent u vanaf 10.00 uur welkom in ons nieuw kerkelijk centrum Het Venster voor een lekker kopje koffie.

Datum: woensdag 29 mei 2024  
Tijd: 10.00 uur staat de koffie voor u klaar  
Plaats: Het Venster  
Kosten: € 3,00

Aanmelden kan t/m zondag 26 mei bij:  
Gerry van Prooijen tel: 22 19 60  
Joke Kremer tel: 21 15 82  
• e-mail: [pgs67plus@gmail.com](mailto:pgs67plus@gmail.com)

Als u slecht ter been bent, zorgen wij voor vervoer

Met vriendelijke groet namens werkgroep 67+,

Gerry en Joke



# Pastoraatsgroep 80+

Als u deze ‘Op weg;’ ontvangt, is de feestelijke bijeenkomst op 15 mei in ons nieuwe kerkelijk centrum Het Venster reeds geweest. We hopen dat u de gelegenheid heeft gehad om een kijkje in dit prachtig centrum te nemen. Zo niet, dan komen er nog meer mogelijkheden dit jaar. Noteert u alvast de data?

- woensdag 21 augustus  
16.00 uur: zomerse maaltijd
- woensdag 23 oktober  
14.30 uur: middagactiviteit
- woensdag 21 december  
14.30 uur: Warmonds ‘t Joppekoor

Meer informatie hierover leest u in een volgende ‘Op weg’, de website en de Zondagsbrief.

Per abuis is het verslag van de stampottenmaaltijd, gehouden op 28 februari, niet in de vorige ‘Op weg’ geplaatst. Hieronder leest u dit verslag alsnog; geschreven door mevrouw Riet Geldof. Voor nu wens ik u alvast een fijne, zonnige zomer toe.

Namens de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn

## Een bijzondere 80+ ervaring

Voor het eerst, en na wat wikken en wegen, besloot ik om toch maar eens deel te nemen aan de warme lunch voor de 80-plussers. Inmiddels ben ik al 85 jaar, dus het werd tijd!! Best raar voor mij, omdat ik zelf nog steeds bij veel vrijwilligerswerk actief betrokken ben.

Maar het was een hartverwarmende ervaring; iedereen werd persoonlijk welkom geheten. Ik schoof aan aan een tafel met overwegend voor mij bekende mensen. Ik kreeg een drankje aangeboden en de gesprekken riepen gezamenlijke herinneringen op. Een enkele nieuwkomer, die wat bedeesd aanschouf, en die aangaf dat ook zij een drempel over moest, werd als vanzelf in het gesprek betrokken en hopelijk voelde zij zich meteen een deel van onze groep.

Na een woord van welkom door Gerry Eenkhoorn en het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ werd de maaltijd opgediend. Er was keuze tussen Boerenkool of zuurkool met een gehaktbal of een stuk rook-



worst. Iedereen smulde hiervan, want onze plaatselijke groenteboer had er iets heel lekkers van gemaakt! Wie wilde kon zelfs nog een tweede portie halen.

Voordat het toetje werd opgediend, las Herma de Graaf een leuk lenteverhaal voor over de belevenissen van een sneeuwkllokje dat ongeduldig wachtte in haar huisje onder de grond, totdat de zon sterk genoeg zou zijn en haar de kracht zou geven om tot bloei te komen.

Het toetje (hopjesvla met chocola, slagroom en een stroopwafeltje) werd decoratief in glazen opgediend en was verrukkelijk! De maaltijd werd afgesloten met een kopje koffie of thee.

Toen was er toch ook nog een moment waarop afscheid moest worden genomen van één van de leden, die de activiteitencommissie bij de maaltijden jarenlang ondersteunde: Betty Spies. Zij heeft besloten om te gaan stoppen met haar werkzaamheden. Als dank voor haar lange en trouwe inzet kreeg ze een prachtige witte orchidee waar ze zichtbaar heel blij mee was.

Dit samenzijn en de maaltijd werden door Gerry Eenkhoorn besloten met een paar verzen uit Lied 863 die zij als een gebed uitsprak: “*Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren...*”

Ongeveer 40 gemeenteleden hebben op deze waardevolle manier kunnen genieten van het onderlinge contact! Eigenlijk jammer dat niet meer mensen van deze gelegenheid gebruik maken! Want het is geweldig dat er ook, of misschien wel juist, aandacht is voor de 80-plussers, die hen betreft bij de kerk en voorkomt dat ze vereenzamen!!

Heel veel dank aan allen die dit regelmatig mogelijk maken.

Riet Geldof

De zwakkeren horen thuis  
in het midden van de gemeenschap  
niet aan de rand  
of in het sociale vangnet

## Pinksteren: van leeg naar vol

Pinkpop heeft voor de meeste mensen wel een bekende klank. Maar waar het met Pinksteren eigenlijk over gaat, weten ze niet. Het wordt vooral beleefd als een koop- en relaxfeest en een lang weekend vrij. Maar wat valt er dan te vieren?

Als je de drie christelijke feesten naast elkaar zet, is Pinksteren het minst populair. Het wordt 'vaag' gevonden. Door mensen buiten, maar ook binnen de kerk.

Bij Kerst en Pasen horen ervaringen die in ons leven verankerd zijn: geboorte en licht; lijden en verlossing. Dat wordt hoor- en zichtbaar in de 'Mattheus' en 'The Passion'.

Bij Pinksteren geen kribbe, kruis of open graf. Alleen maar een kring mensen. Met hen gebeurt wat. Pinksteren is het feest van mensen die veranderen.

Het begint met de leerlingen die hun vriend Jezus missen. Ze voelen zich leeg en uitgedoofd, zijn hun oriëntatie kwijt. Ze zitten bij elkaar en komen niet in beweging. De gang is er uit. Hun leven is om het bijbels te zeggen 'woest en ledig'.

Dat wordt ook nu door mensen ervaren. Ik hoorde een jongen op de radio zeggen:

"Ach, ik heb het prima hoor en ik kan doen wat ik wil. Maar af en toe voel ik me als dat beeld van Zadkine in Rotterdam. Met een gat waar het hart hoort. Het lijkt wel alsof ik geen centrum heb waaruit ik leef."

In Genesis horen we dat 'de geest van God zweefde over de wateren'. Met Pinksteren vieren we dat die Geest in de levens van mensen landt. Dat betekent: God blijft niet op een afstand, maar woont in mensen.



Intiemer kan het niet. Zo worden we(!) zoals we bedoeld zijn. De Geest geeft de kracht om te geloven, de macht om te hopen en het vuur om lief te hebben.

Wat valt er te vieren? Terug naar het begin. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentacosta' dat betekent vijftigste. Het feest wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. Het is de vol-tooing er van. De Geest, die Jezus bezielde in zijn woorden en daden, wordt uitgestort op élk van zijn leerlingen. Dat verandert hun leven.

Ze blijven niet langer bang samen binnen zitten, maar gaan naar buiten. Ze doorbreken grenzen en geven het evangelie door in de taal van het hart. Ieder verstaat hen in de eigen taal. Die veeltaligheid heeft de kerk altijd behouden, tot op de dag van vandaag.

We zijn als kerk nu geroepen om getuige van Christus te zijn in de actuele situatie.

De Geest verbindt. Wordt daarom 'bruggenbouwer' genoemd. Ze legt relatie tussen mensen en God en mensen onderling. Opvallend is dat de Geest wordt uitgestort op 'ieder van hen'. Elk met eigen karakter en mogelijkheden. Niemand wordt buiten gesloten, ieder telt mee. Ieder komt eigen waarde en waardigheid toe.

Daarom kun je zeggen dat het Pinksterfeest de spirituele basis is voor zowel de democratie als de Verklaring van de Rechten van de Mens.

We bidden om de Geest. We openen ons leven om te ontvangen. 'Veni, Sancte Spiritus'.

Moge de Geest van God en Jezus onze geest leiden.

Ook bij de Europese verkiezing op 6 juni.

---

# Verhuizen is....

---



## ... niet in één keer klaar

Inmiddels is het zover. Het nieuwe stekkie is een feit. Bijna alle dozen zijn uitgepakt. Afhankelijk van de ruimte, kunnen er nog een paar in het vergeethoekje op zolder. Of je brengt het naar de Kringloop voor een tweede kans.

De één zet het neer en het blijft als bedacht; zelfs de gaatjes voor de schilderijen worden direct geboord. Zo en anders niet. Staat goed zo! Een ander puzzelt de kamers door. Zou het hier staan of liever toch zo?

Hier heeft het een jaar of zes geduurd voor alles op z'n plek stond (alhoewel.... we dachten pas nog...)



De verhuizing van de Julianakerk en zalen naar de Dorpskerk en Het Venster. Door de Hoofdstraat ging 'n bonte stoet op zondagmorgen 28 april. Met een paar belangrijke zaken om mee te nemen. De weken ervoor was er al het nodige met de vrachtwagen gebracht.

Wat wordt waar neergezet? De vertrouwde symbolen van het Liturgisch centrum; hoe matcht dat met wat er is? Past het? Het nieuwe mooier dan het oude of toch weer het oude of zelfs helemaal iets nieuws? Je hebt er soms even de tijd voor nodig, voor een huis echt klaar is. Ook een Godshuis.

En wat is klaar? In de loop der tijd verandert er altijd wel iets; het is tenslotte geen museum van een voorbije religie maar een levend huis voor hopelijk ook weer een nieuwe generatie van jongeren die hier een plek vinden.

Als bewoners van dit nieuwe huis zullen we er zeker iets van vinden. "Mag ik dat zeggen?" Om een bekende presentator te citeren: "Ja, dat mag u zeggen." Dat horen we graag!

En mettertijd wordt het dan voor iedereen steeds meer de vertrouwde plek.

## "En wat gaat u nu doen?"

Ik hou van directe mensen, dus de vraag bij de koffie na de laatste dienst in de Julianakerk was helder. Inderdaad, waar voor collega Martin het pastoraat de eerste insteek is, is dat voor mij het proces rond overgang van de Juliana naar de Dorpskerk. En alles wat daarbij hoort.

Gezien wat boven geschreven is, zijn er nog wel wat plintjes vast te zetten, zaken te verplaatsen. En hier en daar slaat iemand uiteraard ook wel eens op zijn of haar duim. Etc.

Een belangrijk gebeuren is natuurlijk de personele invulling van 1,5 fte predikant/kerkelijk werker voor de PGSassenheim. De sluitingstermijn was 30 april.

En de Beroepingscommissie verdient nu al een pluim; ze laten niets los van namen die genoemd zijn. En als gemeente bidden we ze Gods wijsheid toe om de juiste personen te vinden voor het kerk zijn in en rond de Dorpskerk en Het Venster.



Met vriendelijke groet,  
Marius van Duijn, *interim-predikant*  
06-397 68 140

*Een rivier begint ergens diep in het woud.  
Een storm met geritsel in de blaren.  
Een vuur met een vonk.  
Een veld koren met onzichtbare zaadjes.*



# Jaarplan PGS 2024

Begin 2024 stemde de Brede Kerkenraad in met het nieuwe Beleidsplan 2024-2028, nadat dit op de Gemeenteavond van 7 november 2023 met u als gemeente is besproken. Dat leverde al heel wat bruikbare suggesties op. Na die avond is gemeld dat er nog een vervolg zou komen, om keuzes te maken in wat u als gemeente belangrijk vindt om mee aan de slag te gaan. Daarvoor zijn op 28 februari 's middags en 's avonds twee bijeenkomsten gehouden.

De opzet van de gemeentemiddag en -avond, verdeeld in groepjes deelnemers, draaide om vier hoofdgroepen van activiteiten:

- Versterken
- Verbinden
- Naar buiten treden
- Activiteiten

Een opkomst van zo'n 90 mensen, verdeeld over de middag en avond, leverde veel aanvullende ideeën op en verdere verdieping van in november aangedragen ideeën.

Ook hebben tal van de 90 mensen aangeboden bij het verder uitwerken van plannen zich te willen inzetten. Inmiddels zijn er drie activiteiten opgestart.:

- Maandelijks activiteit zaterdagmiddag in de Dorpskerk (naar buiten treden)
- Aandacht en bezinning rond het kerkhof maart en november 2024 (naar buiten treden)
- E-meeting 2.0 / keuzekerkdienst / kliederkerk (versterken en verbinden)

De activiteiten in het Jaarplan PGS 2024 moeten uitvoerbaar zijn in de resterende drie kwartalen. April valt al af, gezien alle activiteiten rondom verhuizing naar Het Venster en Dorpskerk.

## Jaarplan PGS 2024

Door de Kerkenraad van PGS is voor wat het Jaarplan PGS 2024 naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep (Arjet Vriend, Mirjam Betting, Marius van Duijn en Jaap de Ruijter) het volgende besloten:

### Versterken

Versterken: bezoekwerk

- Bezoeken van nieuwe gemeenteleden, zieken en mensen die aandacht behoeven. Dit betreft mogelijk met name de groep mensen die nu 'buiten' de pastoraatsgroepen vallen. Deze

groep lijkt zich niet nadrukkelijk met een 'aandachtsvraag' binnen de PGS te melden. Om dit plan vorm te geven, zal een werkgroep samen met een predikant aan de slag moeten.

Versterken: huiskringen

- Bij de start van seizoen 2024-2025 nodigt elk kringlid iemand uit om tenminste op de startavond aan te sluiten
- Binnen de Havenkerk en Pancratiuskerk contacten leggen, zodat ook vanuit deze kerkgemeenschappen mensen aansluiten

Om dit plan vorm te geven moeten de Kringleiders en hun kringleden worden betrokken. Daarnaast contacten leggen met Havenkerk en Pancratius.



### Verbinden

Napraten na de kerkdienst

- Twee tot drie kerkdiensten selecteren met predikanten die aan een 'napraat' kerkdienst willen meewerken op basis van het preekrooster
- Thema - onderwerp bepalen; of preekrooster volgen
- Heldere communicatie in PGwebsite, App, Zondagsbrief vooraf
- Ruimte bieden incl. praktische organisatie aansluiten aan de kerkdienst

Om dit plan vorm te geven is een selectie van predikanten en het betrekken van hen cruciaal. Verdere invulling, vooral op communicatie gericht, door klein werkgroepje.

E-meeting 2.0 / keuzekerk / kliederkerk

- 16 juni gaat ds. Martin Koster voor. Hij heeft ervaring met 'keuzekerk'. Bij dit onderwerp is de Jongerenraad al betrokken.
- Wat we willen voorkomen is dat de dienst uitsluitend voor 'jongeren' en als 'alternatieve dienst' wordt gezien. Check of huidige betrokkenen nog hulp nodig hebben. Voor het slagen hiervan is communicatie en inzet voor draagvlak cruciaal.

Evensong

- Zondagmiddag activiteit; of kan dit ook op een doordeweekse avond?
- Streven naar 4-6 keer per jaar

- Is het een idee om Canticum Vocale hierbij te betrekken?
  - Mocht Evensong i.v.m. Goldfuss niet wenselijk zijn (uitgangspunt George Germans) dan inzetten op Huub Oosterhuis dienst
- Draaiboek samenstellen voor volgende themadiensten en Evensong

### Naar buiten

Zomerdiensten Warmond, Voorhout, Sassenheim

- Tijdens de zomer 2024 is aantal gezamenlijke kerkdiensten gepland. Het is goed en fijn 'bij elkaar in de kerk' te gast te zijn. Het is daarbij Belangrijk om deze diensten te verbinden met een thema, zangformat. Naast invulling voor eigen kerkgemeenschap wellicht juist in de zomer ook kans om 'vakantiegangers van elders' te nodigen. Communicatie in eigen kring en zeker in de regio is van groot belang.
- Pannenkoeken en spelletjes 6 of 7 juli.
- Het weekend voor het eerste weekend schoolvakanties.
- Een combinatie van samen spelletjes doen en pannenkoeken eten
- Daarmee bereik je niet alleen gezinnen maar de gehele PGS.
- Makkelijk te realiseren

### 2024 of 2025 wellicht

Versterken; bijbelstudie

- ds. Tim Moll heeft aangegeven rondom bijbelstudie een idee voor invulling te hebben.
- Het onderdeel 'versterken-bijbelstudie' is door een aantal mensen in november en februari genoemd.

### 2025

Versterken en naar buiten treden; Alphacursus

- Een Alphacursus is vooral gericht op de doelgroep 'onbekend met kerk en geloof'.
- Het aanbieden van een Alphacursus is in veel kerkelijke gemeenten succesvol, zeker bij de categorie gezinnen en is nadrukkelijk 'naar buiten gericht'.



Misschien vindt u het veel, maar u hoeft niet alles alleen te doen. Er hebben zich voor diverse activiteiten al gemeenteleden aangemeld. Als u denkt na het lezen van deze plannen: hierin wil ook een rol spelen? Schroom niet, maar kom in

beweging. Meld u aan bij de scribe of de voorzitter van de Kerkenraad.

*Fluister het mij in, heilige Geest:  
ik zal het goede denken.*

*Spoor me aan, heilige Geest:  
ik zal het goede doen.*

*Verlok me, heilige Geest:  
ik zal het goede zoeken.*

*Geef me kracht, heilige Geest:  
ik zal het goed vasthouden.*

*Bescherm me, heilige Geest:  
ik zal het goed nooit verliezen.*

Toegeschreven aan Aurelius Augstinus  
uit Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk

### Uit de Liederbundel der Gereformeerde Jeugd-organisaties

Lied 4, couplet 3 (Meisjeslied)

Met het advies om dit lied in opgewekt mars-tempo te zingen. Voor meisjes van 12-16 jaar.

*Al zijn we jong, in tal gering,  
het deert ons meisjes niet;  
Wij weten immers vast één ding  
de Heer verlaat ons niet.  
Wij lezen 't in Zijn Heerlijk Woord;  
Wie nog naar Jezus stemme hoort,  
vindt leven, vrede en vreugd in Hem,  
o, paar uw stem aan onze stem;  
Den Heer zij eer, zij eeuwig lof en eer!*

Lied 12, couplet 4 (Hollands Vlag)

Met het advies dit lied krachtig te zingen.

*Hollands vlag, je bent m'n glorie,  
Hollands vlag, je bent m'n lust,  
'k Roep van louter vreugd victorie,  
Als ik je zie aan vreemde kust,  
Op de zee en aan den wal  
Hollands vlag gaat bovenal.*

# Paasmorgen 2024

## Een fragment uit wat ik die ochtend vertelde:

Dit jaar voor het laatst in de Blauwe Zaal bij de Julianakerk. Een jarenlange traditie wordt hier in ieder geval afgesloten. Arja heeft teruggezocht en gevonden dat vanaf 1995 het paasontbijt in een andere vorm werd opgestart door het Pastoraal Beraad en de wijkteams. Vanaf 2005 hebben An en Rolf het paasontbijt verder overgenomen in deze vorm en sinds 2019, nadat An is overleden, organiseren Piet en ik het. Altijd in al die jaren met de hulp van onze beide gezinnen die helpen bij het inkopen, klaar zetten op zaterdag en uitserveren op de zondagmorgen, ontzettend bedankt!! Ook de eierkokers, die ervoor zorgen dat we een warm eitje hebben, ook dit jaar weer heel erg bedankt.



Het goede doel was dit jaar voor het MS fonds, er fietsen in de week van 10 juni 32 deelnemers uit de Bollenstreek, waaronder ook een heel aantal Sassenheimers in Schotland 800 km om op deze manier geld in te zamelen voor het MS fonds. Er werd gul gegeven en we konden het mooie bedrag van € 380,- overmaken

waarvoor onze hartelijke dank!!

Na een heel gezellig ontbijt met elkaar en bij de uitgang nog een Wilhelmina pepermunt of paaseitje konden we aan de mooie paasdienst beginnen. Dankbaar voor al die jaren paasontbijt in de Blauwe Zaal en hopelijk tot ziens in het Venster.

Hartelijke groet,

Piet en Erica van der Lans



## JULIANAKERK GESLOTEN

14 april 2024, een datum om te markeren

Na een lange tijd, die veel teweeg heeft gebracht, is dit nu werkelijkheid. Het volgende lied heeft mij kracht en sterkte gegeven om verder te mogen gaan:

*Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen  
Vader wat gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!*

Hartelijke groet,

Arjet Vriend-Kamer



# Leegruimen Julianakerk overgebleven goederen en materialen

## Een bericht van Werkgroep 10: Verhuizing

De verhuizing van de Julianakerk naar Het Venster is grotendeels afgerond. De komende weken zullen er nog wel wat goederen en materialen verhuizen van de Julianalaan 6 naar de Westerstraat 8A.

Wat is de bestemming van de goederen en materialen die achterblijven in de Julianakerk en zaalruimten? Het is goed te noemen dat tal van goederen en materialen worden hergebruikt in Het Venster en de Dorpskerk. Keukengerei, tafels, stoelen, kasten, elektronica, liturgische elementen, liedboeken, Bijbels, teveel om op te noemen.

De goederen en materialen die nog enige waarde hebben voor hergebruik (of als herinnering aan de Julianakerk) worden verzameld in één van de zalen van de Julianakerk. Hierbij moet u denken aan (tal van) gaasbakken, keukenmateriaal, meubilair, prenten, schilderijen, snuisterijen, vazen, potten, electronica, puzzels, speelgoed, etc..

De goederen en materialen die geen enkele waarde meer hebben worden geselecteerd en afgevoerd naar de milieustraat.

## Kijk- en verkoopdag, 24 augustus

Na bovenstaande selectie wordt er een kijk- en verkoopdag gepland en wel op zaterdag 24 augustus a.s. Het tijdstip volgt nog.

Op deze zaterdag is er voor gemeenteleden en belangstellenden de mogelijkheid om tegen een (laag) bedrag overgebleven items uit de Julianakerk en zaalruimten te kopen. Ook worden er items aangeboden waarvoor slechts een (kleine) gift wordt gevraagd.

Kortom, lopende de komende maanden worden de Julianakerk en zaalruimten zo veel als mogelijk leeggeruimd.

Als wellicht bekend, is er een koper voor het Leeflang orgel.



Het is nog onduidelijk wat de status is van de kerkbanken. Wat Werkgroep 10 betreft worden deze verkocht aan een ieder die één- of meerdere kerkbanken wil kopen. Iedereen wil toch immers

een mooie kerkbank uit de Julianakerk in de huiskamer of tuin?!

Christelijke Harmonievereniging Crescendo blijft de komende maanden nog musiceren in de Julianakerk. De bewoners uit Oekraïne blijven vooralsnog tot 31-12-24 woonachtig achter de kerkzaal en op Julianalaan 10.

## Bijbels met plaatsnummer

Bij het leegruimen van de kerkzaal Julianakerk zijn tal van liedboeken en Bijbels verzameld.



De liedboeken en Bijbels met (persoons)naam zijn zoveel als mogelijk bij de gemeenteleden (of nabestaanden) bezorgd.

Bijbels met de hierna volgende plaatsnummers zijn beschikbaar voor de gemeenteleden die deze in het verleden hebben geschonken aan PG Sassenheim. Het betreft de plaatsnummers: 31, 33, 35, 42, 51, 68, 79, 156, 280, 283, 286, 329, 352, 411, 416, 426, 427, 428, 453, 505, 510, 520, 876 en 959.

## Als een windvlaag

*Als een windvlaag die ons aanraakt,  
als een kracht die vleugels geeft  
strijkt Gods adem land de aarde,  
stroom van hoop voor al wat leeft.*

*Kracht die mensen bij elkaar brengt  
en die grenzen opengooit.  
Vuur dat koude harten opwarmt  
en de muur van ijs ontdooit.*

*Een bezieling diep vanbinnen,  
als het trillen van een snaar.  
Door de Geest van God bewogen,  
staan wij open voor elkaar.*

*Mensen komen in beweging,  
willen meedoen, vatten moed,  
willen bouwen aan een wereld  
waar het leefbaar is en goed.*

*Als een windvlaag die ons uittilt  
boven ons beperkt bestaan,  
wijst de Geest van God ons wegen  
die wij samen kunnen gaan.*

van: Greet Brokerhof-van der Waa  
uit: Jaarringen

# Betekenis van Hemelvaart, wezenzondag en Pinksteren

*Hemelvaart vieren we veertig dagen na Pasen, en Pinksteren tien dagen later. Waarom is dat eigenlijk zo, en wat betekent de tijd ertussen?*

## Verwijzing naar Hemelvaart

‘Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken’, vertelt de evangelist Lucas ons aan het begin van het boek Handelingen (hoofdstuk 1 vers 3). Bij de andere evangelisten lijkt Jezus’ afscheid van zijn leerlingen hier op aarde veel korter na de opstanding plaats te vinden, al is er bij geen van hen sprake van een precieze tijdsaanduiding. Wel van famous last words, zoals in Matteüs: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Marcus vermeldt: ‘De Heer werd opgenomen in de hemel en Hij nam plaats aan de rechterhand van God.’ Bij Matteüs en Johannes ontbreekt enige verwijzing naar een Hemelvaart.

## Hemelvaart: 40 dagen na Jezus’ opstanding

De liturgische traditie van ‘Hemelvaartsdag’ gaat Bijbels gesproken dus terug op het boek Handelingen (1:9-11), en daarbij is de aanduiding ‘veertig dagen’ (na Jezus’ opstanding) zo letterlijk mogelijk genomen: de gedenkdag van de Hemelvaart wordt precies op de veertigste dag van Pasen gevierd, waarbij de paasdag zelf als eerste dag geteld wordt.

## Veertig dagen: volledig doorleefd

Hier zit echter iets meer achter dan eenvoudigweg het principe van een datumprikker. Veertig dagen staat namelijk Bijbels én liturgisch voor een volledig doorlopen periode, net zoals veertig jaar. Na veertig dagen (of jaar) is iets volledig doorleefd. Na een maand plus tien dagen is bijna anderhalve maancyclus gepasseerd en krijgt men in de gaten dat hetzelfde zich gaat herhalen. Of na anderhalve generatie (veertig jaar) zijn er meerdere levensstadia doorlopen en herinnert nagenoeg niemand zich meer hoe het ervoor was.

In die zin lijkt Lucas hier de aanduiding ‘veertig dagen’ te gebruiken: de nieuwe werkelijkheid van de Heer die was opgestaan, had tijd nodig om zich in de beleving van de leerlingen te settelen. Precies zo kunnen we liturgisch gesproken het paasfeest niet in een weekend of week afdoen: we vieren wekenlang feest, totdat de

verrassing van de paasochtend langzaam een ingedaald besef wordt - en dat ieder jaar weer.

## Vijftig dagen na Pasen

De naam van Pinksteren is ontleend aan het Griekse woord voor ‘vijftig’. In het Engels zien we dat bijvoorbeeld letterlijk terug: ‘Pentecost’. Het is de vijftigste dag van Pasen, waarbij de paasdag zelf weer als eerste dag geteld wordt. In de joodse traditie wordt op de vijftigste dag van Pesach het wekenfeest (Sjavoet) gevierd, een oogstfeest waarop gevierd wordt dat God de Thora aan zijn volk gaf. Pinksteren, waarop de heilige Geest wordt uitgestort, ontleent zijn datum hier direct aan. Pinksteren is het laatste grote feest in het liturgische jaar. Daarna breekt de lange ‘groene’ tijd aan, tot aan Advent, het begin van het volgende liturgische jaar.



## Twee keer Veertigdagentijd

Zoomen we even uit op de jaarkalender, dan zien we ten eerste dat we vóór Pasen een Veertigdagentijd hebben (van Aswoensdag tot Pasen), en erna eveneens (van Pasen tot en met Hemelvaart). Kijken we iets preciezer, en tellen we de zondagen in de Veertigdagentijd voor Pasen mee, dan komen we tot tweemaal vijftig dagen: 47 tot Pasen, de ‘drie dagen van Pasen’, en vijftig erna. Hoewel dit niet helemaal een wiskundige waarheid is, zoals ook de opstanding ‘op de derde dag’ eigenlijk al na amper anderhalve dag was, en omdat het verschil maakt dat je de eerste steeds meetelt, komen we zo toch tot een honderddagentijd in het liturgische jaar. En die fungeert als één groot aureool-in-de-tijd rond de Paasdag als centrum en als kern van het geloof.

## Wat is wezenzondag

De tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevatten één zondag, die in de traditie ‘Wezenzondag’ heet (ontleend aan Johannes 14:18 ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.’).

De leerlingen zijn verweesd achtergelaten toen Jezus ten hemel voer en de heilige Geest nog niet was uitgestort. Op die zondag staat het uitzien



naar de komst van de Geest centraal. Want zonder de Geest zullen wij niet bij machte blijken het geloof vol te houden. Het besef dat we het geloof

niet helemaal zelf kunnen maken, maar hulp van boven nodig hebben, is belangrijk en uniek voor deze zondag.

### Hemelvaartsdag en Wezenzondag combineren

Voor veel mensen betekent 'Hemelvaart' een lang, vrij weekend. Diensten op Hemelvaartsdag zijn vaak niet de meest drukbezochte van het jaar. Veel kerken combineren de dienst -of een korter liturgisch moment zoals een ochtendgebed - met een buitenactiviteit als dauwtrappen of fietsen voor het goede doel.

Sommige gemeenten kiezen ervoor geen viering te hebben op die donderdag, en de viering van Hemelvaart te verplaatsen naar de zondag erna. Maar dat is dus uitgerekend Wezenzondag, die immers eveneens een heel onmisbaar eigen geluid heeft.

In zo'n geval is het raadzaam toch beide aspecten in de dienst te laten doorklinken: de Hemelvaart van Christus, zijn 'troonsbestijging' aan de rechterhand van God, én het besef dat wij niet kunnen geloven zonder de Geest en voortdurend in verwachting van de Geest leven. Je kunt het accent liturgisch op een van beide leggen in lezing en verkondiging, maar daarbij kan het andere meeklinken in een lied of in de gebedsteksten. Zo kan de dienst op Wezenzondag met een Hemelvaartslied beginnen en een drempelgebed dat eraan refereert, bijvoorbeeld dat de verheerlijkte Christus aanspreekt. Dan zit je meteen midden in de thematiek.

door: ds. Oane Reitsma, predikant PG Hilversum en medewerker Eredienst en Kerkmuziek dienstenorganisatie

bron: [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)

## Vorming en Toerusting 2023- 2024

Maandag 8 april werd het Programma 2023-2024, georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting, afgesloten met een avond over Iconen 'Venster op de Eeuwigheid'. Verzorgd door Piet van der Ploeg. Die ook het Icoon, dat voor op het programmaboekje staat afgebeeld, heeft gemaakt.

Op deze boeiende avond, waar een inzicht werd gegeven op de betekenis van Iconen. Beeldverhalen met Bijbelse herkomst. Het doorgeven van de boodschap van het leven en sterven van Christus. Met als doel door kijkend en bidkend in verbinding te komen en te blijven met het leven van Christus en voor anderen ook van Maria en andere Heiligen.

Helaas waren er op deze avond slechts zes mensen aanwezig waarvan drie van de organisatie.



Het afgelopen seizoen heb ikzelf voor bijna elke maand een keuze gemaakt uit het uitgebreide programma met inspirerende onderwerpen. Zo heb ik kennis gemaakt met onderwerpen waar ik weinig of niets van wist.

Daarom wil ik graag mijn dank uitspreken voor de Commissie Vorming en Toerusting. Steeds weer ben ik mij er van bewust dat een gemeenschap van kerken en gelovigen meer is dan de Eredienst op zondag. Onze gemeenschap kan niet zonder de bijdrage van vrijwilligers.

Hartelijk dank,

Joke Vos

Je kunt het leven zien als een maaltijd.  
Je moet de dag niet opschrokken,  
je moet hem proeven.

(Geert Mak)



# Zending

## Postzegels - kaarten - e.d.

Kerk in Actie zamelt al jaren postzegels, ansichtkaarten e.d. in ten behoeve van de Zending. Ook in Sassenheim gebeurt dit al jaren.

## Wat kan er ingeleverd worden:

- Postzegels, gestempeld of ongestempeld
- Ansichtkaarten, zoals kaarten van Marjolein Bastin, Rien Poortvliet, Anton Pieck e.a. Ook oude dorpsgezichten, kerkinterieurs e.d.
- Géén gewone verjaardags-, vakantie- of kerstkaarten
- Oude mobieltjes
- Lege cartridges
- Oud geld en buitenlands geld



## Waar kunt u bovenstaande spullen kwijt:

- In een kistje in de hal van de Dorpskerk.
- Of afgeven bij de fam. Loenen Mercuriusstraat 14.

Het landelijk centrum van de PKN zorgt dat de spullen worden gesorteerd en daarna verkocht aan handelaren.

## De opbrengst landelijk in 2022

- Postzegels € 20.000,-
- Kaarten, oude mobieltjes, cartridges en oud geld € 5.000,-

Bij voorbaat dank voor alle postzegels, kaarten e.d. voor de Zending.

Rob Loenen

## College van Kerkrentmeesters

### Collectes

De opbrengst van de collectes bedroeg in de maand maart 2024 voor de Kerk €1.131. Het College van Kerkrentmeesters bedankt u allen hartelijk voor uw bijdragen.

### Kerkbalans

Met de leden van de werkgroep Kerkbalans, Henk Brouwer, Saskia Vermeulen en Karen Zandbergen, keken we terug op de actie Kerkbalans 2024. De leden van de werkgroep Kerkbalans zien terug op een goed verlopen actie.

Toegezegd is, ten tijde van de bespreking, € 217.641,12. Begroot is € 218.000

De toezegging voor 2023 is € 233.030 en voor 2022 € 244.506 De daling dit jaar t.o.v. vorig jaar is in lijn met de verwachting. Het gemiddeld toegezegde bedrag is, net als vorig jaar, weer iets opgelopen. Er zijn 797 deelnemers op 1030, waarvan 385 digitaal, uitnodigingen. Het vervalten van de accept giro heeft niet tot problemen geleid. De werkgroepleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Zij gaan graag nog een jaar door.

### Solidariteitskas

Bij deze 'Op weg' vindt u een brief waarin wij uw bijdrage voor de Solidariteitskas vragen. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om

levendig en krachtig in de wereld te staan. Mogen we dit jaar ook rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

### Collectemunten

U kunt geld in de collectezak doen, maar ook collectemunten. Het voordeel van collectemunten is dat deze onder de giftenregeling van de Wet Inkomstenbelasting vallen. De waarde van de munten is als volgt.

Kleur	Waarde	Aantal
Groen	€ 0,60	50 / 100
Wit	- 1,00	25
Blauw	- 2,25	10
Geel	- 3,00	10

Wilt u collectemunten aanschaffen? Maak geld over op bankrekening NL36RABO0373728476 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim. Vermeld hierbij uw adres, (straat en huisnummer!), woonplaats, de gewenste kleur en het aantal munten. Uw adresgegevens zijn van belang omdat de bank deze niet op de bankafschriften vermeldt. Informatie over de munten vindt u ook op de website en op het colofon van 'Op weg'.

Munten besteld? De bestelde munten hoeft u niet in de kerk op te halen. Deze worden bij u thuis bezorgd. Heeft u munten en wilt u nieuwe bestellen? Bestel de munten voordat u aan de laatste toe bent. Tussen uw bestelling en de

bezorging van de munten kan een paar weken verwerkingstijd zitten.

Tot slot wijzen wij u erop dat u ook via de kerkapp PGSamen geld aan de collectes kunt geven.

### Klok van de Dorpskerk

Paul Vliem heeft ervoor gezorgd dat aan de klok van de Dorpskerk reparaties zijn uitgevoerd aan de wijzers en de verlichting. Dank daarvoor.



### Actie Kerkbalans

In 2024 is tot nu toe (28-04-2024) een bedrag van € 219.191,12 toegezegd door 816 leden. Hiervan is een bedrag van € 100.313,15 binnengekomen. Nog niet iedereen heeft gereageerd op de uitnodiging om een toezegging te doen en daarom zullen we in de komende periode de leden die nog niet gereageerd hebben, nogmaals benaderen. We hopen dus nog meer toezeggingen binnen te krijgen, waardoor we verwachten dat het toegezegde bedrag van 2024 nog iets zal oplopen.

Aan u dan ook de vraag als u nog niet gereageerd heeft, of u dan het toezeggingsformulier wilt opsturen of digitaal wilt invullen. U kunt uw toezegging ook naar ons mailen:

- [kerkbalans@pgsassenheim.nl](mailto:kerkbalans@pgsassenheim.nl)

U kunt uw toezegging uiteraard ook doen via de app 'PGSamen'. Scan hiervoor de onderstaande QR-code!

Mocht u nog vragen, opmerkingen, etc. hebben over de Actie Kerkbalans dan kunt u ons adres.



### Huisvesting Oekraïners

De huidige verhuur aan de gemeente Teylingen van de Julianakerk en de oude kosterwoning voor huisvesting van Oekraïners loopt tot 30 juni 2024. We zijn met de gemeente in gesprek over verlenging tot het einde van dit jaar.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria Doolaard, *secretaris*

### Veni, sancte Spiritus

*Kom, Heilige Geest,  
en zend uw lichtstraal uit de hemel.  
Kom, Vader der armen,  
kom, gever van geschenken,  
kom, licht van het hart.*

*Allerbeste trooster,  
zachte gastheer van de ziel,  
zoete lavenis.  
Rust bij het werk,  
verfrissend bij hitte,  
vertrouwing bij verdriet.*

*O allerzaligste licht,  
vul het binnenste  
van het hart van uw gelovigen.*

*Zonder uw goddelijke macht  
is er niets in de mens,  
is er niets onschuldigs.*

*Reinig wat vuil is,  
maak nat wat droog is,  
genees wat gewond is.  
Maak soepel wat stroef is,  
leid wat afgeweken is.*

*Schenk uw gelovigen,  
die op U vertrouwen,  
de zevenvoudige heilige giften.  
Schenk voldoening voor weldaden,  
schenk het uiteindelijke heil,  
schenk de eeuwige vreugde.*

Stephen Langton  
aartsbisschop van Canterbury (rond 1200)

# Andere tijden: *Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim*

*Deel xxvi: vereeniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen te sassenheim 1951-1969.*

Hierbij bied ik u het laatste artikel van Andere tijden: Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim aan. De artikelenreeks eindigt met de fusie van de besturen van de 'De Visserschool' en van de 'Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen' te Sassenheim in 1969.

De namen van de scholen wijzigen dan ook: 'De Visserschool' wordt 'Parkschool' en de 'Hervormde School' krijgt de naam 'Kompas-school'.

Mijn benoeming als onderwijzer aan de Park-school ging op 1 oktober 1972 in. Dat is ook de reden, dat ik mijn artikelenreeks beëindig. Het voelt niet goed om over mijn eigen geschiedenis te moeten schrijven.

Ik ben de Kerkenraad van PG Sassenheim oprecht dankbaar voor de mogelijkheid die mij geboden werd om de artikelenreeks in 'Op Weg' te laten plaatsen. Eveneens ben ik de redactie van 'Op Weg' heel dankbaar voor het plaatsen van de artikelen in 'Op Weg'. De redactie heeft mijn wensen met betrekking tot het plaatsen van de artikelen altijd trouw uitgevoerd. Dank daarvoor!

Alle citaten zijn cursief weergegeven. Wilt u reageren naar aanleiding van Andere tijden: Het Protestants Christelijk Onderwijs in Sassenheim? Zend uw vragen, opmerkingen, of aanvullende informatie aan: [hansdenooij@xs4all.nl](mailto:hansdenooij@xs4all.nl)

Hans de Nooij

Eind juli 1942 ontvangt het bestuur een schrijven van de Burgemeester van de gemeente Sassenheim dat de schoolgebouwen door de *Duitsche Weermacht* zijn vrijgegeven. De heer Den Haan schreef daarover: 'God zij geloofd, gelukkig weer terug in onze eigen school'

In juli 1945 heeft de penningmeester een rekening ontvangen van de firma Wesseling. Op de rekening staat een zeil vermeld, dat door het bestuur gehuurd was om, gedurende de tijd dat de Duitsers de school gevorderd hadden, over de meubelen te leggen. Dat zeil is door de Duitsers meegenomen.

Voorgesteld wordt om Wesseling voorlopig de helft te betalen met de toezegging dat het restant betaald zal worden, zodra het bestuur het bedrag vergoed heeft gekregen.

Deze notulen zijn van juli 1945. De eerstvol-

gende in het notulenboek opgetekende notulen zijn van 25 mei 1951. Van de tussenliggende vijf jaren zijn geen notulen teruggevonden. In deze periode moet de heer Klijnstra, een broer van ons enige tijd geleden overleden gemeentelid, zijn benoeming aan de school hebben gekregen.

Schommelde het leerlingaantal gedurende de oorlogsjaren rond 180 en 190 leerlingen. In de notulen van 25 mei 1951 wordt verteld dat de heer Den Haan meldt *dat de eerst klas zal moeten worden gesplitst wegens het grote aantal leerlingen. Uitbreiding van schoolruimte is een dringende behoefte geworden.* Het aantal leerlingen bedraagt op dat moment 270. Als gevolg daarvan mag een extra leerkracht benoemd worden. Een oplossing wordt gevonden in het huisvesten van een klas in het Verenigingsgebouw.

In de notulen van de bestuursvergadering op 11 oktober 1951 zegt de voorzitter, ds. Krijkamp, *dat de lokaalruimte die gevonden is voor een klas in het Verenigingsgebouw eigenlijk een onhoudbare toestand is.* Als de heer Den Haan vervolgens zegt dat er *thans 293 leerling op school zijn*, dan is het bestuur van oordeel dat *als er uitbreiding moet komen, dat dan minstens twee lokalen dienen te worden aangebouwd met het oog op de toekomst.*

In het verslag van de ledenvergadering op 9 november 1953 krijgt de secretaris, dhr. J. Nieuwenhuis het woord en meldt, dat *het afgelopen jaar voor de school zeer belangrijk was. Het nieuwe gedeelte, twee lokalen, werd na de zomervacantie in gebruik genomen. Het leerlingaantal beweegt zich steeds in stijgende lijn en bedraagt nu 301.*

De aanbouw is in augustus 1952 in gebruik genomen en stond voor een deel op de plaats waar nu 'Het Venster' staat.

Uit deze notulen blijkt ook dat ds. Krijkamp geen voorzitter meer is. *In de vacature ds. Krijkamp wordt ds. Walvaart candidaat gesteld.* Een stemming volgt: *ds. Walvaart verkreeg 13 stemmen en 1 stem blanco. Hij aanvaardt de benoeming en neemt de voorzittersplaats in.*

Tijdens de bestuursvergadering van 8 februari 1954 uit de heer Den Haan zijn bezorgdheid over



het oprichten van een Openbare School. *Ouders die hem de verzekering hebben gegeven hun kinderen niet van de school te zullen halen, blijken toch op de lijst van de commissie tot oprichting van een Openbare School te hebben getekend: totaal 48 kinderen. Dit zou een grote aderlating voor onze school betekenen.*

Notulen van de bestuursvergadering op 11 mei 1954. Naar aanleiding van een schrijven van de gemeente komt het financieel beleid van de penningmeester aan de orde.

De penningmeester heeft het gemiddelde aantal leerlingen op de school te laag opgegeven. Daardoor werd een bedrag van fl. 522,67 te kort in rekening gebracht. *Hoewel het raadsbesluit eigenlijk niet meer voor beroep vatbaar is, deelt het gemeentebestuur mede dat het toch genegen is dit bedrag alsnog te vergoeden.*

Omdat het bestuur redenen heeft om aan te nemen dat nog meerdere fouten door de penningmeester gemaakt zijn, wordt besloten om een accountantsonderzoek te doen plaatshebben. Er wordt een commissie ingesteld die boekonderzoek zal doen. De commissie wordt gevormd door de heren A. Koppier en Joh. Geerling.

Op de bestuursvergadering van 1 juli 1955 is de penningmeester met kennisgeving afwezig. Het bestuur besluit daarop om op 8 juli 1955 opnieuw te vergaderen met als enig punt van de agenda: rekening en verantwoording van de penningmeester.

Bestuursvergadering 8 juli 1955. De penningmeester brengt verslag uit. *Na enige discussie wordt de rekening goedgekeurd en er wordt aangedrongen op een spoedig rapport van de commissie voor boekonderzoek door de heren Koppier en Geerling. De penningmeester zegt volledige medewerking toe.*

### **Bestuursvergadering op 6 december 1955**

*De voorzitter deelt mede dat de penningmeester wegens bijzondere redenen niet aanwezig kan zijn.*

*Ter vergadering komen thans de heren A. Koppier en Joh. Geerling, daartoe door het bestuur uitgenodigd voor het uitbrengen van een verslag boekonderzoek van de penningmeester over de jaren 1953 en 1954.*

*De heer Koppier doet het woord en zegt dat hij onder zekere pressie bij de penningmeester een verklaring heeft getekend dat de boeken in orde zijn bevonden. Hij wenst dit op de vergadering te herroepen waarvoor hij in de gelegenheid*

*wordt gesteld. Nadat het rapport is besproken komt de vergadering tot de conclusie dat diverse boekingen niet juist zijn verricht. Het bestuur besluit om de penningmeester geen décharge te verlenen. De secretaris deelt mede dat de penningmeester hem heeft medegedeeld dat hij met ingang van heden geen deel meer wenst uit te maken van het bestuur en een getekende verklaring heeft afgelegd niet meer bevoegd te zijn om gelden van de school op te nemen of uit te geven.*

De voorgenomen ledenvergadering is niet doorgegaan, om reden dat de vroegere penningmeester heeft erkend dat hij frauduleus gelden van de school ten eigen bate heeft aangewend. *Hij heeft zich zelf bij de politie aangegeven en is in hechtenis genomen.*

### **Bestuursvergadering op 27 januari 1956**

De heer D. van Biezen wordt benoemd als penningmeester. Hij doet verslag van zijn bevindingen.

*De heer Van Biezen is dagenlang bezig geweest om te trachten wegwijs te worden in deze chaos. Nog is alles niet te overzien, maar als vrijwel vaststaand mag worden aangenomen dat het tekort, waarvoor de school benadeeld is, kan gesteld worden op ca. fl. 13.000,00. Behalve dit bedrag heeft de vroegere penningmeester door het plegen van valsheid in geschrifte op naam van de school gelden opgenomen bij diverse adressen tot een bedrag van fl. 24.000,00. Het bestuur stelt zich op het standpunt, dat het voor laatstgenoemd bedrag niet aansprakelijk is. Er ontspon zich hierover een langdurige discussie en besloten werd dat twee bestuursleden zo spoedig mogelijk een juridisch advies zullen inwinnen bij mr. Evenhuis van het CVO.*

### **Bestuursvergadering op 8 februari 1956**

Mr. Evenhuis van het CVO geeft als advies gegeven om de schuldeisers bijeen te roepen en hen voor te stellen om een financiële regeling te treffen. Het bestuur meent dat dit aan de ledenvergadering moet worden voorgesteld. Het bestuur helt meer en meer over tot de gedachte dat door het plegen van valsheid in geschrifte door de vorige penningmeester, eigenlijk van geen enkele verplichting, ook geen morele, kan worden gesproken. Het feit echter dat weduwen en alleenstaande vrouwen de gedupeerden zijn, wordt als bijzondere omstandigheid aangenomen. Door de leden zal hier uiteindelijk een besluit over moeten worden genomen.

Tijdens de ledenvergadering op 23 februari 1956 zegt de voorzitter *dat we een bewogen tijd beleven op het gebied van onze plaatselijke kerk en school, zulks in verband met de ernstige delicten gepleegd door de vorige penningmeester en de enorme schuldenlast die momenteel op onze schoolvereniging drukt. Precies is het bedrag niet te noemen, maar het deficit beloopt tienduizenden gulden.*

De heren Schram en Koppier worden tijdens deze ledenvergadering gekozen als nieuwe bestuursleden in de vacatures van de vroegere penningmeester en de heer J. Oudshoorn.

Besloten wordt om een werkcomité samen te stellen om alle voorstellen en plannen die genoemd worden, uit te werken. Namen van mensen die in het werkcomité zitting zullen hebben: Jac. Oudshoorn, C.N. Barnhoorn, L. Oudshoorn, Van der Laan, G. Papendrecht, Th. Engberts, N. Breedijk, G. Breedijk, C. Breedijk, Klijnstra en Holwerda.

#### **Bestuursvergadering op 9 maart 1956**

*Hij spreekt een woord van welkom tot het nieuwgekozen tweetal bestuursleden, de heren G. Schram en A. Koppier. Eerstgenoemde zal in het bijzonder toezicht houden op de gebouwen, laatstgenoemde zal de penningmeester assistentie verlenen. Met blijdschap mag worden geconstateerd, dat de gehouden ledenvergadering, waarin de financiële moeilijkheden werden uiteengezet, de nodige medewerking heeft opgeleverd om deze te boven te komen. Verschillende leden w.o. de heer Barnhoorn, zullen de gemeente van de N.H. kerk bewerken om giften en verhoging van contributies te verkrijgen.*

Tijdens de bestuursvergadering van 18 juli legt de heer Koppier verantwoording af van giften die tot nu toe zijn binnengekomen. Dit bedraagt een totaal aan giften van fl 2142,40. Tot op heden is een bedrag van ruim fl. 13.000,00 aan giften op de verschillende lijsten getekend.

Het bestuur maakt me grote waardering gewag van de grote actie en het buitengewone succes van de heer Barnhoorn die onvermoeid doorgaat met het inzamelen van giften voor onze school.

Op 17 december is een totaal aangiften verantwoord van fl 22.457,97. Het totaal aan niet officiële schulden bedraagt: fl 31,500,00.

Unaniem is de vergadering van mening dat door het plegen van valsheid in geschrifte door de vorige penningmeester nimmer van een erkenning zal mogen gesproken worden.

De voorzitter stelt voor om niet af te wijken van het advies van mr. Evenhuis en elk der gedupeerden een stuk te laten tekenen daarbij letterlijk volgende de redactie opgemaakt door mr. Evenhuis.

Deze tekst eindigt met: *het bestuur wijst U er nadrukkelijk op, dat hetgeen U uit de opbrengst der gevoerde financiële actie wordt uitbetaald generlei erkenning betekent van enige schuld, die onze Vereniging te uwen opzichte zou hebben.*

Gelukkig konden alle financiële problemen opgelost worden. In de notulen van de bestuursvergadering op 23 mei 1958 wordt vermeld, dat *het bestuur met veel waardering kennis heeft genomen van de uitstekende wijze waarop de penningmeester de finantiën beheert. De heer Van Biezen zegt dat het de heer Koppier is die het leeuwendeel van deze arbeid verricht.*

#### **Bestuursvergadering 8 oktober 1957**

*De heer Klijnstra heeft eervol ontslag aangevraagd ingevolge een benoeming als hoofd te Workum.*

De heer Van de Nieuwegiessen uit Zaandam wordt in zijn plaats benoemd.

#### **Notulen bestuursvergadering 19 februari 1958**

De heer Nijholt is maandag geweest, Hij heeft een zeer goede indruk achtergelaten. De proefles was uitstekend. De heer Nijholt is momenteel onderwijzer in Rutten in de Noordoostpolder. Het oude schoolhuis werd hem getoond en was zoals wel verwacht kon worden, niet aanvaardbaar. De heer Schram heeft zich daarna onmiddellijk in verbinding gesteld met de heer Vogelelaar en kreeg de toezegging dat een nieuw huis voor deze nieuwe leerkracht verwacht kan worden.

Tijdens de bestuursvergadering op 23 mei 1958 wordt als ingekomen stuk behandeld een bericht van ondertrouw van de heer Nijholt. Namens het bestuur en personeel van de school is een felicitatietelegram aan het Bruidspaar verzonden.

27 februari 1959. De heer Den Haan heeft aangegeven met ingang van 1 september 1959 met pensioen te willen gaan. Een sollicitatieprocedure wordt opgestart. *Hij deelt ook mede dat mej. Wilbrink op 1 Juli a.s. haar 40 jarig jubileum zal vieren. Dit mag volgens de heer Den Haan niet ongemerkt voorbijgaan.*

Het bestuur biedt mej. Wilbrink een receptie aan.

In de vacature 'Hoofd der School' blijven uiteindelijk twee sollicitanten over. De door het bestuur uitverkoren sollicitant bedankt uiteindelijk voor zijn benoeming. *Op 25 mei 1959 was de voorzitter met toestemming van de andere bestuursleden, als onmiddellijke reactie op het bedanken naar Nunspeet gereisd, om de tweede kandidaat, dhr. Haartsen, te verzoeken zijn sollicitatie alsnog te willen handhaven en zijn benoeming tot hoofd van onze school te willen aanvaarden.*

De heer Haartsen komt oorspronkelijk uit Zeeland, maar is op dat werkzaam in Nunspeet. Hij laat op 28 mei schriftelijk weten dat hij zijn benoeming aanvaardt. Zijn toekomstige woning is aan de Parklaan 150!



Op vrijdagmiddag 28 augustus 1959 vindt de afscheidsbijeenkomst van de heer Den Haan met de leerlingen plaats. Er wordt een besloten bijeenkomst gehouden op zaterdagmiddag 19 augustus, waarna 's avonds de receptie gehouden wordt. Op de foto staat de heer A. Koppier achter de lezenaar. Naast hem de heer en mevrouw Den Haan en aan de andere kant ds. Walvaart

Het notulenboek eindigt met de notulen van de bestuursvergadering op 29 maart 1960. Door mij zijn geen notulen aangetroffen over de periode tot aan 1969. De gang van zaken met betrekking tot de fusie tussen beide schoolverenigingen is opgeschreven in deel XV.

### Tenslotte

In de notulen van 18 november 1957 wordt melding gedaan van *een tweede sollicitatie nl. van nej. Oosthoek. Deze juffrouw heeft trouwplannen met de Heer A.M. de Muijnck (ambtenaar ten postkantore, alhier). Besloten wordt op deze sollicitatie niet in te gaan omdat een onderwijzer gevraagd wordt en omdat deze dame trouwplannen heeft en het dienstverband van korte duur zou kunnen zijn.*



Op 23 mei 1958 komt een ingekomen brief van de gemeente aan de orde, dat *het oude schoolhuis als woning wordt aangewezen aan de heer A.M. de Muijnck*. Het andere deel van het huis wordt verhuurd aan *mw. De Wed. Westerbeek*. De heer De Muijnck brengt heel veel verbeteringen aan in het huis en vraagt of het bestuur hem enige tegemoetkoming wil geven. Het bestuur besluit hiertoe over te willen gaan. De heer en mevrouw De Muijnck-Oosthoek wonen dus in een deel van het oude schoolhuis.

N.B. Waarvan geen notulen door mij zijn aangetroffen, maar waar ik wel verslag van wil doen. Op 9 januari 1961 wordt aan de Hervormde School een onderwijzer benoemd. Hij is geboren en getogen in het plaatsje Schoonhoven. Na zijn opleiding heeft hij een betrekking als onderwijzer gevonden in Rotterdam. In deze periode leerde hij zijn toekomstige, uit Engeland afkomstige, vrouw kennen. Arie en Evelyn Broere hebben trouwplannen, maar wilden niet in Rotterdam gaan wonen. Omdat medewerking toegezegd was bij het vinden van passende woonruimte had hij de benoeming in Sassenheim aangenomen. Op het moment dat de benoeming inging, was er voor hen helaas geen woning, maar ook geen vooruitzicht op een woning. Het pas getrouwde echtpaar was gedwongen om hun intrek in hotel 'Het Bruine Paard' te nemen. Toen Ad en Janny de Muijnck-Oosthoek dat te horen kregen, hebben zij spontaan en hartverwarmend een deel van hun woning in het oude schoolhuis ter bewoning door Arie en Evelyn Broere aangeboden. Totdat Arie en Evelyn Broere uiteindelijk zelf een woning aan de Gladiolenstraat kregen toegewezen.



# *Pinksteren is het feest van de hoop*

Die hoop heeft een update nodig. Heel veel dingen in ons leven hebben een update nodig, mijn laptop bijvoorbeeld ook: een nieuwe versie om bij te zijn bij de tijd van nu. Pinksteren kan die update zijn. Een frisse wind door je hoofd en door je hart.

Nu klinkt dat natuurlijk wel mooi. Zo'n frisse wind, zo'n vuur. Maar er gebeuren gewoon dingen waardoor het af en toe helemaal weg is, die hoop. Zo had ik in de coronaperiode zoveel plannen. We zouden naar Israël gaan, we hadden leuke activiteiten bedacht. Dat kon allemaal niet doorgaan. En als het wel weer leek te kunnen en we startten weer wat op, dan komt het daarna wéér niet doorgaan. Blijf dan maar eens gefocust, gefocust op die hoop. Die geesteskracht die zich inzet voor dat wat goed is in jouw ogen.

Gelukkig is Pinksteren het moment om die hoop, die gerichtheid van je geest, te updaten, zodat je weer fris naar de dingen kunt kijken. Zodat je je blik kunt verruimen en verder kijken dan je eerst deed, zodat je opnieuw betekenis vindt voor de dingen in je leven en je ziel.

Vijftig dagen geleden vierden we Pasen, Feest van het lege graf. Pinksteren is eigenlijk een volgende stap in dat verhaal over opstanding. Met Pinksteren vieren we dat die geest die ook in Jezus was in ons kan gaan leven. De apostel Paulus zei het altijd heel treffend. 'Het gaat in dit leven niet om mijn ego, mijn grote ego of mijn grote ikke. Het gaat om Christus, dat Christus in mij kan leven.'

Daar gaat het dus om met Pinksteren. We worden aangewakkerd en aangemoedigd en aangevuurd om te gaan leven in die geest van Christus. En Pinksteren wordt het, als het ons lukt om te leven op die manier in die geest, dus liefdevol, hoopvol en minder gericht op jezelf. De geest van Christus in ons, dat is niet alleen maar een mooi en warm gevoel, nee, die geest zet ons in beweging. In een van zijn brieven zegt de apostel Paulus: 'Jullie zijn het lichaam van Christus.' Dat is een heel dynamisch beeld, en het zegt ook wel wat. De kerk, het lichaam van Christus, wordt gevormd door jou en mij. Door mensen zoals jij en ik, mensen met lek en gebrek.



Hoopvol leven in de geest van Christus, is een weg van vallen en opstaan. En soms lukt het ook gewoon niet. Maar heel vaak kunnen we het ook wel: lichaam van Christus zijn, handen en voeten geven aan de geest die ooit in Jezus was, van betekenis zijn voor anderen. Heel concreet: een helpende hand voor wie het nodig heeft, een luisterend oor voor wie eenzaam is of in verzet komen tegen maatschappelijk onrecht. Pinksteren wordt het, als je je hoop weer weet te voeden, te updaten. Besef: de betekenis van je leven ligt in dat wat je voor een ander betekent. Zo moeilijk is het christendom dus eigenlijk helemaal niet...'

door: ds. Engele Wijnsma  
bron: [petrus.protestantsekerk.nl](http://petrus.protestantsekerk.nl)



hartelijk gefeliciteerd



## Kerkelijke stand

# ANDERE DIENSTEN

**Protestantse diensten om 16.00 uur  
in de Tuinzaal van de Bernardus:**

Vrijdag 21 juni      dhr. Jan Joost Snoek



Kerkdiensten	Dorpskerk	
<i>zondag 19 mei</i>	10.00 collecte  oppasdienst	<b>Pinksteren</b> ds. T. Moll 1 <sup>e</sup> Binnenlands diaconaat 2 <sup>e</sup> Diaconie + Kerk Gerry en Noë Eenkhoorn
<i>zondag 26 mei</i>	10.00 uur collecte  oppasdienst	dhr. J.J. Snoek 1 <sup>e</sup> St. Exodus Leiden 2 <sup>e</sup> Diaconie + Kerk Anne Lutjeboer / Rosemarijn v. Drimmelen
<i>zondag 2 juni</i>	10.00 uur collecte  oppasdienst  19.00 uur collecte	ds. A. Wicke (Noordwijk) 1 <sup>e</sup> St. Ambulancewens 2 <sup>e</sup> Diaconie + Kerk Lily Kruik / Laura Nijman  ds. Th. Doornebal (Lisse) Diaconie + Kerk
<i>zondag 9 juni</i>	10.00 uur collecte  oppasdienst	ds. Th. de Ruijter (Dronten) 1 <sup>e</sup> Zending zomercollecte 2 <sup>e</sup> Diaconie + Kerk Linda Meijer / Tess Koning
<i>zondag 16 juni</i>	10.00 uur collecte  oppasdienst	ds. M. Koster 1 <sup>e</sup> St. Ambulancewens 2 <sup>e</sup> Diaconie + Kerk Marianne de Nooij / Leia Poot
<i>zondag 23 juni</i>	10.00 uur collecte  oppasdienst	ds. H.R. Betting (Standkanaal) 1 <sup>e</sup> Zending zomercollecte 2 <sup>e</sup> Diaconie + Kerk Sandra v. Muilwijk / Wil de Ruijter
<i>zondag 30 juni</i>	10.00 uur collecte  oppasdienst	ds. E.H. v.d. Weide (Warmond) 1 <sup>e</sup> Edukans 2 <sup>e</sup> Diaconie + Kerk Rosemarijn v. Drimmelen / ... ? ....



\* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

\* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: [autodienst@pgsassenheim.nl](mailto:autodienst@pgsassenheim.nl) of per telefoon: 78 53 89



# OPEN HUIS

Zaterdag 25 mei 2024 is er Open Huis in 'Het Venster'.  
Bezichtiging van 12.00-15.00 uur.  
Ook kunt u een bezoek brengen aan de Dorpskerk.





# Protestantse Gemeente Sassenheim



## Uitnodiging Het Venster

Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Sassenheim,

Na een jarenlange voorbereiding en een bouwtijd van 1,5 jaar is onlangs het nieuwe kerkelijk centrum 'Het Venster' door de Protestantse Gemeente Sassenheim in gebruik genomen.

U wordt van harte uitgenodigd om de officiële opening van Het Venster bij te wonen op woensdag 22 mei a.s.

### **Programma**

17.00 uur: Opening door de heren Henk Burger en Cees Pronk

17.15 uur: Gezamenlijke toast, drankje en hapje

18.30 uur: Afronding en sluiting

We zien uit naar een feestelijke opening, samen met u en de genodigden.

Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,

Kees de Jong, *voorzitter*  
Arie Dwarswaard, *scriba*

