

Protestantse Gemeente Sassenheim

Mei 2026



Op weg





Pinksteren

Pinksteren, feest van de Geest! Ik word er altijd blij van. Maar als je me vraagt waarvan dan precies, dan is het nog een klus om het uit te leggen. Want Pinksteren is een van de meest ongrijpbare feesten van het Christendom.

Laten we toch maar een poging wagen: waarom kan een mens blij worden van Pinksteren? Het verhaal van het feest van de Geest vertelt dat de Heilige Geest bij alle leerlingen te zien was, als vuur over hen uitgestort. Allemaal 'kregen ze de Geest'. Niet alleen de belangrijkste onder hen, maar ieder van hen. Lees maar, dit staat er in het Bijbelboek Handelingen: 1 en 2: *Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen - er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen (...). Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest.*



Ze wisten zich nauw verbonden met elkaar. Ze durfden veel meer dan ze hadden gedacht en ze bleven bij elkaar. Ze deelden wat ze hadden. Ze hechtten niet aan hun geld en goed. Het klinkt nogal idealistisch voor onze oren. En dat is het

ook. Deze manier van leven heeft niet heel lang standgehouden. Het christelijk geloof verspreidde zich, en in latere en verdere gemeentes was wel degelijk groot verschil in bezit en macht. Helaas.

Maar toch. Hier zien we hoeveel moed en geestkracht die Heilige Geest geeft. Hoe het had kunnen zijn. Wie luistert en zich over durft te geven aan de Heilige Geest, die kan bergen verzetten, kennelijk. Kan over eigen grenzen heen kijken, durft open te zijn voor het onbekende.

Geen christen kan zonder de Heilige Geest, denk ik. De gaven of de vruchten van de Geest zijn belangrijke pijlers van het hele bestaan: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die gaven staan haaks op wat er van ons verwacht wordt op het werk, op school, bij het sporten en op andere plaatsen in de samenleving. Daar moeten we geldingsdrang tonen, eigenbelang gaat voor en geloof heeft plaatsgemaakt voor een algeheel wantrouwen. Probeer daar maar eens zachtmoedig onder te blijven.

Het Pinksterfeest herinnert de christelijke gemeente opnieuw aan onze roeping: er zijn voor de hele wereld, geen onderscheid maken in talen, en wat daarmee samenhangt, zoals kleur en cultuur. Het nieuws van Gods liefde is te groot om voor onszelf te houden.

We zijn er bescheiden in. De kerk heeft fouten gemaakt in het verleden en daar hebben we van geleerd. Maar laten we vooral niet bescheiden zijn in het bekend maken van de liefde van God. Die is te kostbaar om voor onszelf te houden.

Vrede met jou en met u, waarheen je weg ook leidt!

ds. Sietske van der Hoek

agenda - agenda - agenda - agenda

Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster

Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.

dinsdag 19 mei : Bijbelkring de Tien Geboden om 15.00 uur in Het Venster

woensdag 20 mei : Geloofsoopvoeding voor ouders met jonge en oudere kinderen om 20.00 uur in Het Venster

woensdag 27 mei. : Koffietijd om 10.00 uur in Het Venster

zondag 14 juni : Zingen van lievelingsliederen om 15.00 uur in dr Dorpskerk

dinsdag 15 sept. : Red je het wel? Infoavond gezamenlijke diaconieën om 20.00 uur in Het Venster

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende 'Op weg' verschijnt op 7 juli

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 29 juni

binnen zijn. Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

'kopij Op weg' op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl



De bloemen uit de kerk gingen met een groet naar...

29-03
05-04
12-04
19-04
26-04
03-05



Bedankt



Heel veel dank aan iedereen die zijn medeleven en steun heeft betoond voor en na het overlijden van Bernard.

De gesprekken die wij met ons gezin met ds. Ellis Elzinga hadden zijn voor ons heel waardevol.

Velen hebben de mooie dankdienst bijge-

woond en dat geeft ons steun en kracht om verder te gaan.

Wij koesteren de mooie herinneringen.

Gerda Touber, kinderen en kleinkinderen

Predikanttekeningen



Rubriek met door gemeenteleden gevonden gedichten en gedachten

In deze nieuwe rubriek komen gedichten en gedachten voor, die ik tijdens mijn bezoeken in de gemeente tegenkwam in knipsels, in boekjes, op prikborden en ook de wc is blijkbaar bij uitstek zo'n plek om iets op te hangen om te overdenken.

Deze keer: Rita Wijkhuizen, Platanenlaan 535. Ze is veel thuis, heeft veel meegemaakt in haar leven, zeker ook lichamelijk: zo heeft ze begin 2026 een nieuwe lever gekregen. En nog zal deze dappere en ondanks alles, humoristische vrouw alle zeilen bij moeten zetten om de kwaliteit van leven te verbeteren. De volgende gedachte, gevonden als tekst in een tijdschrift, schrijver onbekend, heeft ze uitgeknipt en opgehangen in het kleinste kamertje van haar flat als een bemoeidigende richtingwijzer.

*Veel brak af.
Brak je bij de handen, brak je bij de ziel af
Hoe anders verliep je leven
dan je verwacht had*

*Maar iedere dag is er één
Een dag van je bestaan
ook al valt het je zwaar,
je vervolgt je weg
Ooit breken er toch weer
betere tijden aan
Stap voor stap ga je je gang
Gehuld in verdriet,
maar niet zonder hoop
Nog geen zee van licht,
nog geen zon hoog aan de hemel*



*Maar kijk,
zomaar bloemen langs de kant van de weg
licht dat wortel schoot rode druppels licht
vonkjes zon, snippers hemel.*

Gedachten rondom het Heilig Avondmaal

In deze rubriek sta ik stil bij verschillende aspecten van het Heilig Avondmaal. Deze keer gaat het over de stilte en de genade die daarin meeklinken.

Tijdens het Avondmaal komt er veel samen.

We ontmoeten elkaar als gemeente, maar we ontmoeten tegelijkertijd ook onze Heer. We staan stil bij het offer van Christus en richten onze blik op zijn komende Rijk van vrede. Dat alles wordt tastbaar in het delen van brood en wijn. Het is eigenlijk heel bijzonder hoeveel betekenis er in dat ene moment van delen besloten ligt.

Als we thuis of bij anderen aan tafel zitten, is het vaak levendig: we praten, lachen, genieten van eten en elkaars gezelschap. Na afloop voelen we ons voldaan en verbonden. Het Avondmaal heeft iets van diezelfde gemeenschap, maar er is tegelijk een diepere laag: de aanwezigheid van de Eeuwige.

Hoe geven we Hem de ruimte? Natuurlijk door samen te zingen en te bidden in zijn naam. Maar misschien nog wel meer door de stilte die daar tussendoor valt. Die momenten van rust vormen als het ware een heilige ruimte tussen ons en God, waarin Hij ons hart kan raken en tot ons kan spreken.

“De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord,” klinkt het in een psalm. Die woorden brengen precies onder woorden wat er gebeurt: in de stilte ontstaat ruimte voor echte ontmoeting. Daar groeit ook het besef dat alles wat we ontvangen, uit Gods hand komt - genadegaven. Daarom krijgen we het brood en de wijn aangereikt. Niet om zelf te nemen, maar om te ontvangen. Het is een klein, maar veelzeggend gebaar om onze handen open te houden: als teken dat we leven van wat ons gegeven wordt. Alles komt uit Zijn hand. Als het brood gedeeld wordt, is het dan ook een mooi gebaar om de handen geopend te houden om te ontvangen.

Van generatie op generatie het leven doorgeven

Veel mensen van de doelgroep voor wie ik dominee mag zijn, zijn opa of oma, van eigen kleinkinderen of bonuskleinkinderen. Ook van een buurjongen of achterneefje, die jou opa of oma noemt; Want deze titel geeft natuurlijk in de eerste plaats een bloedband aan, maar in de tweede en niet onbelangrijke plaats is het ook een ervaring, een diep gevoel van verbinding die ons op onze levensweg kan overkomen. Willem

en ik hebben in april ook een kleindochter gekregen, Amélie, en het voelt meteen speciaal. Veel mensen in onze gemeente weten ervan en hebben ons ermee gefeliciteerd, dat is erg aardig en we danken voor alle belangstelling! Wat bijzonder om het leven van een kindje, vanaf dat de Eeuwige haar in de moederschoot heeft geweven om het met Psalm 139 te zeggen, te mogen volgen in haar ontwikkeling.



Huwelijksjubileum

Op 14 april waren Ton en Ria Bergman-Batenburg (Parkhove 301) 60 jaar getrouwd. Ze zijn dankbaar dat ze dit hebben kunnen vieren met de mensen van wie ze houden. Als gemeente feliciteren we hen met dit heuglijke jubileum, en wensen ze veel geluk samen voor de weg die voor hen ligt.

ds. Ellis Ezinga

Bijbelkring 10 geboden: 19 mei

Op 19 mei is er weer Bijbelkring. Het is leuk om met elkaar in gesprek te zijn over zoiets basaal als de Tien Geboden. We denken ze te kennen, maar leren toch steeds iets nieuws. Ook van elkaar, want we hebben allemaal onze eigen ervaringen ermee. Deze keer leidt Sietske het gesprek en gaat het over de Sabbat: wat zit daarachter? Welke rol heeft het voor ons gespeeld? Hoe gaan we er nu mee om? En is de zondagsrust hetzelfde als de sabbatsrust? Welkom! We beginnen om 15.00 uur. Hoe lang het duurt, hangt af van het gesprek.

Pinksterdienst doopdienst: 24 mei

We maken er een mooie dienst van deze Pinksteren, op 24 mei. Vanouds is de tijd van Pasen tot Pinksteren tijd van doop en belijdenis. Daarom is het heel fijn dat er in de Pinksterviering dit jaar twee kleine meisjes gedoopt worden: Feline Sophia Johanna Koot, dochter van Dorine van Staalduinen en Paul Koot, en Nienke Astrid Reijerse, dochter van Jantien Doolaard en Frank Reijerse. Beide kinderen worden met liefde in onze gemeente gebracht en we zullen ze ook met liefde ontvangen. De dienst begint als gebruikelijk om 10.00 uur. Welkom!



Lievelingsliederen op 14 juni

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de dienst met uw lievelingsliederen niet met Pinksteren plaatsvinden maar pas op zondag 14 juni. Dat is omdat het koor Canticum Vocale die zondag medewerking zou verlenen, maar dat gaat niet door. Om toch een liedrijke dienst te hebben, nodig ik u uit om mij uw lievelingslied te sturen. Dat kan via Whatsapp: 06-23741921, per e-mail: sietske1008@gmail.com, of met een briefje in mijn postvak. En natuurlijk ook via de wandelgangen!

We gaan er iets moois van en van ons allen van maken. Al kan ik niet beloven dat alle liederen een plaats krijgen in de dienst, want het zijn er ongetwijfeld veel. En we willen ook graag een samenhangend geheel maken. Ik wacht met spanning op uw inbreng!

Geloofsopvoeding

Op 15 april zat zaal 1 's avonds vol ouders die meer wilden doen met geloofsopvoeding. Ouders van kleine en van wat grotere kinderen, waren het. Sommigen samen, anderen alleen. Het was een inspirerende avond, waarin we vertelden wat we belangrijk vonden om door te geven. Opvallend was wel dat de dagelijkse, wekelijkse en jaarlijkse rituelen een belangrijke plaats innamen. En natuurlijk ook de geloofsgemeenschap die de kerk is, waar iedereen bij hoort.

Het boekje van de Kinderdienst werd zeer op prijs gesteld.

Een christelijke school in Sassenheim wordt gemist. Het zou mooi zijn als de kerk meer verbinding had met de school. Daar gaan we over nadenken.

Ik dacht dat de schilderworkshop op zaterdagmiddag een goed tijdstip was voor de kinderen om aan te schuiven, maar dat blijkt helaas niet zo te zijn. Dus we moeten een ander moment kiezen. Bijvoorbeeld op zondag na de dienst.

We komen nog twee keer bij elkaar, te weten op woensdag 20 mei en op 17 juni. Beide keren van 20.00 tot 21.30 uur. De eerstvolgende keer mogen de ouders iets mee brengen wat voor hen geloofsopvoeding symboliseert. Waarom heb je juist dat meegebracht, zal de vraag zijn.

Als je er de vorige keer niet bij was, kom deze er gerust ook bij!

Vakantie

Van 2-9 juni ben ik een weekje met mijn dochter op reis door Toscane. Ellis Ezinga neemt waar. Tijdens haar vakantie neem ik voor haar waar.

Koffietijd 27 mei

Meestal praten we onder koffietijd zo over van alles en nog wat. De vorige keer ging het over kwetsbaarheid en hoe je daarmee omgaat. Deze keer willen we het hebben over Pinksteren. Welkom! 10.00 uur, in Het Venster

Vertrek

Na bijna twee jaar in Sassenheim als ambulante predikant voor met name jongere mensen ga ik per 1 juli ergens anders werken, namelijk in mijn woonplaats Amstelveen, als ouderenvastor. Wel blijf ik tot 1 september een paar uur per week in Sassenheim.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd hier, u hebt me hartelijk ontvangen en veel gegeven en ik heb veel geleerd. Dus ik dank u allemaal heel hartelijk daarvoor! Het was de bedoeling toen ik kwam, dat ik maar één jaar zou blijven en ik had het u van harte gegund dat er iemand anders voor vast was gekomen in de tussentijd. Maar ook in het tweede jaar heeft het niet zo mogen zijn.

Hiermee komt ook een eind aan mijn avonturen als ambulante predikant, na ruim zes jaar. Een mooie tijd waarin ik veel geleerd heb en veel prachtige ontmoetingen heb gehad, op verschillende plaatsen. Veel verhalen heb gehoord, veel heb mogen ontvangen. Gemeentes werken op verschillende manieren en het zou misschien eigenlijk wel een goed idee zijn om van elkaar te leren op diverse gebieden: hoe organiseer je het pastoraat? Hoe organiseer je het bestuur? Welke activiteiten zijn er op het gebied van Vorming en Toerusting? Hoe werf je vrijwilligers? Wat zijn factoren die positief werken op de gemeente?

Het officiële afscheid gaat waarschijnlijk pas in september plaatsvinden i.v.m. allerlei vakanties. En tot die tijd ben ik er gewoon nog, hoor!

Hartelijke groet

ds. Sietske van der Hoek



*Hemelvaartsdag
en toen stonden ze alleen...
de leerlingen
starend naar de hemel
heel even
met het hoofd in de wolken
maar al gauw beseffend
dat ze met de voeten
op de aarde moesten blijven...*

*Hier in deze wereld
lag immers hun opdracht.*

*Hier op deze wereld
ligt ook onze opdracht.*

De hemel kan wachten.

bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Bedankt

Lieve mensen,
Graag wil ik via deze weg heel hartelijk bedanken voor de bloemen uit de kerk die ik met Pasen kreeg en de kaart van de Gebedsgroep.



Het was voor het eerst dat ik met Pasen niet in de kerk kon zijn en het was heel bijzonder van deze bloemengroet te mogen genieten.

Nogmaals hartelijk dank voor dit mooie gebaar.

Adé Korenhoff

Bedankt

Bij deze wil ik bedanken voor de bloemen die ik mocht ontvangen. Ik was er erg blij mee. En tevens wil ik bedanken voor de belangstelling. Met vriendelijke groet,

Lies Wagenmakers

Kerkenraadsberichten

Tussen half maart is er veel gebeurd op het kerkelijk erf. Voor de gemeente het meest zichtbaar waren de vieringen op Palmzondag, in de Stille Week en Paasmorgen. Tijdens de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 9 april werd op deze vieringen teruggeblikt. Vastgesteld werd dat het hele goede vieringen waren. Over de viering op Palmzondag is vanuit de Pancratiusparochie gevraagd of deze viering volgend jaar oecumenisch mag zijn, waarbij de kinderen uit de parochie meedoen met het maken van de Palmpaasstokken. Met dit voorstel is door de Kerkenraad ingestemd.

De vieringen in de Stille Week kenden dit jaar één liturgieboekje en dat is goed bevallen. Op Stille Zaterdag is dit keer het paasvuur ontstoken op de begraafplaats. Dat is naar tevredenheid verlopen. Voor deze week is een draaiboek, waarin het ontsteken van het paasvuur zal worden opgenomen.

Inzet ds. Ezinga

Sinds 1,5 jaar is ds. Ellis Ezinga onze predikant voor het ouderenpastoraat. De wijze waarop zij dat doet, stemt tot grote tevredenheid. Wel heeft ze vorig najaar al aangegeven dat de leeftijdsgroep zoals destijds in de profielschets stond (67 jaar en ouder) een te groot aantal pastorale eenheden vormt in relatie tot haar parttime aanstelling. Om die reden heeft de Kerkenraad eerder dit jaar ingestemd met het voorstel om de leeftijd aan te passen naar 75 jaar in plaats van 67 jaar.

Verder hebben we als Kerkenraad gemerkt, dat de uren waarvoor ds. Ezinga is aangesteld, aan de krappe kant zijn, zeker nu er nog geen predikant is beroepen voor het overige gemeentewerk. In goed overleg met ds. Ezinga is door de Kerkenraad besloten om haar functie-omvang tijdelijk uit te breiden tot 60%, ofwel drie dagen per week.

Communicatie

Vorig jaar is de Kerkenraad in contact gekomen met mevrouw Marina Kapteyn vanwege het onderwerp Communicatie. Zij heeft in andere kerkelijke gemeentes ervaring opgedaan met het verbeteren van de communicatie, door hierin meer structuur aan te brengen. Daardoor werd in die gemeentes ook meer duidelijk over de kenmerken die bij zo'n gemeente passen. Dat leverde een positief effect op als het ging om het

gemeente-zijn. De Kerkenraad heeft vorig najaar ingestemd met een eerste onderzoek naar de communicatie in onze gemeente. Daarvoor heeft mevrouw Kapteyn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle groepen die betrokken zijn bij de communicatie in onze gemeente, zoals 'Op weg', de kerkapp, website en Zondags-



brief, maar ook de Kerkenraad. Begin dit jaar heeft zij haar bevindingen gedeeld met de Kerken-

raad. Daarbij is ook door haar aangegeven dat het te overwegen valt om voor PG Sassenheim een vervolgtraject te doen, om enerzijds de communicatie te stroomlijnen en anderzijds om meer zicht te krijgen op wat voor gemeente we zijn. Hierover is in de vergadering van april gesproken. Dit krijgt in mei een vervolg.

Bestuurlijke vernieuwing

Sinds vorig najaar is in onze gemeente de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing aan de slag. In de vorige 'Op weg' heeft u hierover iets kunnen lezen. Doel van de werkgroep is vooral om na te gaan of met name het kerkelijke bestuur vanuit de Kerkenraad op een andere manier is te organiseren, waardoor de bestuurlijke structuur van PG Sassenheim toekomstbestendig wordt. In de vergadering van april hebben de werkgroepleden Maarten van Aken en Jaap de Ruijter een eerste presentatie gegeven over het Plan van Aanpak van de werkgroep en de vraag aan de Kleine Kerkenraad de eigen taken en activiteiten te beschrijven en hierop te reflecteren, zoals dat ook aan de andere geledingen van de Kerkenraad is gevraagd. Tijdens de vergadering van de Kleine Kerkenraad van mei wordt daar een terugkoppeling op gegeven. Op 8 juli zult u als gemeente uitgebreid worden geïnformeerd over de voorstellen van de werkgroep. Meer over de activiteiten van de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing leest u elders in 'Op weg'.

Persoonlijk bericht

Ten slotte nog een persoonlijk bericht. Als scriba heb ik in april aan de Kerkenraad gemeld, dat ik nog wel tot oktober scriba blijf, maar dat ik mijn inzet voor deze functie sterk terugbreng. Dat

heeft niet te maken met de sfeer binnen de Kerkenraad, want die is goed. Ik heb een indringend jaar gehad, ook in de privésfeer, en verder waren vooral de jaren 2022-2024 zwaar voor onder meer de scriba. Het kan wel betekenen dat u niet altijd meer van mij een antwoord krijgt op een vraag, of dat het wat langer duurt voordat er een antwoord komt. Ik reken op uw begrip.

Arie Dwarswaard, *scriba*



U hoort nog van ons....

Misschien voelt het zo een beetje. Het laatste bericht van de werkgroep 'Bestuurlijke vernieuwing' was in februari. In de laatste 'Op weg' stond ook een best dramatisch bericht van de Kleine Kerkenraad over tekort aan ambtsdragers en het mogelijk moeten stoppen met de PGS.

* *Wat is de stand van zaken tot eind april:*

Met de diverse onderdelen van de Kerkenraad is gesproken over hun taken. Zijn die noodzakelijk? En nog haalbaar met het huidige aantal ambtsdragers? En nog gewenst voor de komende 3-5 jaar? Kunnen sommige werkzaamheden door vrijwilligers worden gerealiseerd? En vooral: is het nog leuk om het allemaal te doen? Geeft het als College nog energie?

Pastorale Raad	Gesprek met Wim Olden en Bert Kremer
Jeugdraad	Gesprek met Daan Kruik en Evanne Stad
CvK	Gesprek met Elisabeth Arendshorst en Evanne Stad
Diaconie	Gesprek met Maarten van Aken en Jaap de Ruijter
Kerkenraad	Gesprek met Maarten van Aken en Jaap de Ruijter
Predikanten	Gesprek met Daan Kruik en Bert Kremer
Adviseurs	Gesprek (nog slechts informatief) met Bert Kremer



(De adviseurs zijn John Fockens, Rien v.d. Elsacker, Frans Plevier)

Alle gesproken en geïnformeerde groepen hebben heel veel werk verricht door hun taken en werkzaamheden in kaart te brengen. En hun eigen conclusie te trekken.

* *Stappenplan begin mei:*

Als werkgroep inventariseren we alle aangereikte kennis en ervaring en informatie. Met een voorlopige conclusie (hebben we jullie informatie goed begrepen?) en een concept voorstel voor een organisatie voor de komende 3-5 jaar gaan we binnenkort opnieuw in gesprek.

Ook met de Kleine Kerkenraad en met de adviseurs bespreken we (in hoofdlijnen) de verkregen informatie en ons concept voorstel 2026-2030.

* *Planning begin juni:*

Het definitieve advies willen we begin juni delen met de Kerkenraad, de adviseurs en de diverse groepen. We verwachten dat er in juli een presentatie mogelijk is aan u als betrokken leden van de PGS tijdens een gemeentebijeenkomst.

* *Verwachting augustus-september:*

Verdere gedetailleerde uitwerking van het advies. Aan de hand van een talenten en kwaliteiten vragenlijst, die aansluit op openstaande vacatures, verwachten we veel reacties van u. U kunt dan met meer informatie en een concretere achtergrond over een vacature, gericht reageren en u beschikbaar stellen.

Wij vertrouwen erop dat we het nieuwe kerkelijk jaar met een op de toekomst gerichte organisatie, een missionaire en diaconale kerk kunnen worden.

Namens de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing,

Evanne, Elisabeth, Daan, Maarten, Wim, Bert en Jaap

We gedenken

Cornelis Peter Vis (Cor)

* 30-07-1932 - † 24-03-2026

Als we terugkijken op het lange leven van Cor Vis, komen twee werkwoorden steeds naar voren: Danken en reizen. Cor was een dankbaar mens. Dankbaar voor zijn Aly, met wie hij in 1959 trouwde, en met wie hij heel lang woonde aan de Irissenstraat; voor de dochters Annette, Christina en Anneliese en hun partners, voor de kleinkinderen. Hij was ook iemand die kon genieten van de kleine dingen van het leven: een wandeling met Aly in de zon, een goed gesprek, een stukje gebak. Hij leefde met de overtuiging: pluk de dag. Die houding gaf zijn leven kleur en was diep verbonden met zijn geloof.

Reizen typeerde hem ook. Niet alleen de reizen voor zijn werk: hij heeft veel gereisd voor zijn werk in de bloemen, naar Engeland bijvoorbeeld. Overigens heeft hij de laatste jaren van zijn werkzame leven bij het GAK gewerkt. Maar reizen bleef een rode draad in zijn leven, ook via de vakanties met zijn gezin, en later de wandelvakanties met Aly. Het reisverhaal van de Emmaüsgangers uit de Bijbel sprak hem dan ook bijzonder aan. Twee mensen onderweg, vol vragen, die een reisge-
noot krijgen zonder Hem direct te herkennen. In dat verhaal vond Cor her-

kenning en troost: het vertrouwen dat je nooit alleen bent. Ook als verlies je deel is: Aly en hij hebben hun eerste kindje Peter moeten verliezen, en later een kleindochter, Desiree. Cor bleef zoeken naar God, ook als geloven niet altijd gemakkelijk was. Juist daarin lag zijn kracht. Dat geloof inspireerde hem ook om vaak in de kerkenraad te gaan, als ouderling maar zeker ook als diaken. Op 24 maart is hij rustig heengegaan, na een periode van lichamelijke achteruitgang. Zonder angst, vol vertrouwen zei hij, met een glinstering in zijn ogen: "Ik ga hemelen." Op 31 maart is Cor begraven op het kerkhof, na een dankdienst voor zijn leven in de Dorpskerk. Wij laten hem los, maar dragen hem mee in dankbaarheid.

Hij is thuisgekomen in het Licht.

Bernardus Frederik Touber (Bernard)

* 12-10-1939 - † 24-03-2026

"Mijn tijden zijn in Uw hand" (Psalm 31:16). Deze woorden vormden het geloofs- en levensmotto van Bernard Touber, en dragen zijn leven ten diepste. Bernard leefde een rijk en bewogen leven, verbonden met de zee en gedragen door een diep vertrouwen in God. Hij was lang stuurman op de grote vaart en later loods voor de haven van Rotterdam. Samen met zijn geliefde vrouw Gerda, met wie hij sinds 1964 zijn leven deelde, bouwde hij aan een warm en gastvrij thuis. Hun geloof was daarbij hun fundament en richtingwijzer. Gedragen door liefde gaf Bernard die ook door. Als echtgenoot, vader en opa was hij zorgzaam en betrokken. In zijn familie en vriendenkring, stond hij bekend als een warme en betrouwbare aanwezigheid. Ook binnen kerk en samenleving was Bernard van grote betekenis. Tot op het laatst was hij lid van Probus. Als kerkenraadslid in de Dorpskerk (periode tussen 1978 en 2004 is hij diverse keren ouderling geweest) bemoedigde hij en stond klaar voor anderen. Zijn inzet voor het inloophuis, de kringloopwinkel en hulptransporten naar Oost-Europa getuigde van zijn grote hart voor mensen. Hij kreeg ook een lintje voor betoonde diensten. Tot het laatst toe bleef hij omringd door liefde. Op 24 maart 2026 is hij in alle rust overleden. Zijn leven blijft zichtbaar in de liefde die hij gaf en nalaat.

Willem Spaargaren

* 26-12-1934 - † 25-04-2026

Willem Spaargaren heeft zijn in december 2025 overleden vrouw Sietske leren kennen tijdens een dansavondje in Scheveningen. Het was het begin van een leven lang samen, bijna 59 jaar lang, aan de Berkenlaan 13, samen ook met de vier kinderen die ze kregen en later hun gezinnen. Een sociale en humoristische man. Hij had lang een goede gezondheid en was beresterk. Dat kwam goed uit: Want om zijn gezin alles te geven wat ze nodig hadden om vooruit te komen in het leven, zo was zijn verlangen voor ze, had hij lang twee banen. Hij ging al vanaf zijn 13^e aan het werk als timmerman, onder ander in wat men in de volksmond in Sassenheim noemt: de 'kistenmakerskerk'. Heeft ook 25 jaar bij verhuisbedrijf van Leeuwen gewerkt. Later was hij nog brugwachter. Toen Sietske naar de Bernardus moest door een hersenziekte, betekende dat

onvermijdelijk: gescheiden wonen, en daar had hij het moeilijk mee, ook in zijn geloof. Zeker toen hij vanaf januari van dit jaar in het ziekenhuis terecht kwam en daarna lang moest revalideren in Wijckerslooth, tot hij naar huis ging om daar te sterven. Getroost werd hij door mooie geloofsliederen en Psalmen, bezoek en gebed. Op de rouwkaart heeft zijn familie treffend geschreven: *‘Strijdbaar tot het einde, met een glimlach nooit ver weg en altijd een warm hart voor wie hij liefhad. Met heel veel liefde en trots laten we jou los’*.



We hebben tijdens de afscheidsdienst op 1 mei in de Dorpskerk, voorafgaande aan de begrafenis op het kerkhof, Psalm 139 gelezen, over God die ons door en door kent en ons omgeeft. Met die troost en in dat vertrouwen is hij gestorven.

ds. Ellis Ezinga

Hemel en aarde

*Zoveel mensen
die met hun hoofd in de wolken
dromen over een hemel
waar het beter is dan op aarde.
Zoveel mensen
die voorbij lopen aan het hier en nu
door te hopen op later,
op een paradijs
dat in deze wereld niet te vinden is.*

*Geef mij maar die nuchterlingen
die met beide benen op de grond staan,
die de ellende onder ogen durven zien
en het gevoel hebben
dat ze er iets aan moeten doen.
Geef mij maar de mensen
die proberen
een hemel op aarde te scheppen.*

van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Jaarringen

BERICHTEN VAN DE DIACONIE



Red je het wel?

PG Sassenheim info-avond 15 september in Het Venster

Dinsdag 15 september wordt er door de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse kerken van Sassenheim, Voorhout en Warmond een informatieavond georganiseerd over ‘Armoede in Teylingen’. Deze avond is uitsluitend bedoeld voor gemeenteleden van de genoemde kerken.

Een ingrijpende en informatieve avond met als thema: *red je het wel?*

Met medewerking van Vluchtelingenwerk, Schuldhulpmaatje, Roze Hulp, Voedselbank, HLT Samen en Stek.

Noteert u deze avond in uw agenda? We rekenen op uw komst!

Uw Diaconie PG Sassenheim
Een diaconaal werker in Teylingen

De wens om in Sassenheim een diaconaal werker vanuit de PG Sassenheim in te zetten, staat al een poosje bovenaan de plannen van uw Diaconie. Om dat te kunnen bekostigen is er al sinds 2025 gereserveerd in de begroting van de Diaconie.

Het idee van een Diaconaal werker voor mensen in Sassenheim die hulp en een steuntje in de rug kunnen gebruiken is sneller bedacht dan praktisch geregeld.

- Wat verwacht je concreet van de diaconaal werker?
- Hoeveel tijd en inzet is minimaal gewenst om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen?
- Wat verwacht je van de samenwerking met de predikanten van de PG Sassenheim?
- Is de inzet van de diaconaal werker voor een periode 2-jaar voldoende om de leden van PG Sassenheim mee op weg te nemen en te leren een diaconale gemeente te worden?

- Wie is verantwoordelijk en begeleidt de aan te stellen diaconaal werker tijdens zijn werkzaamheden?

Inmiddels is er een fijne samenwerking ontstaan met de diaconieën van de Havenkerk en de PG's van Voorhout en Warmond.

We proberen al te denken en te handelen als 'diaconieën van PG Teylingen' over de inzet van de diaconaal werker. Ook over de kosten en verdere verantwoordelijkheden.

We verwachten binnenkort met o.a. een advertentie de beoogde diaconaal werker te zullen vinden.

“Heb jij een hart voor gerechtigheid en barmhertigheid? Ben jij de ‘ogen en oren’ in de Bollenstreek van Teylingen en weet jij de verbinding te leggen tussen onze kerkgemeenschap en de mensen om ons heen? Dan zoeken wij jou!”

We houden u op de hoogte,

Namens de diaconieën van PG Teylingen,

Team Diaconie PG Sassenheim

Vredesvlam

Een licht....

*Om de vrede te ontsteken
en de harten te ontgooien.
Om de kilheid te verdrijven
tussen mensen en volken*

*om begrip te doen ontvlammen
en verdraagzaamheid te wekken.
Om het donker te verjagen
in een wereld vol geweld*

van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Jaarringen

Jongerenraad....

We kunnen terugkijken op een mooie periode met de kinderen, jongeren en hun ouders.

Het 40 dagenproject viel in de smaak bij de gezinnen en de tieners van Solid Friends hebben het kruis weer prachtig versierd. Ook de eerste avond over geloofsopvoeding zit er op.

Examens

Voor alle eindexamenleerlingen breekt er een spannende tijd aan. Ook voor een aantal van onze gemeente. Heel veel succes komende periode! Doe jij examen, laat dit weten aan Daan Kruik.

Kinderdienst

Na Pasen zijn we naar de verhalen van het begin van de Bijbel gaan kijken. Net als tijdens de 40 dagentijd gebruiken we het programma Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Komend seizoen gaan we met de kinderen ieder kwartaal een goed doel kiezen voor de kinderdienstcollecte. De kinderen kunnen meebeslissen waar we voor gaan sparen. Goede ideeën zijn altijd welkom.

Geloofsopvoeding

Op 15 april hebben verschillende ouders uitgewisseld hoe ze het geloof beleven. Hoe je daar thuis aandacht aan geeft. We hebben ervaringen gedeeld en ideeën uitgewisseld. Woensdag 20 mei zien we elkaar weer. Ben jij ook nieuwsgierig of kan je ervaringen delen? Sluit gerust nog aan.



Pastoraatsgroep 50+

Op zondag 19 april hebben tien gemeenteleden op initiatief van de Pastoraatsgroep 50+ een Universele Eredienst bijgewoond in de Soefi Tempel.

In de Katwijkse zuidduinen, op de plek waar de Indiase musicus en mysticus Hazrat Inayat Khan een bijzondere ervaring heeft gehad, staat de Universel Murad Hassil, alom bekend als de Soefi Tempel. Het is een vierkant betonnen gebouw met daarop een opvallende goudgele koepel. Het Soefisme is de religie van het hart, de religie waarin één ding het belangrijkste is en dat is God te zoeken in het hart van de mensen.



In de Universele Eredienst wordt de essentie van de verschillende godsdiensten tot uitdrukking gebracht; het gaat om de eenheid van religieuze idealen, de diensten zijn openbaar toegankelijk.

De dienst wordt gehouden in een vrij sobere betonnen ruimte, recht onder de koepel. Er staan een beperkt aantal stoelen (deze keer 50), net genoeg voor de van tevoren geschatte hoeveelheid aanwezigen. Voorin staat een podium met daarop een tafel en 3 stoelen. Boven de tafel hangt een brandende kandelaar die het Godslicht voorstelt.

De dienst begint met belgerinkel en de binnenkomst van de 3 voorgangers die gekleed zijn in een bruine toga. Een van de voorgangers steekt volgens een vast ritueel via het Godslicht 7 kaarsen aan die de Wereldreligies symboliseren: Hindoeïsme, Boeddhisme, Zoroastrianisme, Jodendom, Christendom en Islam. De middelste 7e kaars symboliseert het Licht van de Waarheid, hooggehouden door de Boodschappers van God in alle eeuwen, bekend en onbekend aan de wereld. Er volgt een gebed en vervolgens wordt er door de 2e voorganger 6

teksten gelezen uit de Heilige Geschriften van de Wereld. Deze geschriften, zoals de bijbel en de koran, liggen naast de kaarsen. Omdat de dienst van die zondag als thema heeft “hoe draag jij je liefde uit?” wordt er uit de bijbel een vers uit 1 Corinthe 13 gelezen. Daarna volgt opnieuw een gebed. Alle gebeden zijn standaardgebeden die door de voorganger uit het hoofd worden voorgedragen.

De derde voorganger krijgt het woord en houdt de Toespraak. Tijdens zijn toespraak wordt duidelijk dat deze voorganger langs de 12 Soefi centra reist en daar diezelfde toespraak uitspreekt. De kern van zijn verhaal, je kunt je liefde alleen goed geven als je weet, of gaat ontdekken, hoe de ander jouw liefde ontvangen wil. In de dienst wordt niet (wordt nooit) gezongen, wel klinkt er muziek. Wij hebben die zondag oosterse muziek gehoord met teksten die wij niet konden verstaan en wat meer westerse muziek met verzen in het Engels.

Na de toespraak volgt opnieuw een standaard gebed gevolgd door een zegen, de dienst wordt afgesloten met bel gerinkel.

Ik heb de gehele dienst ervaren als “zacht en liefdevol”, maar ik vond het toch wat kaal, het was allemaal wel erg “in balans” er was weinig waar je, waar ik, door geprikkeld werd.

Annette Kampinga

Pastoraatsgroep 67+

Leidse Hofjes wandeling op woensdag 27 mei

De activiteitsgroep van Pastoraatsgroep 67+ nodigt u van harte uit voor een stads-wandeling langs de mooiste hofjes en binnentuinen van Leiden via een uitgezette aangepaste route.

De binnenstad van Leiden telt maar liefst meer dan 30 hofjes. Veel van deze hofjes liggen verborgen achter deuren of poorten en zijn alleen te voet te ontdekken.

De Leidse hofjes zijn bijzonder vanwege hun combinatie van rust, historie en beslotenheid. Veel hofjes zijn overdag toegankelijk en nog steeds bewoond. Ze bieden een sterk contrast met de levendige stad en laten zien hoe zorg, gemeenschapszin en architectuur eeuwen geleden al samenkwamen.

Verzamelen op woensdag 27 mei om 9.30u voor koffie in het Venster



Na de koffie vertrekken we in groepjes vanaf Het Venster per fiets / auto richting het Molenmuseum de Valk. De auto kunt u parkeren in de Parkeergarage Lammermarkt.

Startpunt wandeling vanaf het Molenmuseum de Valk in groepjes 11.00 uur

Van hieruit starten we de wandeling langs de Hofjes. In afstemming met je groepje is er

de mogelijkheid om onderweg even pauze te nemen voor een kop koffie (op eigen kosten), waarna u de wandeling weer kunt vervolgen.

U kunt zich aanmelden tot en met maandag 25 mei bij:

Gerry van Prooijen tel: 22 19 60

Wil Booij tel: 21 33 00

e-mail: pgs67plus@gmail.com

Pastoraatsgroep 80+

Uitnodiging lunch op 20 mei

Als u deze 'Op weg' ontvangt, zitten we al weer in de tweede week van de maand mei. In deze maand organiseert de activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+ traditiegetrouw een lunch -in de vorm van een broodmaaltijd met kroket- voor de gemeenteleden behorend tot deze Pastoraatsgroep. De datum van deze lunch is vastgesteld op woensdag 20 mei in de Grote Zaal van Het Venster. U bent welkom vanaf 11.45 uur en de lunch zal tot ± 13.30 uur duren.

In verband met de nodige voorbereidingen en inkopen vragen wij vriendelijk of u zich van te voren wilt aanmelden. Dit kan tot en met zondag 17 mei bij:

Janske Colijn tel: 06-23952741

Gerry Eenkhoorn tel.: 0252-23091

06-23777437

Eventuele dieetwensen (vegetarisch) kunt u dan gelijk ook doorgeven.

Voor het organiseren van deze lunch zullen de nodige kosten worden gemaakt. Daarvoor ontvangen wij graag een vrijwillige bijdrage van u bij het verlaten van de zaal.

Wij hopen weer velen van u mogen begroeten; zodat het een geslaagde lunch mag worden!

Ook als u onlangs 80 jaar bent geworden: schroom niet om u zich hiervoor aan te melden.

Namens alle leden van de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn



Kees schrijft....

De periode van Pasen is geweest, op weg naar het feest van Pinksteren. De scribe schrijft erover in zijn bijdrage. In de PGsamenapp is een en ander over de vele Paasactiviteiten genoemd met de slotzin 'Jong en oud(er) waren er met enthousiasme bij betrokken'. Dank u, dank jullie wel allemaal. Het was veel en het was goed!. De Heer is waarlijk opgestaan'.



Gaat PG Sassenheim stoppen?

Gaat PG Sassenheim oktober a.s. stoppen als kerkelijke gemeente?

Een indringende titel, als door de Kerkenraad geplaatst in de laatste 'Op weg'. In deze bijdrage geen uitgebreid relaas over het hoe en waarom. In de afgelopen periode is hierover al genoeg geschreven en gezegd. De Kerkenraad heeft volgend op dit bericht weinig reacties ontvangen. Het kan zijn dat het bericht in de 'Op weg' niet is opgemerkt? 'De kerk zal wel doorgaan' is de gedachte van PG Sassenheim? Als kerk doorgaan, dat vraagt bestuurlijk gezien het nodige van een kerkelijke gemeente. Wel goed te noemen dat enkele gemeenteleden hun interesse hebben getoond om zitting te nemen in de Kerkenraad. Met de melding dat er enige beweging is betreffende de vacante functies voorzitter en scribe Kerkenraad. De tijd zal het leren waaronder de aanstaande gemeente-bijeenkomst, zie onderstaand.

Bestuurlijke vernieuwing

Noteer alvast de datum woensdag 8 juli in de agenda. Op deze datum zal een gemeente-bijeenkomst worden gehouden; een middag- en een avondsessie. Tijdens de bijeenkomst zal, volgend op de bespreking in de Brede Kerkenraad, het advies van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing met u worden gedeeld. Tevens zal in de gemeentebijeenkomst door CvK penningmeester Tewis Zandbergen het financiële jaar 2025 worden toegelicht door CvK, Diaconie en Jongerenraad.

Ds. Sietske van der Hoek naar PG Amstelveen
De ambulante invulling van ds. Sietske van der

Hoek eindigt per 31 augustus 2026. Sietske blijft actief voor 20 uur per week tot 30 juni. De laatste twee maanden, op haar verzoek, in een kleiner dienstverband. Sietske is begin september 2024, als opvolgster van ds. Martin Koster, voor PG Sassenheim gestart als ambulante predikant. De maximale termijn voor een ambulante predikant is door de PKN gesteld op twee jaar en met hoge uitzondering kan dit worden verlengd. De mooie gelegenheid voor Sietske doet zich voor dat er bij de protestantse gemeente in haar woonplaats Amstelveen een vacature in het oudererenpastoraat was. En Sietske gaat deze vacature invullen. U leest er meer over in de bijdrage van Sietske in dit kerkblad. Uiteraard wordt er op passende wijze afscheid genomen van Sietske; u verneemt hierover.

Intussen is er contact geweest met het Mobiliteitspool van PKN. Met het verzoek of het mogelijk is om (opnieuw) een ambulante predikant te kunnen aanstellen, ingaande 1 september a.s.

Daar er voor PG Sassenheim al vanaf 2023 ambulante predikanten werkzaam zijn, is er kerkordelijke toestemming nodig vanuit de classis Zuid Holland Noord. Deze is verkregen en is gepaard gegaan met een aanvraagformulier voor de PKN Mobiliteitspool. Afwachten of het gaat lukken om een ambulante predikant aan te stellen per 1 september. Met de hoop en verwachting dat de nieuwe Beroepingscommissie succesvol zal zijn met haar werk om te komen tot het beroep op een vaste predikant.

Mozaïek071, met elkaar lofprijzen

De Julianakerk gaat de komende twee jaar weer gebruikt worden waarvoor een kerk is bedoeld. Het samenkomen van mensen, het bidden, het luisteren naar woorden uit de Bijbel, het loven en prijzen van de Heer. Mozaïek071, een groeiende geloofsgemeenschap, zal op zondag en doordeweeks samenkomen in de Julianakerk. Waar de vroegere Gereformeerden in 1912 verhuisden van de Hoofdstraat naar de Julianalaan, verhuist Mozaïek071 van Voorschoten naar Sassenheim. Er is door heel veel Mozaïek071 vrijwilligers vanaf half april hard gewerkt om de kerkruimte, zalen en terrein gebruiksklaar te maken. Met dezelfde energie zoals ook vrijwilligers van PG Sassenheim op het kerkelijk erf doende zijn. De bewoners - achterzijde kerk en in Julianalaan 10- blijven in

hun woning wonen.

Zondag 3 mei was de openingsdienst van Mozaïek071. Een delegatie van Kerkenraad, CvK en Werkgroep 5 heeft de dienst bijgewoond. Een drukte van belang in de Julianalaan en directe omgeving. Met verkeersregelaars en parkeerwachters op plaatsen in de nabijheid van de kerk waar parkeren mogelijk is. Bijzonder om tal van kerkgangers te zien in de Oranjewijk op weg naar de Julianakerk. Heb horen zeggen dat vroeger dit ook het geval was bij de Gereformeerde Kerk. De vele kerkgangers (op de fiets en wandelend) werden o.a. bij het oversteken van de Hoofdstraat geassisteerd door kerkleden (zonder gele hesjes!).

Het was goed om als vertegenwoordigers van PG Sassenheim aanwezig te zijn in de volle Julianakerk. Waar het aantal kerkgangers in tal van geloofsgemeenschappen minder wordt, ontstaan er nieuwe gemeenschappen, letterlijk en figuurlijk groeiend in het geloof.

Passend bij Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, gelovigen worden erdoor verbonden en geïnspireerd. Gezien de jonge en groeiende nieuwe Mozaïek071 gemeente (vanaf 2021) moet dat gaan lukken. Verschillende korte gesprekken met gemeenteleden van Mozaïek071 gehad bij het koffiedrinken voor- en na de openingsdienst. Een vraag die vanuit Mozaïek071 kerkgangers naar voren kwam: 'Ziet PG Sassenheim ons niet als concurrent?'. Mijn antwoord hierop was en is helder. 'Concurrent? Zeker niet. Het is goed dat (jongere) mensen naar de (Juliana)kerk gaan die elkaar vinden in hun geloofsbeleving. Zoals elke kerkgemeenschap waaronder PG Sassenheim dit op haar eigen wijze doet. Samen met elkaar lofprijzen van de Heer.

Dat Mozaïek071 een gezegende tijd zal hebben in de Julianakerk, dat wensen we hen toe.

Avonddiensten, ideeën?

Door de Kerkenraad wordt nagedacht over de invulling van de maandelijkse avonddiensten. Met de insteek dat de avonddiensten moeten blijven. Niet met de gedachte dat er een volle kerk zal zijn. 'Waar er twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn...'. Deze tekst benadrukt dat Jezus aanwezig is bij de gelovigen, zelfs als de groep klein is en dat gebed in eenheid kracht heeft.

Bij de Taizédiensten (met ds. Tim Moll) zijn er zo'n 75 kerkgangers. Bij de meer reguliere

diensten zijn er met 15-30 bezoekers.

Is het mogelijk om naast de (vier) jaarlijkse Taizédiensten, de avonddiensten op een andere wijze in te vullen? Daarbij behoeven we niet 'gebonden te zijn' aan het tijdstip van 19.00 uur. Een dienst kan er ook om (als vb.) 16.00 uur zijn. De Evensongdienst, zoals deze de laatste twee jaar m.m.v. van Canticum Vocale in Warmond zijn gehouden, past wellicht ook in de serie avonddiensten. Maar ook een zangdienst met Canticum Vocale of een ander koor past hierbij. Of een speciale 'Sela'dienst waarvoor er al externe contacten zijn. En wat dacht u van een dienst, door en voor de jongere gemeenteleden zomaar op een zondagmiddag of avond in het jaar. De avonddiensten zijn tot en met eind 2026 nog op de gebruikelijke wijze door preekroostervoorzieder (mooi scrabble woord) Coby Oudshoorn gemaakt.

Vanaf 2027 zien we of het lukt om met elkaar de avonddiensten te blijven vieren.

Heeft u een idee over de invulling van de avonddiensten?

Laat het weten, er zijn immers 12 maandelijkse diensten in te vullen.

Vrijheid, herdenken voor hen die hun leven gaven

Vandaag, de dag van inleveren kopij is het 4 mei. Bovenal de dag van herdenken voor hen die ons ontvielen voor de vrijheid waarin we (nog) leven in Nederland en tal van andere landen. Vrijheid, wie kan het zeggen in zoveel plaatsen in de wereld?

Jaarlijks bezoeken we op 4 mei 's avonds het monument op de hoek Hoofdstraat Wilhelminalaan. De geschreven woorden van de Sassenheimer Leendert van Leeuwen (zijn naam staat op het monument) komen dan op het netvlies. Beroepsmilitair, sergeant adelborst Leendert (21 jaar) die met een groep vrienden nabij de Zwitserse grens begin

1942 door het Duitse leger worden gearresteerd en kort daarna op 17 februari 1942 in het Franse Dijon worden gedood door een Duits vuurpeloton. Een uur voor zijn dood schrijft de diep religieuze Leendert een brief aan zijn



ouders. Door te bidden tot God schrijft hij volkomen rustig onder andere: *‘Straks om vijf uur zal het gebeuren en dat is niet erg. Het is tenslotte maar een moment en daarna zal ik bij God en bij Jezus in de hemel zijn. Nooit meer verdriet en moeite te hebben; niets meer mee te maken van al de ontzettende narigheden en het vele verdriet dezer aarde.’* Hij sluit de brief af met: *‘Heb geen haat, ik sterf zonder haat. Met als laatste passage ‘God bestuurt alles’.* De tekst ‘heb geen haat, ik sterf zonder haat’ zegt alles wat er nodig is voor vrijheid In Nederland en overal in de wereld. Maar ook en telkens opnieuw welke prijs daarvoor wordt betaald.

Tot slot

Dinsdag 6 mei is de maandelijkse vergadering van de Kleine Kerkenraad.

Ook deze keer een uitdagende agenda te gaan, er is genoeg te doen.

Voor Kerkenraad, team Diaconie, College van Kerkrentmeester, Jongerenraad, Pastoraatsgroepen, predikanten en nog zoveel meer door vele helpende handen op het kerkelijk erf gedaan en gerealiseerd. Er is veel om dankbaar voor te zijn.

Is dat ook niet het feest van Pinksteren? Het feest van dankbaarheid voor de bezieling, verbinding en gaven van de Heilige Geest. Een moment, een feest om stil te staan bij wat het leven ons biedt, elke dag opnieuw.

Kees de Jong

College van Kerkrentmeesters

Collecten en giften

De opbrengst van de collecten voor kerk en het kerkenwerk, over de maand maart, bedraagt € 757,87. Hartelijke dank hiervoor.

Julianakerk

Zoals bij velen van jullie bekend zal zijn is de Julianakerk inmiddels in gebruik genomen door Mozaïek 071. Wij wensen hun mooie en gezegende jaren toe.

Kerkorgel

Hiermee wordt een tweede kerkorgel bedoeld. Op verzoek van velen is deze aangeschaft. Het schept de mogelijkheid om naast het Goltfuss orgel ook een ander geluid te laten horen. De planning was dat dit orgel rond 8 mei geplaatst zou worden. Dit is helaas verplaatst naar 21 en 22 mei. Dus we moeten nog even geduld hebben.

Nieuw

We zijn heel blij te kunnen melden dat ons team versterkt wordt met een nieuw lid. Henk Burger heeft zich bij ons aangemeld. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee, vooral omdat Henk heel veel kennis met zich meebrengt. Hij zal na verloop van tijd de rol van secretaris op zich nemen. Hartelijk welkom Henk !

Kerkbalans

De werkgroep Kerkbalans heeft ons tijdens de afgelopen vergadering bijgepraat over de

werkzaamheden rondom de actie Kerkbalans 2026.

Er is achter de schermen weer hard gewerkt en hier zijn we Saskia en Karen heel dankbaar voor. Elders in ‘Op weg’ ziet u de details in het verslag van de werkgroep.

Terras

Het is de bedoeling dat het terras van Het Venster helemaal betegeld gaat worden. Er is gekozen voor dezelfde tegels als die er al liggen, zodat het een mooi geheel wordt. Jammer dat de levertijd nogal lang was, maar het einde is in zicht. Zoals het er nu uitziet worden ze eind mei, begin juni gelegd.

Ook staat er eenzelfde picknicktafel, als die we al hebben, te wachten op zomerse temperaturen, zodat velen weer volop van het terras kunnen genieten.

Solidariteitskas

Bij deze ‘Op weg’ vindt u een inlegvel waarbij aandacht gevraagd wordt voor de Solidariteitskas. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Stilte- en Inspiratiewandelingen

Langs de Parels van Sassenheim

Wandel je weer mee? Deze zomer bieden wij je de gelegenheid om de dagelijkse drukte even achter je te laten. Op de laatste zondag van de maanden juni, juli en augustus organiseren wij een Stilte- en Inspiratiewandeling langs de mooiste 'Parels' die Sassenheim rijk is! Een moment van rust waarin we de omgeving bewust ervaren en samen op zoek gaan naar de kleine verrassingen die het leven elke dag kleur geven.

Wanneer:

De wandelingen vinden plaats op de volgende zondagen:

Zondag 28 juni

Zondag 26 juli

Zondag 30 augustus

Vertrek om 19.00 uur vanuit kerkelijk centrum Het Venster, gelegen aan de Westerstraat 8a. De wandeling duurt tot circa 20.00 uur.

Alternatief programma in Het Venster

Indien je minder mobiel bent of niet in de gelegenheid bent om mee te wandelen, ben je eveneens van harte welkom. In Het Venster bieden wij op deze avonden een alternatief programma aan waarbij aan de hand van gesprekskaarten met anderen van gedachten wordt gewisseld en elkaar kunt ontmoeten.



Contact

Voor vragen of aanvullende informatie kan je per e-mail contact opnemen:

• parkdienstsassenheim@gmail.com

Iedereen is van harte welkom!

Organisatie: De Parkdienstcommissie

Addvertentie



GLAS MAAT

Ruit woning vervangen?

☎ 0252 - 823 418

✉ info@glasmaatbv.nl

🌐 www.glasmaatbv.nl

Vorming & Toerusting

31 mei Evensong

Op zondag 31 mei vindt in de Protestantse Kerk van Warmond wederom een Evensong plaats. Deze begint om 17.00 uur. Liturg is ds. Rianne de Reus en de muzikale medewerking is van Canticum Vocale onder leiding van Ad de Joode.

De Evensong is een grotendeels gezongen avondgebed uit de Anglicaanse traditie. Het zingen van de Evensong behoort in die traditie tot de vaste taken van koren die verbonden zijn aan een kerk, kathedraal of college van een universiteit. Zo mogelijk wordt de Evensong dagelijks gehouden, meestal aan het einde van de middag.

De structuur van de Evensong gaat terug op de Book of Common Prayer. Naast schriftlezingen zijn gebeden en gezongen vaste onderdelen, zoals de lofzang van Maria en van Simeon.

In Nederland neemt de belangstelling voor de Evensong toe, met name vanwege de schoonheid van de muziek, maar ook als ervaring van heiligheid en verstillig. Deze laatste activiteit van het seizoen 2025-2026 van de Commissie Vorming en Toerusting is ook via de kerkomroep de beluisteren. Er is een collecte bij de uitgang.

Namens de commissie,

Arie Dwarswaard



In 2026 is tot nu toe (02-05-2026) een bedrag van € 207.984,17 toegezegd door 704 leden. Hiervan is een bedrag van € 95.677,35 binnengekomen. Nog niet iedereen heeft gereageerd op de uitnodiging om een toezegging te doen en daarom hebben we in de afgelopen periode de leden die nog niet gereageerd hebben, nogmaals benaderd. We hopen dus nog meer toezeggingen binnen te krijgen, waardoor we verwachten dat het toegezegde bedrag van 2026 nog iets zal oplopen.

Aan u dan ook de vraag als u nog niet gereageerd heeft, of u het toezeggingsformulier wilt opsturen of digitaal wilt invullen. U kunt uw toezegging ook naar ons mailen: kerkbalans@pgsassenheim.nl Ook als u vragen heeft, kunt u via dit e-mailadres altijd contact met ons opnemen!

Advertentie



DUBBEL
m o n t a g e

Uw professional voor klussen in huis

www.dubbeloomontage.nl info@dubbeloomontage.nl 06-17131375

Pinksterlitanie

Stort uw geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost

Stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de handen van de mensen

Zend uw adem neer over hen die geloven
over allen die twifelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn

Stort uw vuur uit
over de woorden der mensen
over het zwijgen der mensen
over de talen der mensen

Zend uw adem neer
over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen

Stort uw geest uit
over de huizen der mensen
over de steden der mensen
over de wereld der mensen
over alle mensen van goede wil

hier en nu
over ons
stort uw geest uit

van: Frans Cromphout
uit: In gebed





hartelijk gefeliciteerd

Verjaardagen vanaf 80 jaar:
Kerkelijke stand

ANDERE DIENSTEN

**Protestantse diensten in de Bernardus
om 16.00 uur in de Kapel:**

vrijdag 19 juni ds. Sietske van der Hoek



Kerkdiensten	Dorpskerk	
<i>donderdag 14 mei</i> Hemelvaartsdag	9.30 uur collecte oppasdienst	ds. N.C. Smit (Oegstgeest) Zending Hanneke Jellema / Sofie Lutjeboer
<i>zondag 17 mei</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	dhr. M. de Ridder 1 ^e Zending 2 ^e Kerk + Diaconie Mariëlle v.d. Zwam / Rosemarijn v. Drimmelen
<i>zondag 24 mei</i> Pinksteren	10.00 uur collecte oppasdienst	ds. S. van der Hoek 1 ^e Warchild 2 ^e Kerk + Diaconie Gerry Eenkhoorn / Mieneke Zwaan / Sandra Muilwijk
<i>zondag 31 mei</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	ds. T. Moll 1 ^e Zending 2 ^e Kerk + Diaconie Linda Meijer / Laura Nijman
<i>zondag 7 juni</i>	10.00 uur collecte oppasdienst 19.00 uur collecte	ds. E.M. Ezinga 1 ^e Warchild 2 ^e Kerk + Diaconie Marianne de Nooij / Anne Lutjeboer ds. Th. Doornebal (Lisse) Kerk + Diaconie
<i>zondag 14 juni</i>	10.00 uur m.m.v. collecte oppasdienst	ds. S. van der Hoek Canticum Vocale 1 ^e Circulair bouwen 2 ^e Kerk + Diaconie Mieneke Zwaan / Tess Koning
<i>zondag 21 juni</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	ds. S. Kurtzahn (Leiderdorp) 1 ^e Zomerzending Ghana 2 ^e Kerk + Diaconie Lily Kruik / Leia Post
<i>zondag 28 juni</i>	10.00 uur collecte oppasdienst	dhr. J.J. Snoek 1 ^e Circulair bouwen 2 ^e Kerk + Diaconie Mariëlle v.d. Zwam / Noë Eenkhoorn
<i>zondag 5 juli</i>	10.00 uur collecte oppasdienst 19.00 uur collecte	ds. E.H. van der Weide (Warmond) 1 ^e Zending Ghana 2 ^e Kerk + Diaconie In Het Venster ds. M.J. Wattel (Hoofddorp) Kerk + Diaconie

- Elke zondagochtend is er Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden.
- Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per tel: 78 53 89

Hoop die opvlamt

Blaas het vuur in ons aan
als we moe en uitgeblust
onderuit zakken
met de gedachte
dat het toch niet helpt
om ons in te zetten
voor een betere wereld.

Laat de hoop in ons opvlammen
zodat we de onverschilligheid
van ons afgooien
en opstaan
en aan de slag gaan,
in geloof en vertrouwen.

Want U, God,
bent die windvlaag
die ons een duwtje geeft.
U wakkert onze idealen aan
en doet de vonk overslaan
van de ene mens
op de andere

van: Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Jaarringen



KOM WERKEN BIJ VERSLUIS

**Elke dag fluitend en
met plezier naar je werk!**



**Mensgericht. Slim.
Ambitieuus. Plezier.**



versluisgroep.nl