

Protestantse Gemeente Sassenheim

November 2024



Op weg



Opmaat



November: Rondon rouwen

Verlies doet pijn
verlies verwondt
verlies geeft leegte
verlies maakt verdrietig
verlies daar wil je niet aan

Verlies. Je weet er van mee te praten,
maar dat doe je niet, je zwijgt
want rouwen is klagen en dat is zwak
en dat ben je niet of je wilt het niet zijn. Jij niet.

Toch: zonder rouwen gaat het niet.
Hoe dan? Hoe als gelovige?
Droef en dankbaar?

Dietrich Bonhoeffer, Duits theoloog, die op 39-jarige leeftijd door de nazi's geëxecuteerd werd, schreef er een gedicht over dat ik elk jaar in november lees en graag met jullie deel.

*Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet,
want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.*

*Zeg niet: "God zal de leegte vullen",
want -geloof me- dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.*

*De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je meedraagt.
Zorg dat je niet altijd
blijft graven in je herinneringen,*

*maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken
is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.*

Dietrich Bonhoeffer

ds. T. Moll



*Er nooit aan twijfelen,
dat het licht altijd weer zegeviert.
Omdat het eens met het licht begon.
Niets is er oorspronkelijker,
heviger,
majestueuzer dan het licht.*

*Donker kan het zijn,
aardedonker.
Maar geen nacht zo lang,
geen nacht zo uitzichtloos,
of er volgt weer een dag.*

*Onweerstaanbaar breekt het licht door.
Duisternis ebt weg,
licht,
een zee van licht overspoelt je.*

uit: Leven doet hopen
van: Hans Bouma

agenda - agenda - agenda - agenda

- Elke maandag : Wandelgroep start om 13.30 uur in Het Venster
Elke dinsdag : HobbyGroep in Het Venster van 10.00-12.00 uur. Ook voor u die een kopje koffie wil drinken en graag met iemand in contact wil komen.
- dinsdag 19 nov. : Bijbelstudie - Kom je in Bijbelverhalen jezelf tegen? Om 20.00 uur in Parochiecentrum Pancratiuskerk
dinsdag 26 nov. : Bijbelstudie - Kom je in Bijbelverhalen jezelf tegen? Om 20.00 uur in Parochiecentrum Pancratiuskerk
donderdag 28 nov. : Havencafé: Kerstboomhanger maken om 14.15 uur in de Havenkerk
donderdag 28 nov. : Gemeentemiddag: 14.00-15.30 uur en gemeenteavond: 20.00-20.30 uur in Het Venster
zaterdag 30 nov. : Open Kerk - Zingen met Crescendo van 15.00-16.00 uur
dinsdag 3 dec. : Zingen in Advent om 20.00 uur in Het Venster
donderdag 12 dec. : Havencafé: maaltijd om 17.00 uur in de Havenkerk
woensdag 18 dec. : Pastoraatsgroep 80+ kerstoptreden 't Joppekoor om 14.30 uur in Het Venster
zondag 22 dec. : Kerstsamenzang om 15.00 uur in de Pancratiuskerk
donderdag 9 jan. : Havencafé: Mobile voor vogels om 14.15 uur in de Havenkerk
dinsdag 14 jan. : Bijbelstudie - Prediker een vreemde eend in de Bijbel om 20.00 uur in 't Zenit bij PG Warmond

Kringloopwinkel: Kagerdreef 90; woensdag 13.30-16.30 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Inleveren van goederen op Kagerdreef 51A

Gebedsgroep: Eenmaal in de 2 à 3 weken om 19.30 uur in Het Venster

De volgende 'Op weg' verschijnt op 14 januari

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk 6 januari binnen zijn.

Handgeschreven kopij graag in een envelop met duidelijke vermelding

'kopij Op weg' op de Westerstraat 8a. Kopij per e-mail inleveren: opweg@pgsassenheim.nl



Van de redactie....



Zoals u ziet, heeft u een kerkblad in handen dat in kleur is afgedrukt. Dat wordt geen gewoonte, omdat kleurendruk nou eenmaal duurder is. In de drukkerij staat een zgn. Lease apparaat van RISO en in het contract staat dat je daarbij recht hebt op een bepaald aantal afdrukken in zwart en kleur. Het aantal van de zwarte afdrukken halen we met gemak. Het aantal van de kleuren afdruk dus niet. Daardoor konden we dit kerkblad een keer in kleur afdrukken.

Het volgende kerkblad zal weer gewoon zwart zijn. Dus geniet van deze eenmalig kleurige uitgave.

Geniet van dit kleurige kerkblad en voor u allen gezegende dagen.

Namens de redactie en de drukkers,

Arja Meijer

Zij die ons zijn voorgegaan

De doden als tochtgenoten

Met het vorderen der jaren hebben we steeds meer mensen te gedenken, mensen die eerder zijn gestorven dan wij. Het is heel belangrijk om degenen die van ons gehouden hebben en degenen van wie wij gehouden hebben te blijven gedenken. Hen in de herinnering houden betekent dat we inspiratie van hen in ons dagelijks leven toelaten. Ze kunnen deel gaan uitmaken van onze geestelijke gemeenschap en ons helpen bij de beslissingen op onze levensweg. Onze ouders, echtgenoten, kinderen en vrienden kunnen echte geestelijke tochtgenoten van ons worden, na hun dood. Soms worden ze ons zelfs meer vertrouwd nadat ze gestorven zijn, meer dan toen ze nog leefden. De doden gedenken betekent, dat we met hen onderweg willen blijven.



van: Henri Nouwen
uit: Brood voor onderweg

Op zondag 24 november gedenken we:

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Margje Jetske de Wolde-Verboom | 15-10-1937 | - | 18-11-2023 |
| Eduard Nieuwenhuis | 23-03-1938 | - | 20-11-2023 |
| Cornelis Pieter Meijer | 25-10-1935 | - | 22-11-2023 |
| Neeltje Jongbloed-van Klaveren | 05-08-1928 | - | 14-12-2023 |
| Rudolf Sije Alewijnse | 17-06-1939 | - | 06-01-2024 |
| Geertje Maria Slootweg-Vries | 20-02-1930 | - | 06-01-2024 |
| Petronella Johanna Wolff-van de Griend | 08-08-1935 | - | 07-01-2024 |
| Sijbrand Johannes Eisenga | 29-11-1942 | - | 17-01-2024 |
| Helena Cornelia Kroes-Bakker | 08-09-1930 | - | 08-02-2024 |
| Dirk Pieter Oosthoek | 23-10-1933 | - | 26-03-2024 |
| Ijtje van Zonneveld-Disselkoen | 01-07-1923 | - | 28-03-2024 |
| Johanna Isabella Kaan-Remeus | 02-08-1946 | - | 29-03-2024 |
| Wichert Stoffer | 25-10-1928 | - | 12-04-2024 |
| Petronella Hendrika Leenheer-Slagman | 17-11-1942 | - | 14-04-2024 |
| Georg Friedrich Verhoog | 15-01-1939 | - | 22-04-2024 |
| Cornelia Schalk-Verboom | 17-07-1939 | - | 05-05-2024 |
| Tini van Teijlingen-Streutker | 19-06-1936 | - | 07-05-2024 |
| Marta Hoogendoorn-Kremer | 16-02-1937 | - | 08-05-2024 |
| Maria Borsje-Eichhorn | 26-05-1937 | - | 07-07-2024 |
| Cornelia van der Voet-Kuijt | 03-08-1934 | - | 11-07-2024 |
| Adriana Agada van Duijvenbode | 14-12-1930 | - | 05-08-2024 |
| Esther Judith Huijbrechts-de Vast | 22-12-1967 | - | 05-08-2024 |
| Jacoline Helena Gerarda Barnhoorn-Schuilenburg | 22-10-1951 | - | 12-08-2024 |
| Dirk van Biezen | 26-02-1944 | - | 13-08-2024 |
| Hendrika Neeltje Wijling-van der Hulle | 20-10-1936 | - | 22-08-2024 |
| Gerrit Theodoor Vollebregt | 25-04-1938 | - | 25-09-2024 |
| Jeannette Zelvelder | 03-04-1955 | - | 25-09-2024 |
| Johannes Oudshoorn | 04-01-1940 | - | 21-10-2024 |

Predikanttekeningen



Plannen

Nu de eerste introductie en de operatie achter de rug zijn, kan 'eindelijk' het echte werk beginnen. Wat zijn de plannen?

Ik wil heel graag veel mensen leren kennen. Van oud tot jong. Dus huisbezoeken gaan gewoon weer beginnen. En ook kom ik graag eens bij je groep kijken: kinderwerk, ouderenwerk, werk met niet zo jong en niet zo oud. Ik ben heel benieuwd.

Ik bereid graag kerkdiensten voor met een groepje gemeenteleden. De eerste dienst die ik mag leiden is op kerstavond. Daaraan gaat een schildermiddag vooraf. Daarover kun je meer lezen op een andere pagina. In het nieuwe jaar ga ik ongeveer één keer per maand voor. Om te beginnen op 19 januari. Op maandag 13 januari van 14.00-16.00 uur ben je welkom in Het Venster. Dan gaan we met elkaar in gesprek over de lezingen die op het rooster staan en wat ze met ons doen, hoe ze ons raken. Daarover komt natuurlijk later nog een aankondiging. Iedereen mag meedoen. Als er genoeg animo voor is, kan het ook eens op een avond.

Jonge mensen zijn de toekomst. Daarom ga ik graag in gesprek met ouders van kinderen in groep 8 en de brugklas. Jullie horen binnenkort meer. Ook de maaltijd en gesprek avonden met tieners zet ik graag voort. Ik zou het fijn vinden om even te sparren met een groepje mensen hierover. Ik zal eerst de ouders benaderen.

Voorlopig, zeker tot de Kerst, is er genoeg te doen!

Vaste werkdagen? Tja, ik ben heel flexibel. Voorlopig op dinsdag meestal aanwezig. En ik zal steeds in de Zondagsbrief vermelden wanneer ik er de week daarop ben.

Hartelijke groet,

Sietske van der Hoek

In memoriam

* *ds. G. Th. Vollebregt (25-04-1938 - 25-09-2024)*
Gerrit Theodoor (Geerten) Vollebregt werd

geboren op 25 april 1938 in de Hervormde pastorie van Oude Tonge op het eiland Goeree-Overflakkee, als tweede kind in een gezin dat uiteindelijk zes dochters zou tellen en één zoon. In 1946 verhuisde het gezin naar Ermelo en zeven jaar later naar Rotterdam-Kralingen. De middelbare school volgde hij in Harderwijk en Rotterdam. In 1958 ging hij theologie studeren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, waar hij actief was in het studentenleven en waar hij genoot van de colleges van prof. dr. A.A. van Ruler.

In 1965 trad hij in het huwelijk met Klazien Schipper, die net als hij in een pastorie was opgegroeid. Op 16 mei van dat jaar werd hij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Giessen-Nieuwkerk (het huidige Giessenburg), in de Alblasserwaard. In 1970 verhuisde het gezin naar Renkum en zes jaar later vestigde het zich in Zwolle-Berkum, waar hij als predikant verbonden werd aan de Emmauskerk. Intussen was het gezin verrijkt met vier dochters.

In 1988 nam hij het beroep aan van de Hervormde Gemeente Sassenheim. Hier heeft hij gewerkt totdat hij in het jaar 2000 emeritaat ontving. Dat hij en Klazien intussen goed geworteld waren bleek wel uit het feit dat zij ook daarna in Sassenheim bleven wonen. Hier heeft hij het verenigingsproces van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van binnenuit meege maakt. Hij heeft daar van harte aan meegewerkt, maar dat dit er toe leidde dat de historische Dorpskerk niet meer gebruikt werd voor de zondagse diensten was moeilijk voor hem en deed hem verdriet. Dat deze kerk sinds kort weer *de* Dorpskerk is geworden heeft hem dan ook goed gedaan. Dat hij nu begraven ligt aan de voet van deze oude kerk is dan ook geheel volgens zijn wens.

Geerten Vollebregt was met hart en ziel predikant. Zelf gegrepen door het Evangelie wilde hij dat graag delen met anderen en het zo



verkondigen dat mensen erdoor geraakt, wakker geschud en bemoedigd zouden worden. Hij was ook een trouwe pastor, met oprechte belangstelling voor ieder mens die op zijn pad kwam. Zonder aanzien des persoons. Hij maakte ook makkelijk contact en was sociaal vaardig. En met zijn humor kon hij soms kloven overbruggen en ijs breken. Dat toch gedurende alle jaren dat hij predikant was de ontkerkelijking doorzette, was een verdriet en een aanvechting voor hem. De laatste tijd kon hem dat soms wat somber maken en was er soms de vraag: “heb ik het wel goed gedaan?” De laatste jaren werd zijn gezondheid kwetsbaar en het laatste jaar moest hij verschillende keren opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook na de laatste opname zou hij weer naar huis mogen. Maar toen was er nog onverwacht het einde van zijn leven.

Dat hij een gewaardeerd en geliefd mens was bleek wel bij het afscheid op dinsdag 1 oktober: de Dorpskerk was geheel gevuld. De lezingen waren: 1 Korintiërs 13: 4 t/m 13 en Efeziërs 3:18 t/m 21. Het moest over liefde gaan, zeiden de dochters. Want “liefde is de rode draad in zijn leven; zo hebben wij het ervaren”.

En liefdevol waren de herinneringen die de kinderen en kleinkinderen in de dankdienst met ons deelden. Wat een geschenk als je kinderen zo over je spreken. En als de liefde van Christus zo door jouw leven en jouw vaderschap heen gestraald heeft. Dat spreekt niet vanzelf. Dat wist Geerten Vollebregt zelf maar al te goed. Zelf had hij de lezing uit Ef. 3 aangegeven: een gebed om die liefde dat eindigt met een lofprijzing: “Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe!”

Dat mogen we geloven en verwachten: ds. Geerten Vollebregt was slechts een instrument in de handen van God. Dat instrument was kwetsbaar en beperkt. Maar wat God ermee doet kan groter zijn dan wij denken en beseffen. Zo gedenken wij Gerrit Theodoor Vollebregt. Zijn gedachtenis zij tot zegen. We wensen zijn vrouw Klazien en zijn kinderen en kleinkinderen de kracht om zonder hem verder te gaan.

ds. Jan Stelwagen, Leersum

De voorzitter schrijft....



Time is going on of te wel de tijd schrijdt voort. Nog maar zo kort geleden dat de laatste ‘Op weg’ is verschenen en nu alweer doende om de bijdrage voor de komende uitgave te schrijven. De laatste uitgave 2024, de Advent- en Kerstuitgave van ‘Op weg’.

Ik vraag me wel eens af of we beseffen wat er zoal nodig is om het ‘kerkmagazine’ te laten verschijnen? Van planning, overleg, kopij schrijven, verzamelen, verwerken en opmaken. Hierna het drukwerk (op maandagmorgen vanaf 7.00 uur!), wijkindeling, wijklopers, bezorging. En dan ligt de telkens lezenswaardige kerkbrief bij u in de huiskamer (en in de Dorpskerk en Het Venster). En dit alles meerdere malen per jaar.

U heeft bemerkt dat ik verschillende duidingen gebruik voor het kerkblad. ‘Op weg’, uitgave, kerkbrief, kerkblad en kerkmagazine. Wat mij betreft een magazine, een tijdschrift met tal van lezenswaardige berichten en artikelen. Dank aan een ieder die hiermee meerdere malen per jaar doende zijn. Een belangrijke verbindende schakel voor onze kerkelijke gemeente!

En.... heeft u dat ook? Het is ook mogelijk om het kerkmagazine ‘Op weg’ digitaal te ontvangen. Maar voor mij voelt en leest het prettig als de pagina’s ‘door de handen gaan’ en de teksten van het papier worden gelezen.

Groene Kerk

Zondag 27 oktober noemde ds. Bras in de preek de ‘Groene Kerk’ in relatie tot kerkgemeenschappen, duurzaamheid en hun rol in de samenleving hiertoe. Goed beschouwd zou derhalve de ‘Op weg’ alleen maar digitaal aangeboden moeten worden aan de lezers. Complimenten voor de lezers die het kerkmagazine digitaal lezen maar... voor mij nog even niet.

Goed te lezen het bericht op de PGSamenapp van bouwpastoor en gemeentelid Henk Burger. PG Sassenheim heeft een reuzenstap gemaakt met Het Venster als het gaat om duurzaamheid. Een emissievrijgebouw en energieneutraal. Maar er kan nog meer!



Zijn er gemeenteleden die zich actief hiermee bezig willen houden? Wat zou PG Sassenheim nog meer kunnen doen als het gaat om een duurzame en groene kerkgemeente te zijn? Dat behoeven geen ingewikkelde zaken en projecten te zijn. Op de website www.groenekerken.nl zullen er ongetwijfeld tal van treffende voorbeelden worden genoemd. Tot zover en lees dit als een 'open uitnodiging' om te komen tot....?'

Tal van bijzondere zondagen

In de komende weken zijn er tal van bijzondere zondagen en erediensten. Goed beschouwd gaat er geen zondag voorbij of er is een eredienst die aandacht vraagt. De gezamenlijke diaconale dienst van zondag 10 november is al gehouden. Hierna de zondag met pastor Maurits de Ridder waarin het Avondmaal wordt gehouden. Gevolgd door Eeuwigheidszondag 24 november. Een dienst waarin ds. Tim Moll voorgaat. Zij die ons als PG Sassenheim zijn ontvallen, worden herdacht. Ook deze keer een dienst die aanspreekt, zeker voor hen die als nabestaande(n) van een overledene zijn genodigd. Hierna op zondag 1 december de dienst van verbintenis voor ds. Ellis Ezinga met ds. Hendrik Betting. Twee en drie weken later gevolgd door diensten die mede in het teken staan van het afscheid van ds. Martin Koster en ds. Marius van Duijn. Mooi te noemen is dat de dienst met ds. Marius van Duijn in het teken staat van de doop.

En dan is er de kerstnachtdienst met ds. Sietske van der Hoek en 12 uur later op Eerste Kerstdag gaat ds. Ellis Ezinga voor. En om de serie bijzondere zondagen af te sluiten de oecumenische Oudjaarsdienst in de Dorpskerk met ds. Egbert van der Weide. Er is genoeg te kiezen tot het einde van dit jaar. Maar waarom zou u kiezen? U bent immers elke zondag van harte welkom in de Dorpskerk en.... ook op zaterdag, 'Dorpskerk open'.

Afscheid en welkom

Zondag 20 oktober in de eredienst het afscheid van een vijftal ambtsdragers te weten Lumke, Jantien, Lianne, Andrea en Jaap. Welkom voor de nieuw bevestigde diakenen Peter en Elina en dat geldt ook voor de herbevestigde ambtsdragers Anke, Nel, Joan, Gert, Tewis en René. Ook voor hen die hebben gekozen om 'door te gaan' alle goeds gewenst in het werk voor de kerk. Een komen en gaan en daarbij past dankbaarheid. Dankbaarheid voor de wijze waarop zij PG Sassenheim, zeker in de dynamiek van de laatste

jaren, hebben gediend en gaan dienen. In de bijdrage van de scriba leest u er ook over. Bij zowel de eredienst als de daarop volgende vergadering van de Brede Kerkenraad is lied 970 'Vlammen zijn er vele' gelezen. Vijf coupletten voor de aftredende vijf, voor de bevestigde twee en voor de herbevestigde zes ambtsdragers, voor alle kerkenraadsleden. Goed beschouwd voor een ieder die voor en achter de schermen betrokken is bij ons aller PG Sassenheim. Ook waren er bloemen, een fraaie dospelkaars en een eikenhouten rieten stoel uit de Julianakerk voor de afscheidsnemers. Op de stoel waarop de ambtsdrager(s) in de afgelopen jaren af en toe zaten, voor in de kerk. Om thuis de herinnering te houden dat het gedane -en af en toe best wel 'nadenkende werk' - met volle inzet en liefde voor PG Sassenheim is gedaan.



*Vlammen zijn er vele, een is het licht
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, een is het licht,
wij zijn een in Christus.*

Bezoek classis Zuid Holland Noord

Als bekend is de landelijke PKN opgedeeld in classicale regio's. PG Sassenheim maakt onderdeel uit van de classis Zuid Holland Noord. PG Sassenheim krijgt bezoek van classispredikant ds. Mark van Pelt. Een bezoek met een meervoudig doel waarin o.a. over de hierna volgende aspecten wordt gesproken.

Vragen naar de welstand van de gemeente. Wat gaat voorspoedig, wat hapert? Welke ontwikkelingen zijn er de laatste jaren? Wat betekent het voor de gemeente dat zij belijdt dat Jezus Christus Redder is?

Tevens de vraag naar de welstand van de Kerkenraad. Wat zijn de vreugden en wat zijn de moeiten? Hoe staat het met de roeping tot het ambt? Kan het geloof worden behouden? Wordt er iets van God bemerkt? Welke beleidsmatige keuzen worden gemaakt? Wat gaat door, wat wordt vernieuwd en waar gaat PG Sassenheim mee stoppen? En de toekomstverwachting? Hoe zal de gemeente er over dertig jaar uitzien zien? En wat betekent dat voor het beleid nu? Wat bepaalt de toekomstverwachting?

Kortom vragen om over na te denken en dat geeft ook aan dat een dergelijke bezoek enige voorbereiding vraagt.

Consulentschap

Sinds kort is ds. Rianne de Reus uit Warmond als predikant consulent PG Sassenheim voor het beroepingswerk. Tot ruim een jaar geleden was ds. Wim Zaagsma uit Hillegom consulent predikant. Totdat een ernstige ziekte hem beperkte in zijn werk. Onlangs is ds. Zaagsma overleden. Vervolgens werd ds. Marius van Duijn consulent predikant en hij heeft dit overgedragen aan ds. Rianne de Reus. Kerkordelijk is het uitgangspunt dat in een Kerkenraad alle ambten aanwezig zijn. Wanneer een gemeente vacant is dan behoort er een consulent te zijn. Als tweede is er de beschreven taak van de begeleiding in het beroepingswerk.

De consulent is niet inhoudelijk betrokken bij dit werk maar ziet erop toe dat de gehele procedure correct verloopt. En niet onbelangrijk: de consulent is het aanspreekpunt voor de Beroepingscommissie als zich vragen aandienen, bijvoorbeeld vragen van kerkordelijke aard.

Namens PG Sassenheim wordt ds. Rianne de Reus alle goeds gewenst in haar werk voor de kerkelijke buurgemeente PG Sassenheim.

100 Jaar Havenkerk

Op de website wordt gelezen: Op donderdag 30 oktober 2024 bestaat de Havenkerk in Sassenheim 100 jaar!



Op 30 oktober 1924 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk in Sassenheim opgericht door een aantal inwoners, die eerder naar de kerk in Lisse gingen en graag een zelfstandige plaatselijke kerk wilden. Dat belang van een plaatselijke kerk delen wij nog steeds en we zoeken in samenwerking met andere kerken naar wegen om dat ook in de toekomst vorm en inhoud te blijven geven. In 2005 kreeg de kerk de naam Havenkerk Sassenheim. Passend bij het toen net ontwikkelde Voorhavenkwartier (2003) en de nabijgelegen Oosthaven en symbool waarvoor de kerkelijke gemeente staat. Een plek waar de liefde en het kruis van Christus centraal staan en mensen beschutting kunnen vinden in een woelige wereld. Er wordt niet alleen in dankbaarheid terug gekeken, maar er wordt zeker ook gericht op de toekomst. Het jubileumjaar '100 jaar Havenkerk' start zondag 10 november 2024 en wordt 13 september 2025 afgesloten tijdens Open Monumentendag 2025. De Kerkenraad PG Sassenheim heeft een uitnodiging ontvangen voor de kerkdienst -de start van het jubileumjaar-

op zondag 10 november en was ik daarbij vertegenwoordigd. Er is een felicitatiebrief overhandigd met daarbij het aanbieden van de bloemen voor twee erediensten in de Havenkerk.

Dat 'onze' Christelijk Gereformeerde broeders en zusters van de Havenkerk in het komende jaar een gezegende jubileumviering zullen hebben, dat wensen we hen toe.

Huwelijksjubilea

In de afgelopen periode bemerkte ik dat het moeilijk is te weten wanneer bijzondere huwelijksjubilea plaatsvinden. En met bijzondere huwelijksjubilea worden sowieso bedoeld de echtparen die 60, 65 of 70 jaar (of nog langer) met elkaar lief en leed hebben gedeeld. Trouwdata zijn niet (altijd) bekend in het LRP systeem (kerkelijke administratie). En als het bekend is dan wordt dit veelal of vanuit het echtpaar zelf of vanuit de Pastoraatsgroep 80+ aangedragen. Maar het gebeurt ook dat dit niet bekend is. Of het echtpaar wil dit in anonimiteit alleen in eigen kring vieren. Mocht u een bijzonder huwelijksjubileum vieren en u wilt dit in dankbaarheid delen met de kerkelijke gemeente dan kunt u dit kenbaar maken aan de scriba, predikant of aan uw contactpersoon van de pastoraatsgroep(en). Dan zal er - met uw goedvinden - aandacht zijn voor uw huwelijksjubileum. In de Zondagsbrief, in de mededelingen, in het gebed van de predikant of anderszins.

Gebedsgroep

Tal van gemeenteleden hebben wel eens (of gaan) een kaart ontvangen van de Gebedsgroep wanneer er ziekte is, een operatieve ingreep zich aandient of zomaar voor een steuntje in de rug. Mijn vrouw Henny mocht kaarten in het verleden ontvangen en dat gold ook voor mezelf.

Twee weken geleden (opnieuw) een kaart in de brievenbus. Er is een gezegde dat zegt 'dat doet een mens goed' en dat is ook werkelijk zo. De kaart staat op de kast en dagelijks lees ik de bemoedigende tekst en gedicht met als laatste couplet:



*Ik bid dat God een wonder doet
en elk moment dichtbij zal zijn
en dat je straks, misschien met pijn
toch zeggen zult: De Heer is goed!*

Zomaar een voorbeeld van het mooie liefdevolle werk dat -veelal achter de schermen- op het kerkelijk erf plaatsvindt. Biddend met aandacht voor anderen, voor hen die het moeilijk hebben. Dank jullie wel Gebedsgroep, het voelt en doet goed.

En wat mijzelf betreft. Na de eerste (linker) knie, nu de (rechter) knie. Bij het verschijnen van deze 'Op weg' is de knieprothese, bestaande uit twee metalen (titanium) delen en het kunststof (polyethyleen) glijvlak, geplaatst. Hoewel, je weet maar nooit. De geplande ingreep op 8 november werd op de dag van de operatie een week later en verplaatst naar 14 november. Wat volgt is de revalidatie en dat is wel een 'dingetje'. Geduld en discipline is een schone zaak dus op weg naar mobiliteit de komende weken.

Gemeenteavond

Donderdag 28 november wordt er een gemeentemiddag en -avond gehouden. Een gemeentevond waarin de Diaconie u zal bijpraten over hun begroting 2025 in relatie tot de bijzondere diaconale doelen en het jaarplan 2025. En met u in gesprek zal gaan over het blijvend hoge bedrag dat de Diaconie als reserve heeft. Wat zou een goede bestemming hiervoor zijn? Ook is er de gelegenheid om in te gaan op vragen van gemeenteleden. Tevens wordt de uitslag van de gehouden stemming 'keuze liturgisch centrum' met u gedeeld.

Wist u dat....

** Het Venster*

Het Venster niet alleen op zondag maar met name doordeweeks volop wordt gebruikt, (veel) meer dan bij de opstart april jl. was bedacht. Kerkelijke activiteiten, externe verhuur, vergaderingen, cursussen en condoleances. En nog meer. Met dank aan de vele helpende handen die Cees en Hans ten dienste zijn.

** Klus Groengroep*

Er wordt nagedacht over een 'klus-groengroep'. Een groep van enkele vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen veelal rond Het Venster. Bijhouden van het groen, (herfst)blad ruimen nabij Het Venster en in de parkeergarage, aanvegen van de parkeergarage, schoonhouden van het terras, etc. Kortom veelal het buitenwerk en waar nodig het binnenwerk.

Zo'n drie of vier vrijwilligers die beginnen met een kop koffie, een praatje en vervolgens een uurtje (of meer) doende zijn op een doordeweekse ochtend of middag. Het is goed te noemen dat

voor het binnenwerk al een aantal vrijwilligers actief is. Wie heeft er interesse? Hoor wel van u of vraag info bij Cees Faber.

** Geslaagde inloop*

Zondagmiddag 20 oktober, de inloop in Het Venster voor 20 tot 50 jarigen en tal van kinderen. Wat een mooi en geslaagd initiatief, voor herhaling vatbaar! En zoals ik al heb genoemd in de PGSamenapp, de uitspraak van Cruijff 'vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt'!

** Liturgisch centrum*

Voor de stemming 'liturgisch centrum' is een flink aantal stemmen binnengekomen, zowel online als middels de stemformulieren. In de vergadering van de Kleine Kerkenraad (7-11-2024) is het resultaat van de stemming besproken. Tijdens de gemeentemiddag en -avond verneemt u er meer over, als hiervoor genoemd.

** Maaltijd & Gesprek*

Verschillende gemeenteleden hebben maandagavond 4 november bezoek gehad van twee catechisanten (Maaltijd & Gesprek) met als onderwerp gastvrijheid. Na het gezamenlijk eten in Het Venster gingen de jongeren twee aan twee op



pad met vragen als 'waarom is gastvrijheid zo belangrijk', 'hoe vult u dat zelf in' en 'welke gastvrijheid heeft u ooit verrast'. Mooi dat ds. Martin Koster, geassisteerd door een lid van de Kerkenraad, op deze wijze de trouwe groep jonge gemeenteleden ook dit najaar in een drieluik van avonden met de catechese 'Maaltijd & Gesprek' doende is geweest. En er is al geschakeld met ds. Sietske van der Hoek opdat dit vanaf 2025 doorgang blijft vinden.

** Huiskringen*

De vijf huiskringen zijn ook weer gestart. Drie kringen zijn gestart in september gevolgd door twee kringen eind oktober, begin november. Mooie avonden (van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur) op de thuisbasis waarin ontmoeting en met elkaar nadenken en spreken over gelezen Bijbelverhalen centraal staan. Schroom niet om aan te sluiten; er is nog plaats bij de kringen!

** Lichtjesavond*

Heeft u de 'Lichtjesavond', zaterdag 16 november bezocht? De voorbereidende PG Sassenheim en Havenkerk werkgroep, op initiatief van de Diaconie, heeft er werkelijk een sfeervol en inspirerend gebeuren van gemaakt. Met sfeerverlichting, brandende fakkels, brandende graflicht-

jes, waxinelichtjes en nog meer langs de paden en bij de graven. Het lichtschijnsel geeft een warme sfeer van rust, herdenken en herinneren aan hen die ons zijn overleden. Mooi dat dit initiatief - waarmee vorig jaar voorzichtig is begonnen - al is (door)gegroeid tot de nu gehouden lichtjesavond.

* *Start ds. Ellis Ezinga*

Vanaf maandag 25 november gaat ds. Ellis Ezinga starten in onze gemeente. In de eerste weken wordt gestart met een introductieprogramma -kennismaking en gesprekken met verschillende kerkelijke disciplines- opdat ds. Ezinga (snel) bekend zal raken met het 'hoe en wat' in onze kerkelijke gemeente. Gevolgd door de dienst van Verbintenis, zondag 1 december. Namens de Kerkenraad en gemeenteleden wordt ds. Ellis Ezinga een gezegende start van haar werk -gericht op het ouderenpastoraat- voor PG Sassenheim gewenst. Dat zij een mooie en dankbare tijd mag ervaren in Sassenheim.

Tot slot

De tijd van Advent nadert evenals de 'feestmaand' die december heet. Voor tal van ons een bijzondere maand. Een maand van 'samen met elkaar'. Met het gezin en familie Sint & Piet 'beleven'. Strooit u ook wat lekkers in een of andere hoek? De dagen voor Kerst met tal van kerstactiviteiten. Gevolgd door het vierende gedenken van de geboorte van Christus, Gods Zoon. Tal van ons gaan naar de kerk en voor tal van mensen zijn het 'gewoon' vrije dagen met extra bezoek aan supermarkt en warenhuis. Of een combinatie van die twee. Hierna 2024 afsluiten en 2025 tegemoet zien. Wat het ook gaat worden, namens de Kerkenraad wens u ik u Gezegende Kerstdagen toe, een feestelijke Oud & Nieuwviering en een Voorspoedig Gezond 2025. Het ga u allen goed en afsluitend met het refrein van Lied 1002:



*Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan.
De toekomst die is aangezegd,
Moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.*

Kees de Jong

Doe de lichten aan

*Doe de lichten aan
tegen alle duister in*

*Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten*

*Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit*

*Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in*

*Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.*

*Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.*

Marinus van den Berg

Bedankt



Hartelijk dank!

Lieve mensen, nog maar nauwelijks begonnen in jullie midden, moest ik alweer stoppen omdat er een galblaasoperatie tussendoor kwam. Beetje gepland, beetje onverwacht.

En toen kwam er een lawine van kaartjes en lieve berichtjes en ook nog de bloemen uit de kerk! Heel hartelijk dank!

Sietske van der Hoek

*Advent is verwachten
Advent is verwachten,
bidden en doen
om met Kerstmis
een stap dichterbij Hem te zijn
die kwam en die blijft komen.*



Nu-hier-dan-daar predikant

Bij schrijven van dit stukje is het half november en komt mijn afscheid van jullie, uw gemeente nu echt dichtbij. Tot nu toe en tot eind november ben ik nog steeds dagelijks bereikbaar, op de woensdagen aanwezig in Sassenheim voor bezoekwerk etc., coördineer de uitvaartverzoeken en ben rondom overlijden van gemeentelieden uw aanspreekpunt. Eén en ander geschiedt uiteraard in samenwerking en overleg met collega ambulant predikant ds. Sietske van der Hoek.

In de laatste week van november gaat collega Ellis Ezinga als vaste predikant in Sassenheim aan het werk en zal ik mijn werkzaamheden overdragen in overleg met haar en met ds. Van der Hoek. En met u zie ik uit naar de verbintenis van ds. Ezinga aan jullie gemeente op zondag 1 december!

Met de groep jongeren van Maaltijd & Gesprek hebben we op 25 november onze laatste maandagavond bijeenkomst. Binnen

het thema Gastvrijheid hebben de jongeren inmiddels interviews afgenomen en gaan we die laatste keer o.l.v. Kees van Nieuwkoop kerstbroden bereiden. Tijdens de kerkdienst van 15 december (ook het afscheidsmoment) hopen we van ons thema te kunnen laten horen en aansluitend in Het Venster iets te laten proeven.



Begin december zal er een afrondend gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter en de scribe van de Kerkenraad en ondergetekende. In de volgende 'Op weg' hoop ik, met het afscheid achter de rug, nog één keer iets te schrijven als uw -dan gewezen- ambulant predikant.

Martin Koster, ambulant predikant

tel: 070 4065871

e-mail: m.koster@kpnplanet.nl

Bedankt



Beste mensen,

Ieder, die de moeite nam om een kaart en postzegel te kopen of de kaart gewoon door de bus gooide, dankjewel. Het heeft mij in de moeilijke periode in het voorjaar blij gemaakt. Meeleven en attenties doen héél véél. Nogmaals dank, ook voor de kaarten vanaf het vakantieadres, zelfs één uit de Ardennen. En niet te vergeten het prachtige boekje van u als gemeente met de hartelijke groet uit de kerk. Het heeft twee weken (met zorg een aandacht) gestaan.

Het is een lange pijnlijke weg geweest, wat begon met een pijnlijke rib (de 11^e rechts) en verder veel tegenslag. De morfine heeft zijn werk gedaan, nu de ontwenningverschijnselen en die zijn niet fijn. Het gaat redelijk nu. Nogmaals veel

dank voor alle aandacht en medeleven. Maar bovenal dank ik mijn Hemelse Vader voor Zijn genade, liefde en nabijheid. Hopelijk tot ziens in de kerk.

Lieve groet,

Greet Broekstra-Polderman

PS van de redactie: Dit bedankje had in een vorig kerkblad al geplaatst moeten worden. Vanwege een nieuw postvak in Het Venster was dit berichtje aan onze aandacht ontsnapt.

Bernardus

geestelijke verzorging *Marente*



Het over een andere boeg gooien!

Het is al weer even geleden dat ik bevestigd ben als ouderling met een bijzondere opdracht voor mijn werk bij Marente. Graag geef ik u een update van mijn werkzaamheden.

De ander ontmoeten is een van de dingen die ik het meest doe in WZC Bernardus. Iedere bewoner of bewoonster heeft zijn of haar eigen verhaal en geschiedenis. Vaak kijken we in gesprekken terug op het leven en staan we stil bij punten die belangrijk zijn of waren. Ouderen kunnen met plezier of met gemengde gevoelens terugkijken. Ouder worden is soms lastig. Veel bewoners die ik spreek krijgen moeite met het leven omdat het zinloos voelt. 'Alsof je niet meer meetelt.'

Laatst mocht ik voorgaan in de Bernardus en hebben we stil gestaan bij Johannes 21 vers 5. Jezus verschijnt, na zijn opstanding uit de dood, aan het meer van Galilea. Hij ziet zijn discipelen vissen, maar zij herkennen hem niet. Dan vraagt Jezus: 'Hebben jullie iets te eten, jongens?'. De discipelen moeten gefrustreerd antwoorden met: 'Nee'. Ze hadden die nacht niets gevangen en konden niets aanbieden. Dat gevoel van niets kunnen bieden is een gevoel dat veelal leeft bij ouderen. Ik ga achteruit. Ik ben een last voor mijn kinderen. Wat voeg ik nog toe? Jezus laat het er niet bij zitten en zegt: 'Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip.' De discipelen gooien het net aan de andere kant uit en hebben direct beet.

Laatst sprak ik een bewoner die vertelde dat hij nog iedere dag bidt voor zijn kinderen, personeel van de instelling en voor de kerk. Hij was op die manier heel betrokken bij de wereld om zich heen. Ouderen zijn van veel betekenis en hebben nog veel te bieden. Wanneer ze soms denken: 'Ik voeg niets toe',



dan gaan we daarover in gesprek en luister ik naar hun verhaal. Vaak vraag ik altijd wat ze nog wel kunnen en waar ze nog wel van betekenis

(kunnen) zijn. Verassend zijn dat vaak best veel dingen. Soms moeten we het over een andere boeg gooien om dat te zien, net als de discipelen.

Het is een mooie uitdaging om samen met ouderen te kijken wat ze wel kunnen en hoeveel ze nog van betekenis zijn.

Dit was een korte greep uit mijn werk. Heeft u vragen? Mail me gerust.

Hartelijke groet,

Jan Joost Snoek

e-mail: janjoost.snoek@marente.nl



Bedankt



We vonden het erg fijn om zoveel lieve reacties en felicitaties te ontvangen ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijksjubileum.

Hartelijk bedankt!

Helen en Gérard Verkuijl

Kerstmiddag

Uitnodiging voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder



Het College van Diaakenen zal ook dit jaar weer een Kerstmiddag voor u organiseren. Wij doen dit in samenwerking met de Havenkerk.

De datum is woensdag 11 december en deze Kerstbijeenkomst vindt plaats in het kerkelijk centrum Het Venster. Wij nodigen gemeenteleden van 75 jaar en ouder hiervoor van harte uit. Is uw partner jonger dan 75 jaar, dan is hij of zij vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Vanaf 14.15 uur staat de deur van Het Venster open en wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. Tot 14.45 uur is er dan gelegenheid om koffie en thee te nuttigen met wat lekkers en om 15.00 begint de liturgische viering. Daarna heeft u gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Tussen 16.30 en 17.00 uur sluiten wij de middag af.

Wilt u naar de Kerstbijeenkomst komen? Vul dan het onderstaande strookje in. U kunt daarop ook aangeven of u opgehaald en thuisgebracht wilt worden. Tevens vragen wij u aan te geven of

u andere mensen kunt ophalen en wegbrengen. Het strookje kunt u tijdens een kerkdienst in de collectezakken bij de uitgang doen. U kunt ook e-mailen of bellen naar één van de hieronder genoemde diaakenen.

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 1 december, wij willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Wij hopen u op 11 december welkom te mogen heten in Het Venster, zodat we met elkaar een fijne samenkomst hebben in de aanloop naar het Kerstfeest.



Namens het college van diaakenen,
Jaap de Ruijter tel. 21 02 89

• j.a.l.deruijter@kpnmail.nl

René Eikelenboom tel. 23 05 29

• eikelenboom.vdlee@kpnmail.nl

Gert Lutjeboer tel. 06 83 78 15 26

• Arktek@live.nl

Els Luijk tel. 06 18 08 26 68

• elsluijk1@versatel.nl

Ik kom / wij komen graag naar de Kerstmiddag op woensdag 11 december in Het Venster

Naam:

Adres:

Tel. :

Aantal personen:

Ik/wij willen worden gehaald en gebracht: ja/nee

Ik/wij willen mensen ophalen/wegbrengen: ja/nee

Dit strookje kunt u tot uiterlijk 1 december inleveren bij een van de hierboven genoemde personen, in de collectezak of u kunt op andere wijze laten weten dat u wilt komen.

Lichtjesavond

Als 'Op weg' uitkomt is Lichtjesavond geweest en als ik dit schrijf moet het nog komen.

We zijn dus volop bezig met de voorbereidingen. Lichtjesavond, in vele dorpen en steden al een jaarlijkse traditie om je dierbaren te gedenken. Hier in Sassenheim op ons kerkhof rondom de Dorpskerk voor het eerst.

Met een paar leden van de Diaconie zijn we dit initiatief begonnen naar aanleiding van het jaarplan PGS 2024. Maar de Diaconie kan dit niet alleen, vandaar een oproep in de kerkapp. Hier kwamen veel reacties op om te helpen. Dat was erg fijn.



Alles loopt nu, de posters hangen in de winkels. Er is een organist en een koortje aanwezig in de Dorpskerk. Er liggen gedichten klaar om voor te lezen en mee te nemen. Kaarsen voor de graven zijn binnen. Lampjes op het kerkhof hangen en fakkels kunnen branden.



En nu maar afwachten of er mensen komen die dit willen meemaken en ervaren. We hopen met elkaar op een mooie avond, met ruimte voor aandacht en bezinning.

Namens de Diaconie en werkgroep lichtjesavond,

Mariska Hofland



Kerkenraadsberichten

De afgelopen periode kwam de Kerkenraad meermalen bijeen. Op 24 oktober kwam de Brede Kerkenraad bijeen. Het eerste deel van de vergadering stond in het teken van bijpraten van alle aanwezige kerkenraadsleden over onderwerpen die op dit moment binnen onze kerk spelen. Dat betreft onder meer het proces van vervreemding van de Julianakerk en enkele procedures waarmee we te maken hebben. Ook is hier gemeld dat we overstappen op het digitaal archiveren van alle relevante documenten. Het plan is om hier vanaf 2025 mee te starten.

Vervolgens werden de bevestigde diakenen Elina Poot en Peter Reehoorn welkom geheten. Daarna werd stilgestaan bij de ambtsdragers die zijn of nog worden herbevestigd, te weten Gert Stad, Anke Zandbergen, Joan Westerman, Tewis

Zandbergen. René Eikelenboom en Nel van Starckenburg. Door de voorzitter wordt hen nog een goede nieuwe periode toegewenst, waarbij hij opmerkte dat enkele herbevestigde ambtsdragers het voorbehoud hebben gemaakt om per jaar te bekijken of ze hun ambtswerk voortzetten.

Ten slotte werden de aftredende ambtsdragers Lianne Brugman, Jaap Betting, Lumke Arentshorst, Jantien Doolaard en Andrea Knight elk bedankt met een persoonlijk woord door voorzitter Kees de Jong.

De Kleine Kerkenraad kwam in oktober en november bijeen. In oktober is ook gesproken over de stand van zaken rond de vervreemding van de Julianakerk. Verder is gesproken over de invulling van de Kerstmorgendienst. Daarin gaat

ds. Ellis Ezinga voor en daarin zal ook aandacht voor de kinderen zijn.

Aan de orde kwam ook het onderwerp niet-bijdragende gemeenteleden aan Kerkbalans. De afgelopen jaren is vanuit het College van Kerrentmeesters een aantal keren een groep ingeschreven gemeenteleden benaderd waarvan bleek dat ze drie of meer jaren achtereen geen bijdrage hebben betaald aan Actie Kerkbalans en andere acties, zoals de Solidariteitskas. Hiertoe zijn in het verleden twee brieven opgesteld met de vraag of deze gemeenteleden willen betalen of zich willen laten uitschrijven. De brieven zijn besproken en vastgesteld werd dat deze voor aanpassing vatbaar zijn. Tevens is gevraagd om nog in dit proces een moment van persoonlijk contact in te bouwen. Op die manier wordt er met de grootste zorgvuldigheid bepaald of gemeenteleden uitgeschreven kunnen worden. In de vergadering van 7 november is hierover verder gesproken. Besloten is dat de tekst van de brieven kritisch bekeken gaat worden door enkele personen met kennis van zaken en dat een persoonlijk gesprek in het proces nodig is. Pas na Actie Kerkbalans 2025 zal dit worden uitgevoerd.



In november kwam ook de uitslag aan de orde van de stemming over het liturgisch centrum in de Dorpskerk. Gezien de duidelijke uitslag is besloten die optie uit te voeren. Tijdens de Gemeentebijeenkomsten op 28 november 2024 (zie elders in 'Op weg') volgt een toelichting op dit punt.

Ook zal op die avond Team Diaconie een toelichting geven op hun Jaarplan 2025. Kern van dit plan is om, vanuit het voornemen om een missionaire gemeente te zijn, activiteiten te ontplooiën die dat vanuit diaconaal perspectief vorm en inhoud te geven.

Ook is gesproken over een voorstel van de Commissie Liturgie & Vieren om het schelpen- en kruisjesbord in de Dorpskerk te handhaven. De commissie heeft tal van andere varianten uit kerken in den lande bekeken, maar stelt vast dat er op dit moment te weinig ruimte in de kerk is om andere varianten neer te zetten. Wellicht verandert dit na de herinrichting van de Dorpskerk.

Arie Dwarswaard, *scriba*



Bedankt

Een ieder die met ons meegeleefd heeft vóór, tijdens en na de uitvaart van onze 'Geerten' willen wij als gezin heel hartelijk dank zeggen. Het is bijzonder te mogen ondervinden dat wij ons gedragen voelen door u als gemeente welke Geerten zo dierbaar was.

Dat voelt als heel bijzonder en daarvoor zijn we zeer dankbaar.

Met de kracht van onze Hemelse Vader hopen wij alleen verder te gaan mede omringd door u allen.

“Adieu”, met deze groet nam Geerten afscheid.

Met vriendelijke groeten,

Klazien Vollebregt,
kinderen en kleinkinderen.

De laatste vreugden van het leven
zijn stiller
maar ook voller en dieper.

(Phil Bosmans)

prikbord

Gemeentemiddag en -avond

Nog juist voor de drukke decembermaand wordt een gemeentemiddag- en avond gehouden in Het Venster op donderdagmiddag en -avond 28 november om 'bij te praten'. De Diaconie informeert u over de begroting '25 in relatie tot de bijzondere diaconale doelen en het jaarplan 2025.

En zal met u in gesprek gaan over het hoge bedrag dat de Diaconie als reserve heeft. Wat zou een goede bestemming hiervoor zijn? Ook is er de gelegenheid om in te gaan op vragen van gemeenteleden. Tevens wordt de uitslag van de gehouden stemming 'keuze liturgisch centrum' met u gedeeld.

Het programma is als volgt:

- Diaconie, begroting en jaarplan 2025
- Uitslag stemming liturgisch centrum
- Vragen van gemeenteleden

's middags: 14.00-15.30 uur

's avonds: 20.00-21.30 uur



Namens de Kerkenraad,

Kees de Jong, Arie Dwarswaard

Open Kerk op zaterdag

op 30 November kunt u komen zingen met Crescendo van 15.00-16.00 uur in de Dorpskerk

Kerstevangelie Schilderen

op zaterdag 14 december om 13.30 uur in Het Venster. Vooraf aanmelden bij ds. Sietske van der Hoek e-mail sietske.vdh@icloud.com

Adventsproject

Help jij me hopen?

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. Dat doen we niet alleen: samen delen we onze hoop. We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. En niet alleen mensen doen dat: ook de bomen kunnen ons helpen om vooruit te kijken. (Want zij laten zien dat de lente komt.)

Het thema van deze adventstijd is: Help jij me hopen? We horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en we delen onze hoop met elkaar. Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud helpen we elkaar hopen.



Kinderdienst

Pastoraatsgroep 20+

Terugblik instuif borrel 20-50 jarigen

Op 20 oktober is een borrel georganiseerd in Het Venster voor alle gemeenteleden tussen de 20 en 50 jaar oud. Vanuit onze kerkelijke administratie zijn alle ingeschreven huishoudens benaderd met een brief en een flyer. Een uitnodiging om 'ge- woon' weer eens langs te komen.

De leeftijden binnen deze 'doelgroep' liggen een eind uit elkaar, of je nu begin twintig bent, of tegen de vijftig aanloopt, daar kan een hele generatie tussen zitten. Daar zijn we ons van bewust, maar deze brede leeftijdscategorie is een beetje uit nood geboren. Al jaren is er geen ouderling 35-50 jaar, en ook de leeftijdsgroep die daar onder zit is een aandachtspunt. Vanuit de Jongerenraad is toen besloten: laten we de leeftijd dan naar de 20 brengen, kijken wat dit kan opleveren.

Maar eerst een stapje terug: een aantal van ons zijn een paar maanden geleden bij elkaar gekomen om te kijken wat wij eigenlijk zelf zouden willen. Wij zijn allemaal in de dertig/begin veertig en nu we over zijn



naar de Dorpskerk en Het Venster voelen wij ook de behoefte weer bezig te zijn met iets anders dan de verhuizing en alles wat daarbij kwam en nog komt kijken. Dus wat willen we nu eigenlijk? En daar kwamen we snel op uit: met elkaar op dít moment op een fijne manier kerk-zijn. Al snel kan er vaak gesproken worden over 'jullie zijn de toekomst en de toekomst van onze kerk-gemeenschap ligt in jullie handen'. Dit klinkt en is ook te zwaar om op onze schouders te dragen. Dus dat hebben we besproken: Ons doel is niet om de kerk te redden, maar om te kijken op welke manier wij met elkaar kerk zouden willen zijn. Dat geeft lucht in plaats van verkramping en zelfs misschien wel frustratie. En natuurlijk valt dit ook samen met 'de toekomst', maar het redden van deze kerk ligt niet in onze handen. Wat wél in onze handen ligt, is het vinden van manieren waarop we met de kerk en ons geloof bezig willen zijn, en het zou fantastisch zijn als dit leidt tot meer betrokkenheid van andere leeftijdsgenoten. We hebben een enquête opgesteld om precies daar naar te vragen: Wat is de behoefte eigenlijk van andere gemeenteleden

binnen deze leeftijdsgroep? Is er sowieso behoefte aan meer of iets anders? En zo ja, hoe kunnen we met elkaar werken om te bouwen aan een kerkgemeenschap waar wij ons ook thuis voelen, ons zelf terug zien en passie en liefde voor voelen?

Want de neiging ligt bij een samenkomst als 20 oktober al snel bij: Hoe véél mensen gaan er komen? Tellen dus. Maar is het niet belangrijker om te wegen, in plaats van te tellen? Om eerst een fijne fundering met elkaar te leggen met oprecht en echt contact, in plaats van alleen maar focussen op het tellen. Maar natuurlijk is het uiteindelijk wel fijn dat er toch nog meer mensen aanwezig waren op de borrel dan dat zich hadden aangemeld. Dus stiekem is er wel geteld en waren we zeer blij met de opkomst ;) Met over de 40 volwassenen, 20 kinderen en daarnaast nog een heel aantal mensen die wel hadden willen komen maar niet konden op die dag. Van begin twintigers tot begin vijftigers: het was gezellig, met een drankje, een hapje, spelletjes en veel praatjes hier en daar. En wat is Het Venster dan een prachtige locatie om dit doen, ook dat geeft lucht en energie! Voor herhaling vatbaar dus. Eerst het contact, daarna de verdieping, dat komt wel. Steen voor steen.



Binnenkort zitten we weer bij elkaar. We weten nog niet eens hoe we onszelf noemen? Een werkgroep? Een kerngroep? Een pastoraatsgroep? Of moeten we een andere naam gaan bezigen? We nemen de tijd (in onze drukke levens) om hier over na te denken en volgende bijeenkomsten te organiseren. Om toch al die ingeschreven mensen die níet zijn geweest proberen nogmaals te bereiken. Ons 'werkgroepje', zoals ik het nu toch maar noem, bestaat voornamelijk uit dertigers. Als er twintigers en veertigers zijn die het ook leuk vinden hier over

mee te denken of om een keer iets te organiseren, neem dan contact met ons op via Andrea
e-mail aknightzwaan@gmail.com
tel: 06-505 05 518

Namens ons,

Eline Eenkhoorn, Jantien Reijers-Dolaard,
Daan Kruik, Maaïke den Heijer,
Mark de Lange en Andrea Knight-Zwaan

Advent

*Advent beleven
is eigenlijk niets anders dan
'groeien naar het licht'
Het is uitzien naar de komst van Jezus,
die het Licht van de wereld
wordt genoemd.
Vier weken lang mogen wij open komen
voor het Licht dat ons op zoek laat gaan
naar het mooiste in onszelf,
naar onze eigenlijke bestemming,
naar het antwoord
op onze diepste levensvragen.*

Nikolaas Devynck

Pastoraatsgroep 50+

Rondleiding Boerhaavetuin

Op zaterdag 5 oktober waren we te gast in de Boerhaavetuin in Voorhout. Het weer werkte mee, we waren met ruim twintig belangstellenden terwijl Arie Dwarswaard ons mee nam in de voetstappen van Herman Boerhaave.



Het Boerhaavehuis zelf was helaas niet te bezichtigen maar de rondleiding door de tuinen vergoedde veel. Wel wist Arie het een en ander te vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de oorspronkelijke pastoriewoning uit het midden van de zeventiende eeuw.

De oorspronkelijke tuin werd rond het begin van de twintigste eeuw grondig opgeknapt en werd destijds beschreven als een lustoord. Een deel van de tuin was toen ingericht als boomgaard, een ander deel als groentetuin waarbij we nu ook nog konden genieten van de oude lindenberceau (looflaan) van bijna 60 meter die een goede beschutting bood bij de felle zon. Ook tijdens de rondleiding konden we dit fenomeen beoordelen. De zon kwam er niet doorheen.

Arie is een geboren verteller en weet heel veel over de botanie maar niet minder over de geschiedenis. Van de bijzondere mens Herman Boerhaave en wat hij heeft betekend.

Inmiddels is het beheer van de tuinen in handen van de Stichting Het Boerhaavehuis en wordt het onderhoud uitgevoerd door een groep vrijwilligers (wie van tuinieren houdt is van harte welkom) die wekelijks aanwezig is.

Een prachtig onderdeel van de huidige tuinen is de kruidentuin met veel kruiden waar we vandaag de dag nog gebruik van maken.

Later in Het Venster vertelde Arie nog meer over Herman Boerhaave en liet hij een aantal (originale) historische boeken zien. Prachtig!

Herman Boerhaave, de wetenschapper die op oudejaarsdag 1668 werd geboren, was buitengewoon begaafd als arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Bekend docent en een van de bekendste mannen van Europa. Hij werd 70 jaar en is begraven in de Pieterskerk in Leiden.

Wat ik persoonlijk buitengewoon boeiend vind van deze vorm van kennis opdoen en notabene door eigen gemeenteleden verzorgd, is dat ik er reuze nieuwsgierig van word en thuis ga googelen. Zo gaat de mens Herman Boerhaave nog meer voor me leven.

Arie, nogmaals heel veel dank en laten we ons zijn levensmotto: 'Simplex sigillum veri' eigen maken. Eenvoud is het kenmerk van het ware.

Pastoraatsgroep 80+

De Verhalenkist, een reis terug in de tijd

Op woensdagmiddag 23 oktober maakten ongeveer vijftig 80+ gemeenteleden onder de bezielende leiding van 'Mien, de werkster' een reis terug in de tijd. 'Mien' heet in het dagelijks leven Petra Harland en is afkomstig uit Wassenaar.

Voordat 'Mien' haar verhalenkist opende, werd zij met een gedicht hartelijk welkom geheten door Gerry Eenkhoorn.

In de verhalenkist trof 'Mien' veel oude voorwerpen aan, die zij op zolder had gevonden. Elk voorwerp vormde een herinnering aan onze kindertijd en kende een eigen verhaal.



Zo vond 'Mien' in haar kist een blikopener. De scherpe punt van de blikopener wordt naast de rand in het deksel van het blik gestoken; het uitsteeksel wordt op de rand geplaatst en met een wipbeweging wordt het deksel losgesneden. Ook trof 'Mien' een pan in de kist aan waarin draadjesvlees urenlang op een petroleumstel heeft staan sudderen. Wanneer zo'n pan vanwege het vele gebruik kapot was gegaan werd deze gerepareerd met.... asbest.

De voorwerpen en de bijbehorende verhalen waren heel herkenbaar en ontlokten bij de aanwezigen een regelmatig 'O, ja'. Iedereen genoot met volle teugen en aan het eind van de reis terug in de tijd, ontving 'Mien' een dankbaar applaus.

Tenslotte werd de middag onder het genot van een hapje en een drankje afgesloten. Met dank aan de activiteitencommissie voor het organiseren van deze geslaagde middag.

Met hartelijke groet,

Marianne de Nooij-van Herwaarden

Uitnodiging optreden 't Joppekoor

Op woensdagmiddag 18 december om 14.30 uur is er opnieuw een optreden van het Warmonds 't Joppekoor. Dit kerstconcert vindt voor de eerste keer plaats in de grote zaal van ons nieuwe kerkelijk centrum Het Venster, Westerstraat 8a. Het koor onder leiding van Jan van der Voet.

Naast het zingen van kerstliederen zal het koor ook een aantal andere (niet religieuze) liederen ten gehore brengen. Tijdens de pauze is er gelegenheid voor het drinken van een kop koffie of thee. Na afloop van het concert wordt bij de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.



Deze middag, georganiseerd door de activiteitencommissie van de Pastoraatsgroep 80+, is niet alleen bestemd voor de leden van deze doelgroep. Alle gemeenteleden van de PGS zijn van harte welkom om te genieten van het prachtige optreden van het Warmonds 't Joppekoor!

Namens de activiteitencommissie,

Gerry Eenkhoorn

Heel stil is het

*heel stil is het
zo stil ...
wou slechts één enkele vlinder
door grijze luchten zweven
maar aan de donkere einder
hangen slechts nevelresten
als spinnenwebben*

*vredig stil is het
zo stil
verstild...
en toch, heldere tonen
van 't slaan van klokken
die door de zondag reppen
een eerste kaars mag aan.*

Woorden hebben macht over leven en dood.

Spreekwoorden 18: 21

De verkiezingsstrijd in de VS zit er op. Trump is met overtuigende meerderheid verkozen tot de 47ste president. Journalisten en deskundigen hielden ons op de hoogte. In de aanloop zagen en hoorden we de beide kandidaten bijna dagelijks. Zij stonden centraal. Het leek vooral om hen te gaan, minder om hun programma. Een persoonlijk duel tussen een witte man en een donkere vrouw.



Donald Trump bleek in alle lagen van de bevolking favoriet, hij zal veel meer macht krijgen dan zijn voorganger ooit. Zijn invloed zal ver buiten de VS te merken zijn. Ook bij ons. Hij zal zijn stemmers van hun angst en onvrede afhelpen, denken ze. Illegale immigranten zal hij deporteren, daarvan zal hij hen 'verlossen', en boodschappen en benzine zullen goedkoper worden, hopen ze.

Hij is voor hen de Leider, de gestalte van een door God-gezondene.... Dat hij vaak onwaarheid spreekt, geweld tegen de overheid steunt enz. enz. het maakt niet uit. Zij willen een autoritaire anti-democraat als president.

Wat me het meest opviel in de verkiezingsstrijd was het taalgebruik. Vooral de woorden die Trump in zijn toespraken gebruikte: wraak, haat in het bijzonder als hij het over zijn politieke opponent had. Hij gebruikte de meest kwetsende en kleinerende woorden, schelden en vervloeken. Dat alles met maar één doel: de ander te beschadigen. Hij is voorstander van wapenbezit. Ook zijn woorden zijn ammunisie.

De Spreukendichter waarschuwt: Let op, want ze hebben dodelijke macht. Sommige woorden zijn (levens)gevaarlijk.

Dat ook veel evangelische christenen hem steunen, begrijp ik echt niet. Zij kennen toch een andere taal, de woorden die Jezus gesproken heeft. Hun geloof en hun politieke keuze horen voor veel volgelingen bij elkaar.

Op een T-shirt zag ik staan: 'Jesus is my Lord, Donald my president'. De onvrede (tegen globalisering, tegen klimaatpolitiek, tegen homorechten) die radicaal-rechts stemmen oplevert, zien we ook in Europa.

Het politieke midden verdwijnt, de extremen (partijen en groepen) winnen. Het zijn ontwikkelingen die je in veel landen ziet. Ook bij ons.

Dat geeft me het gevoel dat ik in een andere tijd terecht gekomen ben. Levenslang was ik 'van na de oorlog'. Dat lijkt voorbij. Nu niet meer. Oekraïne en Gaza zijn mijn wereld. Geweld en spanning nemen toe.

Informatie en communicatie bepalen wat we horen en zelf zeggen. De sociale media, die de polarisatie aanjagen, spelen daarbij een grote rol. Feiten doen er minder toe. Andere stemmen hebben het hoogste woord. Bijvoorbeeld Elon Musk. Hij heeft 203 miljoen volgers, hij is eigenaar van X, hij verspreidt haat en desinformatie en hij beïnvloedt verkiezingen.

Spreukendichter was geen dwaas: Woorden hebben macht over leven en dood.

Woorden hebben effect. Woorden kunnen helen en stuk maken. Kunnen opbouwen en afbreken, kunnen verbinden en uit elkaar drijven. Kunnen de ogen voor elkaar openen of polarisatie versterken. Het is voor onze wereld dus van groot belang welke woorden te horen zijn, en dus welke woorden wij spreken, welke verhalen verteld worden.

Vanaf de zijlijn

De afstand tussen met woorden beschadigen en iemand in elkaar slaan of militair aan te vallen, blijkt niet zo groot. Zie de conflicten wereldwijd. Woorden kunnen de kloof verdiepen en de afstand vergroten. De grote mond, de onderbuikemotie, het ik-heb-niks-met-de-feiten gevoel zijn te horen en roepen weerwoord op. Zo gaan mensen elkaar eerst verrot schelden en vervolgens slaan ze elkaar verrot.

Dat herken ik persoonlijk wel. Ik doe zo mee. Gebruik een scheldwoord als ik mensen op het Journaal zie, die iets doen wat ik schandalig vind. Als iemand op een scooter te dicht en veel te hard langs me heen schiet, heb ik de neiging mijn middelvinger op te steken als teken van afkeuring. Dan spreek ik Trump-taal.

Er is gelukkig een plek waar ik wat anders hoor: als de Bijbel opengaat. Dan klinken er woorden met levensmacht en doet het goed die te horen. Juist nu is het van belang die woorden te blijven opzoeken, horen en spreken. Die verhalen aandachtig te lezen -preken en leerhuis kunnen daarbij helpen- met elkaar te delen en aan volgende generaties door te geven. Dat helpt om die andere taal, die woorden vol leven niet te verliezen.

Dat gaat niet vanzelf, want sommige woorden kunnen door niet-gebruik gemakkelijk vergaan. Voorbeeld? Erbarmen en barmhartigheid.



De beroemdste zin uit Bachs Mattheuspassie is: 'Erbarme dich, mein Gott'. Ontferm u over mij. Heb medelijden met mij. Erbarm U over mij. Die taal moet blijven klinken, moet te horen zijn. Want we mogen niet meedogenloos zijn. Erbarmenloos. Dat zou een vloek zijn, geen zegen.

TM

Huiskringen

Het kerkelijk seizoen is weer begonnen, zo ook de bijeenkomsten van de huiskringen. Er zijn vijf huiskringen actief, dat zijn ongeveer 45 gemeenteleden die 8 tot 10 keer van september tot juni bij elkaar komen.

Tien jaar geleden zijn de kringen opgericht naar de ideeën van Richard Maat en Reinier Guyt. We behandelen per jaar een bepaald onderwerp, vaak ondersteund met een boekje voor gesprekskringen. Een paar onderwerpen die we hebben behandeld zijn: 'Geloven in Meer', 'De hoop die in ons leeft' en 'Durf Daniël te zijn'. Vorig jaar hebben we een aantal Psalmen behandeld.

We houden de bijeenkomsten afwisselend bij een van de leden thuis. De gastvrouw of -heer is dan de gespreksleider. Naast het onderwerp staan we ook stil bij het wel en wee van de leden. Het is heel fijn als je regelmatig bij elkaar komt en over het geloof praat. Er ontstaat dan een vertrouwensband waardoor je vrijer voor je mening durft uit te komen.

We hebben voor dit jaar weer gezocht naar onderwerpen die we willen behandelen. Dat liep uiteen in een soort kaartspel met vragen, een podcast afspelen. Ook een keer met de groep na de kerkdienst de preek bespreken, uiteraard met koffie in Het Venster. Onze groep heeft uiteindelijk gekozen voor een boekje met 'Bijbelstudies over Esther'.



Ik hoop dat door dit verhaal er nog een paar huiskringen van de grond komen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij ondergetekende of Jaap de Ruijter.

Wim Olden

Uitnodiging: het kerstevangelie schilderen

Volgende maand is het Kerst. Dat lijkt nog ver weg, maar het is altijd sneller dan je denkt. Ik wil graag een soort van voorbereidingsbijeenkomst voor de kerst organiseren, zodat we allemaal vast in de stemming komen, niet alleen voor wat betreft eten, drinken en het huis versieren, maar wat betreft de komst van Jezus in de wereld.

Het is de bedoeling dat we het aloude kerstverhaal voorlezen, dan 'knippen' we het in stukjes, en ieder mag een vers kiezen dat je raakt, waar je wat mee wilt. En dat mag je vorm gaan geven met verf op doek. Ik zal zorgen voor al het nodige materiaal, en natuurlijk voor oude kranten zodat de tafels in het Venster niet vies worden. Neem gerust zelf ook wat mee, als je dat hebt. En trek oude kleren aan voor de zekerheid. Als je dat prettiger vindt, kun je ook plastic handschoenen meenemen.



Een leeftijdsgrens is er niet. Je hoeft geen ervaring te hebben. Het gaat niet om wie het beste is. Gewoon lekker schilderen is de bedoeling en je op die manier verdiepen in de o zo bekende tekst. Wil je het bevel van Keizer Augustus verbeelden? Of liever de reis van al die mensen die moesten worden ingeschreven? Liever het kindje in de voerbak? Liever de herders in het veld? Wie weet ontdek je al schilderend wat het verhaal voor jou betekent.

We hebben de hele middag de tijd. Eerder vertrekken mag natuurlijk. Later komen liever niet.

Samenvattend:

- Wat? Het kerstevangelie schilderen met acrylverf op doek
- Wanneer? Zaterdag 14 december, de hele middag vanaf 13.30
- Waar? Het Venster
- Wie? Iedereen die een penseel kan vasthouden
- Wat moet ik meenemen? Oude kleren, eventueel plastic handschoenen, graag 1 of 2 lege glazen potjes. En als je dat hebt je eigen schildersezels en penselen.
- Wat kost het? Een vrijwillige bijdrage voor

materiaalkosten, ergens tussen € 1,00 en € 2,50 per doek. Mocht dat teveel zijn, kom dan toch maar gewoon.

- Hoeveel mensen mogen meedoen? Ongeveer 20 lijkt me ideaal. Maar erg streng ben ik niet.
- Moet ik me aanmelden? Ja, graag. Dan weet ik hoeveel doeken ik moet bestellen. Kan per e-mail sietske.vdh@icloud.com; en via whatsapp: 06-23741921.

Ik hoop jullie te zien.

Sietske van der Hoek

Niet dood en duister... hoop

*Het loopt als een rode draad
doorheen de oude verhalen
die in de bijbel opgetekend staan:
dat dood en duister nooit
het laatste woord hebben.*

*Angst en onmacht evenmin.
Dat leven goed kan worden
en vrede bereikbaar is.
Dat ieder mens rechtop kan komen
om beeld van Liefde te zijn.*

*Een droom van ieder mens
die in de loop der eeuwen
een belofte werd
waar God zelf borg voor staat.*

*Tot op vandaag
zet die belofte mensen in beweging.
Geen duister, of zij zien een lichtpunt.*

*Geen vastgeroeste situatie,
of zij vinden een uitweg.*

*Klaar en helder
zien zij de werkelijkheid onder ogen,
maar leggen zich niet neer bij de feiten.*

*Ze blijven hopen, gaandeweg.
Zij weten van beter.*

Carlos Desoete

Vorming & Toerusting

Bijbelverhalen, een boek, Advent en Kerst

Al meer dan tweeduizend jaar vormt de Bijbel voor heel veel mensen een leidraad voor het leven. Nog steeds inspireren de verhalen uit dit boek velen van ons. En de traditie van Advent en Kerstmis vinden hun basis in de evangeliën uit het Nieuwe Testament. De komende tijd biedt het programma van Vorming & Toerusting genoeg keuze om met aspecten van de Bijbel aan de slag te gaan.

Gelijkenissen

Dat kan bijvoorbeeld op 19 en 26 november, als ds. Tim Moll de gelijkenissen centraal stelt. Dit keer luisteren we er niet alleen naar, maar is een essentiële vraag wanneer we onszelf in die gelijkenissen tegenkomen. En welk verhaal gaat er schuil achter deze vorm van vertellen? Beide avonden vinden plaats in het Parochiecentrum van de Sint Pancratiuskerk en beginnen om 20.00 uur.

Adventslieden leren

Naast de Bijbel vormen liederen een niet te missen onderdeel van de kerkelijke traditie. Door de tijden heen zijn er voor alle periodes van het kerkelijk jaar liederen geschreven. Dat geldt zeker ook voor Advent, de tijd van verwachting. Op dinsdag 3 december gaat George Germans met u een aantal van die liederen instuderen. Daarbij geeft hij ook achtergrondinformatie bij het lied en legt hij uit hoe het lied gezongen moet worden. Deze avond vindt plaats in Het Venster.

Kerstsamenzang

Ook Kerst kent zijn klassiekers als het om liederen gaat. Net als vorig jaar vindt ook dit jaar in de Sint Pancratius een kerstsamenzang plaats. Zondag 22 december om 15.00 uur vindt deze plaats in genoemde kerk. Naast bekende liederen die gezamenlijk worden gezongen, zal het koor 'The Keys' uit Leiden onder leiding van Arina Holwerda en 'Canticum Vocale' onder leiding van Ad de Joode een aantal prachtige kerstliederen ten gehore brengen. Daarbij wijst een bijzonder kerstverhaal ons de weg naar het feest van Jezus' geboorte.

Vreemde eend

Een Bijbelboek dat in vele opzichten bijzonder is. Zo valt Prediker het beste te karakteriseren. In

slechts twaalf hoofdstukken schetst de ons onbekende schrijver een beeld van de wereld in die tijd. Maar de teksten zijn in veel gevallen tijdloos. Ook nu zien we dat velen van alles najagen en dat het zwoegen onder de zon zinloos is. Daarnaast is er ook de opdracht om van het leven te genieten.

Op dinsdag 14 januari 2025 geeft prof. dr. Arie van der Kooij een uitleg over dit Bijbelboek. Hij behandelt een aantal passages uit het boek en gaat in op de vraag waarom dit boek in de canon van de Bijbel is opgenomen. Deze avond vindt plaats in Het Zenith, achter de Protestantse Kerk van Warmond.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. Vooraf aanmelden is zeer wenselijk. Dit kan via tineke.braam@hetnet.nl. Er geldt een eigen bijdrage van € 3,00 voor de meeste activiteiten.

Namens de Commissie Vorming & Toerusting,

Are Dwarswaard

Net als de herders

*Ik wens dat je net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderoogen
Gods vrede mag lezen.*

*Ik wens dat je net als de wijzen
je moedig op weg durft begeven,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.*

*Ik wens dat je net als Jezus'leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
't vertrouwen kan helpen versterken.*

*Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een redder mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens Gods liefde te tonen.*

Frans Weerts

Open Kerk op zaterdag

Elke zaterdag is de Dorpskerk geopend van 12.00 tot 15.00 uur. Men kan de kerk bezichtigen, een kaarsje aansteken, muziek luisteren en praten met de aanwezige vrijwilligers.

De laatste zaterdag van de maand is er altijd iets extra's. In oktober zong Vocaal Ensemble Caprice en in november gaan we zingen met Crescendo.

Op 30 november zal een gelegenheidsensemble van Crescendo een uur hymnes spelen waarbij het publiek wordt uitgenodigd deze mee te zingen. Het zijn bekende liederen uit het liedboek afgewisseld met mooie gedichten. Het is een uniek initiatief met de mogelijkheid op een vervolg. Het ensemble staat deze keer onder leiding van Matthijs Mosselaar en bestaat uit onder andere saxofoons, dwarsfluit, fagot en trompet en is samengesteld uit de drie orkesten van Crescendo. Entree is gratis.

We hopen op een grote opkomst want samen zingen is heerlijk.

Op zaterdag 25 januari is een orgelconcert gepland en 22 februari zal Liselotte van Tol een pianoconcert geven.



College van Kerkrentmeesters

Giften

De opbrengst van de collectes voor de kerk bedroegen in september € 324,-.

Uit een nalatenschap ontvingen wij een bedrag van € 2.000,-.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Actie Dankstond

Bij deze 'Op weg' vindt u een brief waarin wij u oproepen uw dankbaarheid te tonen voor al het goede dat u mocht ontvangen. U kunt uw gift overmaken op NL36RABO0373728476 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Sassenheim. U kunt ook bijdragen via de kerkapp PGSamen.

Collectegeld via de kerkapp

Niet meer zoeken naar contant geld of op zoek naar de collectemunten, maar via de kerkapp geven op het moment dat het u uitkomt. Degenen die de kerkapp gebruiken zijn daar heel enthousiast over. Misschien ook iets voor u? U kunt via de button 'geven' in de app geld opwaarderen en dit gebruiken om digitaal geld te geven aan de collecten, de vazen, de zending en zelfs de actie dankstond, Op weg e.d. Heeft u hulp nodig bij het gebruik hiervan, dan helpen de kerkrentmeesters u graag!

De transactiekosten voor het opwaarderen van uw saldo bedraagt € 0,24.

Fiscaal aftrekbaar

De Protestantse Gemeente Sassenheim is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De toekenning van deze status door de belastingdienst vindt plaats na een kritische beoordeling van het maatschappelijk belang van de organisatie en de wijze waarop de financiële zaken worden verantwoord. Op de website van de PGS is daar een aparte pagina voor. Op de website van de belastingdienst kunt u een lange lijst vinden welke organisaties in Nederland allemaal ANBI zijn. Vanwege deze status mag een ieder die een gift doet aan de PGS dit onder een aantal voorwaarden aftrekken van het belastbaar inkomen. Het gevolg is dat u een lager belastbaar inkomen overhoudt waarover de belasting wordt berekend. Dit geldt voor de jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans maar ook voor gewone giften, zolang u de giften schriftelijk kunt aantonen. Alle giften, die u doet aan organisaties, die ANBI zijn kunt u op deze manier bij uw belastingaangifte aftrekken. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u een jaarlijkse belastingaangifte doet, het gaat niet vanzelf. Van alle giften

wordt een drempel van 1% van uw inkomen afgetrokken.

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst periodieke schenking in geld. Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is (er geldt geen drempelaf trek) van uw belastbaar inkomen en u daardoor minder belasting betaalt uiteindelijk. Waar incidentele giften een maximum aftrek kennen van 10% van uw inkomen zijn periodieke schenkingen zonder beperking aftrekbaar.

Wilt u via periodieke schenkingen helemaal ontkomen aan het drempelbedrag van 1% van uw inkomen dan moet u alle giften, die u jaarlijks doet onderbrengen als een periodieke schenking. Dat vergt wel wat extra financiële planning.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus: meer schenken zonder dat het u meer kost.

Voor de PGS en andere goede doelen is het voordeel van vastgelegde periodieke schenkingen dat ze een beter zicht hebben op de toekomstige inkomsten. De periodieke schenking moet minstens voor vijf jaar worden vastgelegd. Maar het kan ook voor onbepaalde tijd.

Wilt u hier meer informatie over. Neem dan contact op met de secretaris van het CvK, Ria Doolaard. Indien u hulp nodig heeft bij de belastingafwikkeling is er vast wel een gemeentelid te vinden, die u daarbij kan helpen.

Omdat de PGS een ANBI-status heeft betekent dit dat de PGS geen belasting hoeft te betalen over schenkingen.

Tot slot: Ook in uw testament kunt u de PGS belastingvrij schenken via legaten of tot erfgenaam te benoemen, waardoor de toekomst van onze kerkelijke gemeente wordt versterkt.

Muzikale ondersteuning kerkdiensten

Voor de muzikale ondersteuning van de kerkdiensten wordt van het Goltfuss orgel en / of van de piano gebruikgemaakt. Voor degenen die zich afvragen waarom Ad de Joode de piano bespeelt, Ad wil vanwege rugklachten de trap naar het orgel niet meer betreden.

Cursus Bedrijfs hulpverlening (BHV)

Velen zijn actief voor onze gemeente. Het CvK wil de vrijwilligers zo goed mogelijk toerusten voor de taken die zij op zich hebben genomen. Bij diverse werkzaamheden past een cursus BHV.

De training is bedoeld om, conform wet- en

regelgeving en eisen die worden gesteld, ongevallen en calamiteiten te leren voorkomen, beperken en bestrijden. Een twaalfstal gemeentelieden heeft deze cursus gevolgd en met een positief resultaat afgesloten. Op 8 november 2024 hebben zij het bij de cursus BHV behorende certificaat ontvangen.

Het Venster ook voor condoleances

Het Venster wordt volop gebruikt voor activiteiten van onze gemeente zoals koffie drinken na de erediensten, kindernevendienst, oppas tijdens de kerkdienst, bijeenkomsten van de pastoraatsgroepen en vergaderingen. Verder is er maatschappelijke en commerciële verhuur. Het Venster heeft ook de mogelijkheid voor een condoleance. Uitvaartverzorgers in Sassenheim en omgeving hebben tijdens een 'open huis' uitleg gekregen over de mogelijkheden van uitvaarten en condoleances. Kent u mensen die hier ook meer over willen weten? De beheerders maken graag een afspraak met belangstellenden.



College van Kerkrentmeesters

De samenstelling van het college is vanaf 20 oktober 2024 als volgt: voorzitter en Gebouwen beheer: Gert Stad, secretaris: Ria Doolaard, penningmeester: Tewis Zandbergen en lid: Marja Mantel

In oktober heeft Lianne haar rol als voorzitter overgedragen aan Gert. Lianne heeft het CVK in de afgelopen 6 jaar op deskundige wijze geleid door ingrijpende gebeurtenissen zoals de bouw van Het Venster, het afstoten van de Julianakerk, de overgang naar de Dorpskerk, de huisvesting van Oekraïners en de corona-periode. Vooral de personele gevolgen van bepaalde gebeurtenissen hadden grote impact. Daarnaast waren er de normale activiteiten zoals de jaarlijkse financiën, beheer van gebouwen, gemeenteavonden e.d. Uiteraard doen we al de CVK-activiteiten met elkaar maar als voorzitter ben je het gezicht naar buiten. Gelukkig verlaat Lianne niet de PGS en is ze bereikbaar voor ons als we graag iets op het

gebied van CvK met haar willen bespreken. We hebben op een fijne manier samengewerkt en we hopen in dezelfde goede sfeer het werk binnen het CvK voort te zetten.

Dank!

Heel veel mensen zijn actief voor de kerk. In dit jaar, waarin we verhuisden van de Julianakerk naar de Dorpskerk en Het Venster geopend werd, waren er heel veel helpende handen. Onvermoe-de talenten kwamen boven.

Ook voor het College van Kerkrentmeesters zijn veel mensen actief. Het is ondoenlijk alle mensen en groepen te noemen. Allen hartelijk dank voor uw inzet in het afgelopen jaar. Wij hopen dat u ook in het nieuwe jaar uw talenten weer voor onze gemeente wilt inzetten.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Ria Doolaard, *secretaris*

De bloemen uit de kerk gingen met een groet naar...

06-10
13-10
20-10
27-10

03-11
10-11



KERK BALANS 2025

In januari 2025 doet onze gemeente weer mee aan deze grootste fondsenwervende actie in Nederland: Actie Kerkbalans. Tijdens de actieperiode, van 13 tot 25 januari 2025, vragen meer dan tweeduizend kerken in Nederland hun leden om een financiële bijdrage. Die bijdrage is ook voor onze kerk hard nodig om ook in 2025 samen kerk te kunnen zijn.

Maar Actie Kerkbalans vergt de nodige voorbereiding en organisatie. We zijn daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om de Actie Kerkbalans succesvol te laten verlopen, hebben we mensen nodig die tijdens de actieweken een wijk willen lopen. Gelukkig zijn er komend jaar weer veel vrijwilligers bereid dit te doen. Voor een aantal wijken missen we nog een vrijwilliger en

daarom deze oproep. Vindt u het leuk om een wijk voor de Actie Kerkbalans te lopen (eerst de enveloppen rondbrengen en een week later de enveloppen bij de adressen ophalen) en bent u beschikbaar in de periode van 11 t/m 25 januari 2025, dan kunt u dit doorgeven per mail:

- kerkbalans@pgassenheim.nl

Tot op heden (11-11-2024) is er voor de Actie Kerkbalans 2024 een bedrag binnengekomen van € 191.472,55. In totaal is een bedrag toegezegd van € 222.707,88 door 853 leden.

De Doopvont van de Dorpskerk

De Doopvont is in 1958 geschonken door de kinderen van de Hervormde school te Sassenheim. Die hebben het bedrag bij elkaar gespaard door elke maandagmorgen een dubbeltje mee van huis te brengen.

De Vont is gemaakt tijdens de restauratie van de toren van de Hervormde Kerk. Het materiaal wat gebruikt werd waren eiken balken welke niet meer te gebruiken waren in de torenspits, omdat de koppen van de balken waren ingerot. De rotte koppen werden er afgezaagd en de goede stukken werden gebruikt om de Doopvont te maken.

Op de vier koppen van de Doopvont staan de symbolen van de vier Evangelisten:

Johannes (Arend), vervolgens met de zon mee:
Mattheus (Mens), Marcus (Leeuw) en Lucas (Oss).

Het bijzondere van dit snijwerk is dat het op kopshout is gestoken, iets wat heel veel vakwerk vereist. Architectenbureau van der Sterre uit Leiderdorp heeft de Doopvont ontworpen.



Een engel is
iemand die God in je leven stuurt,
zomaar onverwacht en onverdiend,
om als het heel donker wordt
een paar sterren aan te steken.

(Phil Bosmans)



hartelijk gefeliciteerd

Verjaardagen vanaf 80 jaar:

Kerkelijke stand

ANDERE DIENSTEN

**De protestantse diensten
om 16.00 uur in de Bernardus:**

Vrijdag 20 december:
- dhr. Jan Joost Snoek



| Kerkdiensten | Dorpskerk | |
|---|--|--|
| <i>zondag 24 november</i> | 10.00 uur collecte opasdienst | Gedenken zij die ons zijn voorgegaan ds. T. Moll 1 ^e Zending 2 ^e Kerk en Diaconie Sofie Lutjeboer / Rosemarijn v. Drimmelen |
| <i>zondag 1 december</i> Advent I | 10.00 uur collecte opasdienst 19.00 uur collecte | Bevestiging ds. H.R. Betting en ds. E.M. Ezinga 1 ^e Nood in de Wereld 2 ^e Kerk en Diaconie Wil de Ruijter / Leia Poot ds. S. Kurtzahn (Leiderdorp) Diaconie + Kerk |
| <i>zondag 8 december</i> Advent II | 10.00 uur collecte opasdienst | ds. P. Wattèl (Oegstgeest) 1 ^e Werelddiaconaat 2 ^e Kerk en Diaconie Noë Eenkhoorn / Laura Nijman |
| <i>zondag 15 december</i> Advent III | 10.00 uur collecte opasdienst | ds. M. Koster 1 ^e Het Venster 2 ^e Kerk en Diaconie Mariëlle v.d. Zwam / Tess Koning |
| <i>zondag 22 december</i> Advent IV | 10.00 uur collecte opasdienst | Doopdienst ds. M. van Duijn 1 ^e Werelddiaconaat 2 ^e Kerk en Diaconie Lily Kruik / Mienieke Zwaan |
| <i>dinsdag 24 december</i> Kerstavond | 21.30 uur collecte | ds. S. van der Hoek 1 ^e Kinderen in de knel 2 ^e Kerk en Diaconie |
| <i>woensdag 25 december</i> Kerst | 10.00 uur collecte opasdienst | ds. E.M. Ezinga 1 ^e Kinderen in de knel 2 ^e Kerk en Diaconie Gerry Eenkhoorn / Leia Poot / Noë Eenkhoorn |
| <i>zondag 29 december</i> | 10.00 uur collecte opasdienst | dhr. M. de Ridder 1 ^e Eindejaarscollecte 2 ^e Kerk en Diaconie Hanneke Jellema / Linda Meijer |
| <i>dinsdag 31 december</i> | 19.30 uur collecte | Oecumenische viering ds. E. v/d Weide (Warmond) Diaconie + Kerk |
| <i>zondag 5 januari</i> | 10.00 uur collecte opasdienst 19.00 uur collecte | ds. S. Kurtzahn (Leiderdorp) 1 ^e Teylingereind 2 ^e Kerk en Diaconie in Het Venster ds. T. Moll Diaconie + Kerk |
| <i>zondag 12 januari</i> | 10.00 uur collecte opasdienst | Viering Maaltijd van de Heer ds. E.H. v.d. Weide (Warmond) 1 ^e Nood in de wereld 2 ^e Kerk en Diaconie in Het Venster |

* Elke zondagochtend is er een Oppasdienst in Het Venster voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en wordt er voor kinderen van de basisschool Kinderdienst gehouden

* Als u zelf moeilijk naar de kerk kunt komen, is er een autodienst die u ophaalt en weer thuisbrengt. Daarvoor kunt u zich aanmelden per e-mail: autodienst@pgsassenheim.nl of per telefoon: 78 53 89

Als het licht van de disco uitgeschakeld wordt,
als de lichten in de straat één voor één uitgaan,
wordt het donker.

Dan kijk ik omhoog naar de sterrenhemel
met zijn ontelbare lichtpuntjes
- lichtjaren van me vandaan -
en voel ik me nog minder dan een stofdeeltje
in dat oneindige heelal.

God wie bent U?
Hoe kunnen we U kennen?
En hoe kunt U weten dat ik besta?
Oude verhalen vertellen over U.
Maar het is mijn taal niet
en ik heb moeite om te begrijpen
wat ze te zeggen hebben.

En toch is er soms een woord dat mij raakt,
een woord dat de deur op een kier zet.
Dan zie ik in dat streepje licht een glimp van U
en dan weet ik weer dat U er bent.
God, U bent anders dan al die lichten
waarmee wij ons omringen.
U bent het licht in onze ogen,
de bron waaruit wij leven,
het licht dat ons omstraalt
als het leven donker is.

Greet Brokerhof-van der Waa

