

# Paasgroet



Illustrate van Els Egeraat

## Paasgroet 2026

In de jaren '80 had de band 'het Goede Doel' een hit met het nummer vriendschap. Het refrein was niet bepaald opbeurend, maar wel uit het leven gegrepen: *Eén keer trek je de conclusie: vriendschap is een illusie Vriendschap is een droom; een pakketje schroot, met een dun laagje chroom*

Het sluit nauw aan bij het gevoel wat ons bij tijd en wijle kan overvallen in ons leven. Het sluit ook nauw aan bij het gevoel wat Jezus' vrienden zullen hebben ervaren, toen ze weer bijeen waren na de kruisweg en kruisdood van Jezus; in het huis waar ze het Paasmaal hadden gevierd. Ze hadden het allemaal meegemaakt en intens ervaren: de euforie bij de intocht in Jerusalem, het intieme Laatste Avondmaal en vervolgens: het verraad en de gebeurtenissen, die er op volgden en uitmondde in de dood van Jezus aan het kruis. Wie had kunnen bedenken dat het zo zou lopen? Was alles dan een illusie geweest; een pakketje schroot met een dun laagje chroom? En wat nu? Hou maar op, schei maar uit. De droom is uit; het was maar een illusie. Wat kan het nu nog worden? Zo zitten ze bij elkaar.

Gelukkig zijn er een paar vrouwen, die toch in alle vroegte naar het graf gaan. Ook al ligt er een grote steen voor; ook al hebben Jezus' vrienden zich neergelegd bij 'hou maar op, schei maar uit'; ook al zit de moed even in hun schoenen: ze rapen de moed toch bij elkaar en gaan op weg naar het graf. Om de laatste eer te bewijzen en daarmee de herinneringen aan Jezus levend te houden.

Om te bidden en daarin troost en kracht te vinden.

Om in gesprek te gaan met elkaar ter verwerking en versterking van elkaar.

Daar staan ze nog voor open! En dat is geen illusie of droom, integendeel. Is dat het wat ze ontdekken bij het geopende graf? Staat daarom het graf voor hen open?

Om te laten zien: het kan nog heel wat worden! Jezus is immers niet hier: Hij leeft! En zo mogen jullie verder leven; verdergaan met wat Hij heeft laten zien.

Door oog te houden voor het goede om je heen en in mensen; zoals Jezus het goede zag in iemand als Zacheüs of Bartimeüs.

Door het geloof vast te houden in het licht aan het einde van de tunnel; zoals Jezus in de uren aan het kruis.

Door elkaar op weg te houden met bemoedigende woorden; zoals Jezus bij de verschijningen na de verrijzenis.

Waarmee het heel wat kan en zal worden. Met Pasen. Met ons leven. Met ons samen leven en onze samenleving.

Namens de gezamenlijke kerken wens ik u van harte een gezegend Pasen.

Pastor P. Owel, parochiekern St. Pancratius - parochie St. Maarten

## U bent van harte welkom in onze kerkdiensten:

Palmzondag	29 maart	Stille Zaterdag	4 april
Witte Donderdag	2 april	Pasen	5 april
Goede Vrijdag	3 april		

### Bernardus:

Palmzondag	10.30 uur	Tuinzaal
Witte Donderdag	15.00 uur	Kapel
Goede Vrijdag	15.00 uur	Kapel
Paaszaterdag	19.00 uur	Tuinzaal

### Dorpskerk:

Palmzondag	10.00 uur	ds. W. Biesheuvel
Witte Donderdag	19.30 uur	ds. Sietske van der Hoek, Avondmaal
Goede Vrijdag	19.30 uur	ds. Sietske van der Hoek, Kruiswake
Stille Zaterdag	21.30 uur	ds. Sietske van der Hoek, Paaswake
Pasen:	10.00 uur	ds. Ellis Ezinga

### Havenkerk:

Goede Vrijdag	19.30 uur	dhr. Harry van Noord
Paasmorgen	10.00 uur	dhr. Hans Moolenburgh

### De Hoeksteen:

Pasen	10.30 uur
-------	-----------

### Sint Pancratiuskerk:

Goede Vrijdag	10.00 uur	Kruisweg m.m.v. kinderkoor Vivo
Pasen	10.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor St. Pancratius